

The flag of Curaçao is depicted, featuring a blue field with a yellow wavy band and two white stars. The word "CURAÇAO" is written in large, stylized, multi-colored letters across the top of the flag.

CURAÇAO

A map of the island of Curaçao is shown in the background, rendered in a light gray color. The title "MAFFIA MEILAND" is overlaid on the map in large, bold, red letters with a white outline.

**MAFFIA
MEILAND**

John Baselmans

Curaçao Maffia Eiland

John Baselmans

DEEL 7

Curaçao, 2011
This book is written by
John Baselmans

Photos and illustrations are from the hand of
John Baselmans

With thanks to all those people who are supporting me.

Copyrights

I won't put all the usual "don'ts" here, but I hope that you respect my work.

At least let me know when you use any part from this book.

You will find my address on my website

<http://www.johnbaselmans.com>.

Thank you.

ISBN 978-1-4478-9049-2

Naar verluidt, is het duidelijk dat de maffia via heer Ansary, vele vingers in de pap heeft op dit eiland en de vele lijnen willen zich nog wel eens kruisen op dit eiland. We hebben dat ook gezien in st Maarten maar ook Aruba die werkelijk door enkele families totaal in bezit is genomen. Dat het gekenmerkt wordt door de extra inzet van agenten in het Frans st Maartense deel is wel een bewijs.

De vreemde besluitvormingen in de politiek zeggen ook genoeg en getuigen van het opleggen van hogerhand. Maar het is ook duidelijk dat de wet niet bestand is tegen deze mensen want ze gaan gewoon door ondanks de vele uitspraken. Maar over het intimideren van het gerecht komen we zeker nog op terug. Let wel, dit is maar een klein deel van het geheel want er leven aardig wat maffiagroepen vredig naast elkaar op dit eiland omdat ze wel allemaal via hier heel wat zaken wereldwijd kunnen doen.

Een van die maffiagroepen werkt zeker in de olie en dat kunnen we duidelijk stellen dat, dat de reden is waarom de Parman Group en heer Ansary op dit eiland zo duidelijk aanwezig zijn. Uit Nederland is duidelijk gebleken dat er iets 'vreemds' gaande is als het om de olie gaat en Nederland zelf praat veelal alleen over gas. Dat dit onder deze eilanden zit was duidelijk te zien in meetgegevens die we konden inzien en zelfs even op internet openbaar gemaakt werden en er al op beurzen gespeculeerd werd over olie en gas in deze omgeving. Ook als men bij de kamer van koophandel kijkt zul je zien dat er aardig wat bedrijven zijn die met de oliewinning te maken hebben. De miljarden die Nederland in deze eilanden gepompt heeft is niet omdat ze de eilanden

willen helpen. Maar het was allemaal te doen om aan te tonen dat zij de rechten hebben over de eigendommen in deze grond! Met de eilanden zo te binden inclusief Aruba, is het Nederland die gas zal gaan winnen. De olie is naar verluidt al in handen van de Parman Group en het is gewoon wachten wanneer ze deze reserves gaan aanspreken.

Het laatste stukje over het nestelen van Italiaanse maffia in Nederland, even iets terug, getuigt dat er van alle kanten geïnfiltreerd wordt om alles veilig te stellen. Zoals het daar gezet is, dat het alleen de toeristen sector is, is wel heel erg voorzichtig gesteld maar dat zal wel komen omdat zeker niet alles naar buiten mag komen voor het publiek. Tot zover deze analyse.

Er dook nog een ander interessant stuk op waar ook melding werd gemaakt over maffiapraktijken en de benoeming van onze ministers. Dat bleek uit wat nota's die kennelijk naar mevrouw Dindial waren gestuurd.

‘Vijf ministers niet door screening’

Bron: Facebook

Orginele Bron: maandag, 17 oktober 2011 10:04

RNW Aworaki

WILLEMSTAD — De leden van de zittende regering

van Curaçao Gerrit Schotte, Abdul Nasser El Hakim en Jacinta Constancia (allen MFK), Charles Cooper (MAN) en René Rosalia (PS) zouden niet ministeriabel zijn. Tot deze conclusie kwam een rapporteur in een vertrouwelijke memo van 27 oktober vorig jaar aan onder meer de toenmalige interim-directeur van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), oud-gezaghebber Lisa Dindial. De bewuste rapporteur kreeg indertijd de opdracht om de ministers Schotte, El Hakim, Constancia, Cooper en Rosalia te screenen. De memo is ongetwijfeld een van de verschillende memo's die door rapporteurs zijn opgesteld in het kader van het screeningsproces van de eerste ministers van het land Curaçao. In deze memo staat bijvoorbeeld niets vermeld van minister George Jamaloodin, Hensley Koeiman, Elmer 'Kadè' Wilsoe en Norbert Girigorie. De informatie uit deze memo's werd uiteindelijk meegenomen in een definitief screeningsrapport van de leden van het kabinet-Schotte. De premier verklaarde over dit rapport in de Staten dat punten die in het rapport naar voren waren gekomen, weersproken en rechtgezet konden worden.

De betrokken ministers werden conform drie criteria gescreend. Het gaat hierbij onder meer of de kandidaten in het verleden een strafbaar feit hebben gepleegd, of zij deelnemen aan anti-democratische groeperingen of organisaties die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid, terwijl ook onderzoek is gedaan naar het financiële en 'heimelijk persoonlijke' gedrag van de betrokken ministers. Het onderzoek heeft "feiten en omstandigheden" opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico's"

met zich meebrengen. Daarom zijn de ministers niet positief uit de screening gekomen.

Over Schotte meldt de memo dat hij bij tal van activiteiten is betrokken, die ‘veiligheidsrisico’s met zich meebrengen’. Zo wordt er melding gemaakt van ‘buitenechtelijke relaties’, dat hij ‘heimelijke afspraken zou hebben met diverse geldschieters zowel lokaal, als in het buitenland, die nauwe banden zouden onderhouden met figuren als Francesco Corallo op St. Maarten’, en dat hij nauwe banden zou hebben met partijgenoot El Hakim die lid is van in Libanon gevestigde Amel-beweging die banden heeft met de terroristische groep Hezbollah. In de memo wordt ook teruggekeken naar de periode dat Schotte namens de MPK van Rignald Lak belast was met de portefeuille van Toerisme en Economische Ontwikkeling. In deze periode zou hij volgens de memo, onder meer hand- en spandiensten voor derden hebben verricht door te bewerkstelligen dat een verzoek met spoed werd behandeld. Het gaat hierbij om een verzoek voor Stichting Particulier Fonds (SPF) Cori, waarin onder meer zijn huidige collega-minister Charles Cooper zou zitten. Ook zou Schotte volgens de memo illegale activiteiten hebben verricht gedurende zijn gedeputeerdenschap door 2 miljoen gulden van de in opspraak geraakte zakenman Robby Dos Santos te hebben aangenomen in ruil voor een groot terrein te Playa Abou. Ook een ‘geval van valsheid in geschrifte in verband met een verzekeringsclaim bij Fatum’ in verband met een inbraak komt in de memo aan bod.

Over minister El Hakim wordt in de memo gesteld dat hij grote schulden bij lokale banken zou hebben, dat hij nauwe banden zou onderhouden met ‘dubieuze figuren’ op St. Maarten, dat hij een actief lid is van de in Libanon gevestigde Amel-beweging die een coalitie vormt met de Future Movement Libanon en de terroristische groep Hezbollah.

Charles Cooper zou volgens de memo die in bezit is van de Amigoe, hand- en spandiensten hebben verricht voor de lokale investeerder Boy Luckert en tevens zijn zakenpartner zijn, maar zijn naam zou niet op de officiële stukken te vinden zijn. Ook zou Cooper ten tijde van het gedeputeerdenschap van Schotte ook een geldbedrag van Robby Dos Santos hebben ontvangen. Het zou gaan om een bedrag van vier ton voor het verkrijgen van een groot terrein te Playa Abou.

Over Rosalia wordt gesteld dat hij een ‘fervent voorstander van het communisme’ is, een ‘rokkenjager, zou zijn, dat hij gedurende zijn directeurschap van cultuurstichting Kas di Kultura bepaalde groepen een voorkeursbehandeling zou hebben gegeven en gevoelens van ‘afkeer en wrok’ zou hebben tegenover Nederlanders. Ook wordt hij in de vertrouwelijke memo beschuldigd van ‘financieel gesjoemel bij de Kas di Kultura’.

Over Constanica staat in de memo vermeld dat zij in 2005 veroordeeld zou zijn tot een voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar voor valsheid in geschrifte, dat zij moeite heeft om

het subsidiegeld van haar stichting te kunnen verantwoorden en ‘dat zij een diploma heeft vervalst om zodoende de hbo-opleiding Juridisch Assistent te kunnen volgen.’ De vervalsing is aan het licht gekomen toen ze telkens zware onvoldoendes haalde voor haar opdrachten en examens.

Aanvullend Commentaar

De zaken gaan wel erg snel ten ronde en Radio Nederland Wereldomroep kwam ook snel met dit stuk. Een stuk waar kennelijk vertrouwelijke gegevens van de screening naar buiten zijn gekomen wat heel duidelijk een politieke zet is. De oppositie blijft hun vuile spelletjes spelen. Maar aan de andere kant als men niets te verbergen heeft maakt het niet uit wat er naar buiten komt. We vragen ons wel af wat er gaat gebeuren als van die personen de nodige gegevens naar buiten komen.

Voor zover dan de stukken en aanhalingen in dit boek. Duidelijk is dat zeker de laatste tijd meer en meer stukken verschijnen links en rechts op internet, kranten en verdere pers. Stukken die aangeven dat het wel goed mis aan het gaan is. Stukken ver uitgezocht en geprobeerd hebbende om de bron aan te geven. Datzelfde gebeurde in het boek ‘Bloedsporen’ en dat heeft gemaakt dat veel van deze mensen onder zware druk zijn komen staan in de diverse maffialijnen. Eenmaal te boek en algemeen bekend is in de maffiawereld het teken dat anderen op die plaatsen gezet moeten worden. Wel natuurlijk anderen uit dezelfde familie want de zaken gaan wel gewoon door. Die hoge mensen zijn dan even uit het vizier. De mail die als laatste

geplaatst werd was duidelijk een bevestiging wat al eerder aangehaald werd in die stukken.

Wat ons opvalt is dat we op dit eiland verschillende gasten hebben die vreselijk stil zijn maar wel de bron zijn van de vele onpure zaken. Hoge Don's die als gepensioneerde gasten zogenaamd hun laatste dagen hier slijten. Maar we hebben nu ook de jonge kern die nog duidelijk aanwezig is. Een kleine kern die zich nog moet bewijzen. En zoals we konden zien in de laatste artikelen hier geplaatst, zijn er ook van die gasten die graag groot spelen. Die vallen dan op een of andere manier toch door de mand. Hoe je het ook draait en wat je ook doet in je leven maar als je gaat komen met waanideeën zullen er altijd mensen zijn die je die waanideeën niet gunnen. Je staat dan in de kijker en er zal zeker wat gevonden worden om jouw imperium te laten doen wankelen. Op die manier onvoorzichtig worden krijgt men dus wat u hier voorgaande gelezen hebt.

Wel zeggen deze uitermate interessante artikelen dat we met vele soorten criminele zaken worden geconfronteerd. En dan nog, de groten der groten zijn nog steeds niet in het vizier. Die zijn ver verscholen en liggen achter vele kanalen te bepalen wat er moet gaan gebeuren. Opdrachtgevend vanuit een onbereikbaar eiland en laat dat eiland onder andere Curaçao zijn.

We gaan over naar het gedeelte van dit boek 'Maffia eiland' genaamd om zo de verschillende artikelen die nog onbespreekbaar zijn geweest op een rijtje te zetten om aan te tonen wat voor een eiland Curaçao is.

Hoofdstuk 4

Maffia eiland

Wat verstaan wij onder maffia

Definitie van het woord maffia (Even de dikke boeken bij halen).

Maffia (Italiaans: Mafia, met één f) is de naam van een geheel van geheime criminele organisaties, georganiseerd in afdelingen. Om aan de term 'maffia' te voldoen, moet een criminele organisatie over vier verschillende segmenten beschikken: een criminele, culturele, politieke en economische.

Een persoon die tot de maffia behoort wordt een maffioso (meervoud maffiosi) genoemd.

De term, afgeleid van het Arabische manf y, wordt tegenwoordig ook gebruikt voor georganiseerde misdaad in het algemeen.

Drugshandel

De Siciliaanse maffia is een belangrijke speler in de internationale drugshandel. In 2003 heeft de Siciliaanse maffia naar schatting ruim 8 miljard omgezet met de handel in drugs.

Wapenhandel

In 2003 is door de Siciliaanse maffia naar schatting een omzet geboekt van ruim 1,5 miljard door wapenhandel.

Woekerleningen

Een publicatie uit 2007 van Confesercenti (een Italiaanse vereniging van kleine bedrijven) meldde dat ongeveer 25,2% van alle Siciliaanse bedrijven geld verschuldigd zijn en een bedrag van rond de 1,4 miljard per jaar betalen aan maffiose woekeraars. Dit gebeurt onder bedreigingen en met exorbitante winstmarges.

Tot zover de verklaringen vanuit de dikke boeken.

De maffia heeft zich ondertussen volgens vele bronnen verder zijn vleugels uitgeslagen op dit eiland. Want buiten de drugs, wapens en woekerwinsten opereren ze ook in de porno, gokken en onroerend goed. Het laatste is zeer sterk opgekomen, zeker de laatste tientallen jaren omdat het vele geld op steeds mindere andere plaatsen gewassen kon worden. Ook dat laatste is wat op onze eilanden veel speelt.

Ook is de maffia internationaal niet meer beperkt tot alleen de Italiaanse kant. Deze hebben wereldwijd nog wel een groot aandeel maar vergeet niet de nieuwere landen die van een strak regiem losgebroken zijn en waar nog geen werkelijke grenzen zijn. Zo kwamen we na de vele meldingen en veelal logisch op een rij zetten van voorvallen op de volgende groepen die we hebben

kunnen achterhalen alleen al op het eiland Curaçao.

- Welke maffiagroepen

De Italiaanse

De Palestijnse

De Hindoestaanse

De Joodse

De Nederlandse

De Libanese

De Chinese

De Amerikaanse

- Welke maffiapraktijken

Drugs (In en doorvoer)

Porno (Op het eiland en Internet)

Gokken (Internet en Casino's)

Real estate (Hotels en resorts)

Witwassen geld (Mega transacties, Dubieuze aankopen)

Wapens (Doorvoer via containers)

Mensen/Kinderhandel (Via valse paspoorten en lokaal bij personen)

Electronica (Data centra en in verkoop van goederen)

Paspoort (Vervalsingen)

Offshore (Vele bedrijven op één naam en vreemde constructies)

Banken (Vele transacties die door de vingers worden gezien en vele inmengingen bij zaken)
Verzekeringen (Zeer hoge verzekeringen op louche zaken)
Olie en gas (Vele contracten die we als land niet mogen weten)
Justitie (Afpersing, onder druk zetten van personen en justitie afdwingen tot bepaalde uitspraken)

Waarom maffia eiland?

Daar gaan we het nu over hebben na dit korte stukje wat via een oproep op Facebook veel los maakte.

Bon Dia FB vriend en vijanden

Ik heb een vraag aan jullie. Waar kunnen wij als burgers van Curaçao terecht om een drugs (coke) test voor onze politici aan te vragen? Want we houden toch niet van duistere verhalen en valse beschuldigingen naar wie dan ook.

Een discussie die hoog opliep. Er kwamen zelfs beschuldigingen die de politici betichtten van cokegebruik. Nou daar hoef je daar niet veel voor te doen om daar het bewijs voor te krijgen. Niet dat, dat mijn bedoeling was met dit stukje. Je haalt namelijk deze gasten er vrij snel uit. Je ziet het aan hun gedrag, handelen en hun lichaamstaal. Een gebruiker is zo te herkennen, zeker in de coke of heroïne (die een nog duidelijker symptoom laat zien).

Uit de ruime ervaring die we ongewild mee hebben moeten maken met diverse kinderen en jongeren is zo te herkennen wie waar mee bezig is. Zelfs tablettengebruik maar ook andere verslavingen hebben zo allemaal hun kenmerken.

Maar het ging erom in hoeverre denken de mensen dat de huidige regeerders clean zijn. Want vergist u zich niet, buiten cokegebruik zijn stimulerende tabletten, die in alle kleuren en maten gemaakt worden, veel gebruikt bij die mensen die onder hoge belasting staan. We zien dit gebruik werkelijk zeer veel in de top van de maatschappij. Kan ook niet anders want dan zouden ze niet dat kunnen presteren wat de maatschappij van hen verlangt. Het is een wereld waar je ziet dat ruim 90% van deze mensen in zit en dat zien we weer aan de zeer luxe klinieken die als zoete broodjes uit de grond schieten (ook op Curaçao) waar zeer rijken kunnen afkicken!

Wel valt alsmaar duidelijk op dat enkele personen in de politiek zich vastklampen aan een of andere secretaresse of fotograaf die dan de gehele wereld hem/haar moet volgen. ‘Vertrouwenspersoon’ noemen ze dat en dat in de ruimste zin des woords. Want het vertrouwen dat op tijd de toelevering is, moet er wel zijn. Op tijd je drank, pil of poeder, het moet er zijn anders komen er uitvallen, vreemde gedragingen (als onder andere het snuiven bij cokegebruik) en vreemde uitspraken uit deze mensen.

Goed, het was duidelijk dat mensen zeer naïef zijn en geloven in het goede. Dat doen wij ook maar we zien kennelijk teveel en weet kennelijk teveel wat dan beelden en situaties samen brengt en een totaal beeld gaat vormen.

We hebben in de vele stukken, hiervoor geplaatst, gezien dat er vele zaken gaande zijn op dit eiland. Dit zijn dan nog veelal de ‘gewone’ huis-, tuin- en keukenzaken die naar buiten gekomen zijn. Zaken waar we van weten dat ze niet pluis zijn. We praten dus nog niet over de zogenaamde ‘geheime rapporten’ en ‘geheime zaken’ waar wij als burger het niet over mogen hebben of waarvan we moeten doen alsof we dat niet weten. Maar mooi is dat de politiek op dit eiland en de voormalige Antillen een open boek is waar de onkunde laat zien dat ze geheimen niet weten te bewaren laat staan verzwijgen.

Als we bijvoorbeeld heer Donner zien, die kan iedereen van alles beloven en hij is het overal mee eens maar zijn doel bereikt hij. Door veel te zeggen heft hij het ene woord met het andere op. Zo laatst bij een filmpje wat MFK plaatste als bewijs wat Donner had gezegd in het geval rapport Rosenmöller. Maar door even verder te luisteren vertelde hij precies wat men niet beseftte dat hij het voorgaande ophief. In het Engels heb je dat als men zegt ‘how ever’ wat in het Nederlands onder andere kan zijn ‘desalniettemin’. Heer Donner is daar een kei in en de regeringen hier trappen er met open ogen in.

Voor we verder gaan wil ik enkele zaken nog verder belichten van de stukken die u eerder heeft kunnen lezen.

Onze Cables

De zeer voorzichtige cables hebben duidelijk gemaakt dat er veel gaande is waar zelfs in het diepste geheim niet over geschreven wordt. Zoals al eerder aangehaald, mensen zijn bang want wat weet die persoon die deze informatie leest? De reden daarvoor is algemeen bekend. Iedereen is bang en niemand weet precies wat diegene aan de andere kant al weet en in hoeverre deze al in deze materie zit. Zeker in Amerika is dat duidelijk te bespeuren omdat we weten dat Amerika wereldwijd mensen vermoordt en alle presidenten van dat land verzwijgen de manipulaties, indoctrinaties maar ook het uitmoorden van mensen zowel via geweld als via de medische wereld. Amerika is werkelijk de grootste massamoordenaar op deze aarde maar helaas wil, mag en durft niemand echt zaken naar buiten te brengen. Amerika neemt het recht landen binnen te vallen als ze de olie nodig hebben of als een regiem hen niet aanstaat en niet naar hun pijpen danst. Maar Amerika meent ook een heilige te moeten spelen en zogenaamd het voorbeeld te moeten geven wat een dubbelzinnige betekenis heeft. Amerika is een 'tweede tijdperk' zoals Hitler, Stalin of als een Mao die als opperhoofd in de vorm van hun president fungeren. Nee, we weten allemaal waar Amerika op uit is en we weten al te goed dat Amerika zijn langste tijd gehad heeft. De steeds zwakkere dollar zal niet lang meer stand kunnen houden maar ook zijn er tekenen dat steeds meer mensen doorhebben waar de

naam ‘Amerika’ werkelijk voor staat, namelijk voor bloed, dood en verderf en lak aan de mensheid.

Maar terug op wat er geschreven werd in de ‘cables’. We staan als Antillen op een ‘watch list’ en we worden nog getolereerd omdat we geen los eiland zijn op de wereld. Doordat we nog steeds onder Nederland vallen tolereert Amerika onze fratsen. Maar het mooie is dat hun inlichtingen en hun meldingen zeer summier zijn. De handel in kinderen is te vinden op internet. Kinderporno zie je ook regelmatig opduiken vanuit de Antillen. Ze praten over Campo maar we weten allemaal dat de meeste seksslaven in vele huizen en gelegenheden hun werk verrichten. Dure clubs maar ook armzalige krotten waar vrouwen gedwongen en omgekocht worden om seks te hebben met elk mannelijk beest op dit eiland. Marchena is zo’n plaats maar Seru Fortuna is ook zo’n plaats. Het is eigenlijk over het gehele eiland verspreid en is het niet meer die Campo alleen waar vrouwen uitgebuit en verhandeld worden. Maar vergist u zich niet in de buurten zoals Julianadorp, Jan Thiel, Brakkeput en de vele resorts waar seks en drugs zeer goed samen gaan en dat ook veel onder dwang! Want er gaat veel geld om in deze wereld! Niets voor niets is de eigenaar van Campo op klaarlichte dag vermoord. Niet door Colombianen maar een eilandelijke groep die in het nauw zat. We hebben als burger nooit meer iets van die zaak vernomen maar dat er zeer bekenden daar achter zaten was heel duidelijk. We hebben het vermoeden dat er internationaal wat te verdelen viel en deze persoon teveel eiste.

Niet de eerste keer, want ook bij de zaak Watthey, Kom-

proe en Hogan was het duidelijk vanuit welke hoek deze acties kwamen. Er wordt zeer veel gerommeld internationaal en mensen die niet mee werken of de regels of wetten van Amerika niet aan-nemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Er gebeurt veel, net zoals de valse beschuldigen naar een toen lokale bankdirecteur toe die later zogenaamd in de kinderporno zat. Een man die er achter kwam waar Amerika voor stond. Zijn leven werd geruïneerd en zijn familie kapot gemaakt. Allemaal om de vuile werkwijze van Amerika te beschermen.

De FOL basis, wat werkelijk een spionnennetwerk is en meent alle rechten te hebben. Chávez weet het en laat daar ook geen gras over groeien. Ondertussen trappen wij als piepklein eilandje erin. We worden gebruikt, misbruikt en letterlijk verkracht door Amerika.

Maar het gaat dieper, want de zogenaamde strijd tegen mensenhandel, drugs maar ook verder onrechtmatigheden worden opgezet door onder andere Amerika die zelf hun zaakjes uitspoken maar die dan zo willen verzwijgen en omzeilen. Wij als eiland zitten midden in een Amerikaanse terreur die expres zorgt dat zij o zo heilig zijn en via de achterdeur de maffia steunen voor deze acties. Geld, macht en dat via wapens, drugs en afpersing is waar vele landen van leven.

Een voorbeeld:

Bij een van onze nieuwe hotels kwam men er achter dat

er illegale gokkasten staan komende vanuit Las Vegas. Het bedrijf dat deze kasten geleverd had in Amerika bevestigde dat deze kasten voor Las Vegas bestemd waren en begreep maar niet hoe dat kon dat deze op Curaçao beland waren. Bestemd voor Amerika maar wel allemaal aanwezig op dit eiland. Blijkbaar totaal anders afgesteld dan wat normaal was. Dat, volgens uitspraken van deze fabriek. Dat bemerkten ze toen ze enkele histories van een der machines controleerden. De weg die deze kasten waren gegaan was duidelijk en toen dat eenmaal bekend was, was nergens meer iemand te vinden die verdere actie ondernam. Geen wonder want het was wel van een van de maffialijnen via Aruba die al zijn strepen verdiend hadden en ook in Amerika zeer invloedrijk zijn. Wie maakt zich dan nog druk over illegale gokkasten? Alles ging in de doofpot en bij die mensen die hier van wisten werd de mond gesnoerd.

Een manier van mondsnoeren zoals alsmaar gedaan wordt:

- We doden de honden.
- Bedreigen eventueel moeder de vrouw en zo ook de kinderen.
- Steken een huis in brand.
- Rijden in op je wagen of je wagen heeft ineens vreemde mankementen.
- Als je dat dan nog niet doorhebt staan ze met een geweer aan je bed.
- Als toetje valse beschuldigingen en troep geplaatst op je computer.

- Ben je daar immuun voor zul je verdwijnen zoals eerder beschreven in dit boek.

Amerika is totaal in de ban van de maffia maar doet net of de tijd el Capone verleden tijd is. Drug is een van de grote inkomens maar ook wapens, geld en mensenhandel. Want het mooie is dat wanneer je in Amerika bent en je ogen opent zie je dat dagelijks buitenlanders gekocht worden op de straat om klusjes te doen die Amerikanen zelf niet willen doen. Dan zijn illegalen welkom maar dan is verhandelen in mensen ook niet ter sprake. Hetzelfde met drugs waar in de zeer dure wijken van bijvoorbeeld Jupiter of Los Angeles zware 'drugsparties' worden gehouden. Geen sheriff te zien en melding maken heeft weinig zin. Die klasse mag en kan alles en zijn gevrijwaard zolang er maar wat tegenover staat. Dat is niet moeilijk als je in de jetset woont, werkt en leeft en is iedereen in Amerika voor welke gunst dan ook om te kopen.

De cables die we eerder lieten zien laten duidelijk een terughoudendheid zien omdat ook deze mensen veel meer weten maar niet op papier durven te zetten. Ze weten niet in hoeverre hun meerderen in de zaken zitten en ze rapporteren niets meer dan wat de vragen inhouden. Een blinde persoon op deze eilanden ziet meer dan wat hier beschreven wordt maar nogmaals wat weet je meerdere?

Mensenhandel is normaal en wordt veel gedaan door juist die lokalen die het hardst roepen over de slaventijd. Vreemd genoeg ziet en hoort men de grootste ellende bij de lokale Antil-

liaanse, Joodse, Pakistaanse en Hindoestaanse gemeenschappen. Juist die machtige gemeenschappen zetten al hun macht in om alles te doen zwijgen (uper injunction) maar de vele werknemers, hulp in de huishoudens enz. laten toch nog wel eens wat los. Dan vraag je, je af in welke eeuw we leven en hoe het mogelijk is en dan stuit je weer op een machtige groep die zich duidelijk afscheidt van het eiland en een wereld in een wereld is.

Amerika, dat heilig land verder weg op de grote oceaan, is juist dat land wat veel verderf gezaaid heeft en nog zaait. Maar het land doet veel meer want het leeft van verderf en zal zorgen dat die zaken niet naar buiten komen. Let op president Obama die o zo idealistisch naar buiten kwam in zijn verkiezingstijd en nu een man is in het duister gehuld omdat hij niet de baas is maar geplaatst is door zeer machtige wereldheersers die menen dat moeder aarde van hen is. Obama is een schoolvoorbeeld hoe een man in een korte tijd geïndocctrineerd en gemanipuleerd kan worden maar ook zwaar onder druk wordt gezet als men teveel ideologische ideeën heeft. Hij laat zien wat en waar Amerika voor staat. Zo hebben verschillende presidenten moeten wijken en hebben onder andere de Kennedy's het met de dood moeten bekopen. Het waren geen eenling acties, het waren acties uitgevoerd door de regering zelf net zoals Bush te werk ging van 'enjoy or destroy'. Door deze cables heen zien we duidelijk dat vele zaken verzwegen worden ter wille van. De ware bronnen worden vermeden en de ware toedachten praat men niet over. Het kan en mag allemaal want we vallen nog onder Nederland en Nederland weet teveel en is een grote spil in

de macht die Amerika uitstraalt naar de wereld toe.

Na de 'cables' meerdere keren gelezen te hebben blijken de fakenamen Clinton en Dunn duidelijk niet veel te zeggen maar veel schrijven om het idee te geven dat er iets gebeurt. Want zou dat gebeuren dan zou Amerika zelf aardig in verlegenheid worden gebracht denkende aan drugs, wapens, geld wassen en mensenhandel maar daarnaast nog veel meer praktijken zoals terrorisme gestuurd vanuit en door Amerika! Pratende over de terreuraanslagen, zoals bijvoorbeeld september 11, dat compleet opgezet is door heer Bush! Het ergste is dat de aanslagen niet gedaan zijn door buitenlanders maar in opdracht van heer Bush zelf! Bij vele onderzoeken is gebleken dat het 'implosies' waren en geen 'explosies'! Ook is er geen vliegtuig in het Pentagon terechtgekomen maar een projectiel. Beelden zijn overal nu op te vragen. Zelfs de beelden van doorsneden hoofdbalken van de Twin Towers.

Zo vermoordde heer Bush vele eigen mensen. Erger nog, maar waar het hem werkelijk om ging; Er werd paniek gezaaid over de gehele wereld. Met deze paniek kon hij oorlogen starten wat weer goed was voor zijn eigen inkomen. De heer Bush en zijn familie zijn een deel van die mensen die veel geld verdienen met oorlogsmateriaal.

Door deze moordactie van heer Bush is Amerika wereldwijd zwaar gedaald in achting want een land dat zelf geweld uitlokt en hun eigen mensen vermoordt om zo te doen lijken dat

er terroristische acties zijn uitgevoerd, begaat een zeer laffe daad tegen de mensheid. We zien dan ook dat grotere machten aan het opkomen zijn en zeker uit de hoek van China waar duidelijk is dat zij geen pardon meer hebben voor Amerika. Amerika moet het nemen omdat de financiële markt wel in handen is van China en dat brengt met zich mee dat Amerika zich alsmaar in bochten moet wringen als de beurzen weer drastisch dalen.

Met de actie van heer Bush is een nieuw tijdperk ingegaan wat zal zijn dat vele mensen moeten sterven omdat we letterlijk overbevolkt zijn. Ook omdat we met vele mensen die volgens de financiële markt nergens voor dienen en alleen geld kosten. Na de terroristische acties van heer Bush was er ook nog de oorlog gestart via de medische weg. Virussen kwamen naar boven die gemaakt waren om mensen te vernietigen. Het N1H1 virus is er zo een maar bleek later niet te werken. Waardoor wederom Amerika in de knel kwam. Miljarden was al aan antiserum gemaakt maar er werden te weinig mensen ziek om paniek te laten uitbreken. De pers deed nog wel zijn best maar de mensen doorzagen wat er gaande was.

Maar niet alleen virussen of oorlogen (terroristische acties) vanuit Amerika waren de laatste tijd veel in opspraak maar ook de gezondheid van vele mensen en wederom de grote hongersnoden die weer de kop opsteken. Haïti, Afrika, allemaal ellende en mensen in nood. Alsmaar verdwijnen er miljoenen dollars die niet bij de mensen in nood zijn gekomen. Bewust worden mensen in het

leed gehouden en zijn vele kinderen de dupe. Kinderen die volgens de machtigen op deze wereld nergens voor dienen en een last zijn.

Datzelfde speelt ook op ons eiland waar je ziet dat een kabinet Schotte zeer veel belooft en dan enkele laptopjes uitdeelt en een speeltuintje neerzet. Maar de kinderen niet de verzorging, eten en scholing biedt die een kind nodig zou moeten hebben. Bewust worden achterstandswijken afgedaan als 'hopeloze gevallen' en de ware oplossing wordt niet geboden. Een probleem wat verschillende honderden miljoenen zou kosten wordt afgekocht met 28 miljoen! Net genoeg om zelf alsmaar op de foto te staan als er wat geschilderd is of er een speeltuintje, lantaarnpaal of weggetje gezet is. Die 28 miljoen worden gebruikt om dit kabinet zijn ego op te vijzelen en overal te laten zien.

Niets blijkt beter te gaan dan bij de vorige regeringen, want deze gaven totaal niets uit aan armoede of aan hulp aan kinderen en minderbedeelden. Hier was zeer duidelijk te zien de zienswijze van de maffia die letterlijk uitgevoerd werd. Arme en nutteloze mensen laten omkomen in hun eigen vuil en honger. Een methode die we over de gehele wereld zien en ook zagen bij heer Bush en ook nu weer bij heer Obama in Amerika. De maffia heeft werkelijk overal een vinger in de pap. Op een klein eiland als Curaçao is het wel duidelijk te zien en te voelen dat alles draait om de onpure praktijken van de maffia.

Veelal gesteund door vele mensen die hangen aan de drugs en zelf duidelijk cokegebruikers zijn. Want dat hoort als je eenmaal

in de hogere lagen beland bent. Dit gaat door tot de politici maar ook de zogenaamd belangrijke 'self made' mensen op dit eiland. De cokefeesten zijn nog steeds geen verleden tijd. Was het vroeger dat Jan Sofat, Barbarabeach en Jan Thiel waar deze feesten werden gehouden nu zijn ze verspreid over het hele eiland en bij de vele resorts en dure wijken en zijn zeer regelmatig gaande.

Het kan ook niet anders dat je aan dit witte goud verslaafd bent als je zo onder druk staat van de maffia. Je zult zaken moeten uitvoeren waarvan een geweten zou zeggen dat je een crimineel bent. En om het geweten te sussen en het allemaal zo positief mogelijk te zien snuiven we maar weer wat. Dat gemaakte positivisme is werkelijk een farce op dit eiland. Alles hangt van ellende aan elkaar en veel is tegen de mensheid maar dan denken we met een muziekshow, karnaval of een kerst ons weer o zo positief te zien. Juist veelal de 'grote' mensen die de wet het meest negeren staan dan vooraan in beeld bij een of andere service club of als een politieke partij of groep. Want iedereen moet zien hoe sociaal en positief ze zijn. Wel veelal snuivend, pillen slikkend en moordend achter de schermen.

Moordend, ja want op dit eiland verdwijnen velen en zien we nog wel eens levenloze lichamen. Ook spoelen er met de regelmaat van de klok menselijke beenderen aan. Allemaal zelfmoord en mensen die de wereld niet aan kunnen! Mmmmm. Buiten dat, niemand praat over de vele mensen die zogenaamd naar het buitenland zijn verhuisd maar dan het buitenland dat wel diep op de

oceanabodem is. Verder zitten we met een politieke janboel die dagelijks toelaat dat mensen worden vermoord, vergiftigd en ziek gemaakt door onder andere ISLA, een raffinaderij die zich totaal niet aan waarden en normen houdt. Dat allemaal voor het vele geld maar ook wat de lokale politiek toelaat omdat zeer invloedrijke mensen veel geld onderhands maken zolang Venezuela vele ongere praktijken kan uithalen via deze raffinaderij.

Het is niet alleen olie waar het hier om gaat. En vergeet niet, Venezuela heeft ook WTC, verzekeringsmaatschappij, loterij kantoren, NIB, La Prensa, Banco di Caribe en hotels met casino's in bezit. Men vergeet dat enkele zeer machtige Venezolanen via via wel het eiland onder controle hebben en dat zelfs Nederland niets kan doen. Venezuela bezit de 'Antillen' (Curaçao) niet op papier maar in bezittingen en strategische punten die vorige regeerders, door zeer veel geld privé, naar horen zeggen, aangenomen te hebben.

Voor de maffia komt deze constructie zeer goed uit want het is Nederland en Venezuela die grotendeels alles in handen hebben. Althans dat denken we als we niet kijken naar wat de werkelijke maffia bezit. Wat is niet mooier als zowel Amerika als de wereld nergens een vinger naar kan verwijzen. We krijgen nu meldingen te lezen van duikboten en containers vol met drugs, vanuit de gokwereld maar ook de wapenhandel en niet te vergeten de financiële sector ook zij zijn zo een open wereld.

We vergeten even de handel die via vliegtuigjes gaat en nog steeds via open zee. Boven en onder water. Want je kunt wel een radar hebben maar op bepaalde momenten kijk je wel eens links of rechts, niet waar?

De andere stukken die u heeft kunnen lezen

Het is belangrijk om deze stukken goed te lezen. De ene over de financiële wandel van een Atlantis World Goup liegt er niet om maar ook over die gladde heren die een half eiland willen verbouwen en zeer luxe huizen willen zetten waar een Barbara resort nog niets bij is! Mensen die gladde en glibberige constructies hebben bedacht en zo groot doen met andermans geld. We zien dat in de meest luxe resorts waar je de meest fantastische verhalen te horen krijgt van de meest gladde mensen die overal restaurants bouwen, kroegen openen maar ook vreemde bedrijven openen en oprichten waar je bij denkt; ‘Ja daar zit Curaçao dus mooi niet op te wachten.’ Veelal maar voor enkele jaren en dan zijn ze weggeleden naar een andere plaats op de wereld. Het beleggen in grond maar vooral huizen, liefst zo duur mogelijk, is een lange tijd een rage geweest. Complete landhuizen werden verbouwd en complete bouwwerken verschenen daar nog naast en dat allemaal gedaan door mensen die zelf geen cent staken in dit land. Het gebruik maken van de vele mogelijkheden maar ook het laten verwerken van veel zwart geld in deze projecten, daar waren deze mensen een meester in. Eigenlijk niet waren, want het

speelt nu nog al heeft heer Schotte en zijn team andere plannen met dit eiland en die zijn nu niet zo voordelig in de bouwsector. Investeren in veel beton is een duidelijke maffia aangelegenheid en er wordt rond de wereld gretig gebruik van gemaakt. Het hoeft niet mooi te zijn maar het moet imposant zijn en na enkele jaren, als het geld verwerkt is, gemakkelijk te verkopen zijn. Dat zien we in de kroegenbusiness, maar ook de hotels en de zeer vele winkelcentra op de eilanden.

Wat duidelijk is, is dat de huizenhandel goede zaken deed tot voorheen. Nu zijn het de technische sectoren en de oude drugs en wapens die weer goed lokaal in de markt liggen. In de technische sector zien we een over activiteit in zogenaamde energiesparende zaken zoals licht, water en wind. Duidelijk is nu dat daar veel geld in te verliezen is voor de burger en te winnen door die zakenlui die weten te verkondigen dat een led lamp, 8 keer duurder dan een gewone lamp, goedkoper is in het totaal plaatje. En niet bijzeggen dat onze stroom nog steeds onstabiel is en deze vele energielampen een kortere levensijd geven dan de ouderwetse lampen. Eens de reclames gezien over zonne energie? 25 jaar garantie op wat? Want al geef je 20.000 gulden uit, na enkele jaren kun je, je hele handel op de vuilnisbelt gooien omdat hij de sterkte van deze zon niet aankan en er geen rekening is gehouden met de extreme hitte en zout. De windmolens van ettelijke miljoenen guldens subsidiegelden, rotten na het neerzetten binnen enkele jaren weg en zijn totaal onbruikbaar! De wind is te hard en de generatoren en hun remmen kunnen het niet aan. De computers

branden door en zo weg miljoenen en ook die fabrikant die de jaren garanties geeft!

Oplichterij, nee het is gebruik maken van de onkunde van een volk wat niet wil leren. Elke iets slimme man kan hier goud maken en komt met een mooi plan en de regering trapt daar in. En dat in opdracht van die maffiagast die er zelf beter van wordt. We zien dat bij het belachelijke space project waar heer Adriaans voor gevallen is en met hand en tand verdedigt. Maar van horen zeggen en in een gesprek met een gedupeerde wist deze duidelijk te maken dat dit project opgezet is door niet zuivere mensen. We zijn hier nog niet verder op ingesprongen maar even natrekken bleek wel dat er wat tegenstrijdigheden waren en dat er meerdere mensen in het verleden niet zo enthousiast waren met deze space mensen. Over het datacenter is al uitvoeriger geschreven en is duidelijk dat er een digitale controle moet komen in een land wat geen controle kan doen bij degenen die deze centra beheren! Simpel, zo dadelijk gaat zeer vertrouwelijke informatie zoals personengegevens maar ook bankgegevens in een kwestie van enkele minuten naar de maffia die kan inspringen waar het dan nodig is.

We hebben zo een zee aan voorbeelden:

- Een ziekenhuis wat afgeblazen werd omdat het te Hollands was maar later wel weer goed is maar dan ingevuld met de huidige zittende regeringsmensen.
- Een nieuw gebouw voor UTS waar nu anderen zich mee bemoeien.
- Een Aqualectra gebouw dat doorgang zou vinden

en daarom daardoor even de gehele leiding op non actief gezet wordt omdat zij niet toegeven en zo dus geen namen toe wilden voegen.

- Dat zagen we ook bij het sportcomplex Barber wat eindelijk gaat komen volgens berichten maar waar wel even wat andere namen ingevuld moesten worden voordat het voor de zoveelste keer goedkeuring kreeg! Waarom die namen en veranderingen? Refereer ik naar de eerder genoemde standaard 15% regeling.

Kortom, dagelijks wordt er wel ergens gesjoemeld en dat zijn veelal nog de kruimel dieven want het zeer grote geld wordt gemaakt in de porno op internet, maar ook het gokken en de lokale casino's. Casino's worden nog steeds niet gecontroleerd en alle wetten worden alsmaar uitgesteld. Als lokale mag je volgens de huidige wet maar één of twee keer per maand naar een casino, maar wie vraagt of je lokaal bent? En we weten allemaal dat als we dat doorvoeren dan hebben nog weinig casino's cashflow en zo kan er te weinig gewassen worden. Geen een regering pakt het aan en pakken ze het aan dan nog is het na verloop van tijd stil en blijft alles bij het oude. De loterijen legaal en illegaal zijn nog steeds de grootste boosdoeners van de goklust bij de lokale mensen. Mensen die al weinig hebben maar gek gemaakt worden met vele loze beloften en zogenaamde duizenden die gewonnen kunnen worden. De gokwereld is enorm en voor de grote heren achter deze casino's is het al te goed dat lokaal geld gesluisd wordt

met geld uit de wereld die zwart is.

Waar was ik ook al mee bezig?

Het begon allemaal met kinderleed en de stukken en de contacten die alsmaar heftiger, dieper en gevaarlijker werden. Door die contacten bleek het kinderleed een deel te zijn van de lokale corruptie en richtten we Movementu Kontra Korupshon op. Een groepje mensen dat de corruptie in kaart brengt en er is voor mensen in nood. Nu, dat werd een levensklus waar meldingen binnenstreamden en van vele nachten doorwerken.

Ondertussen was het genoeg met kinderleed en kregen we lokaal vele tegenstribbelingen. Bedreigingen en tegenwerking waren werkelijk die de emmer lieten overlopen. In ons eigen huis werd ons in geuren en kleuren verteld, door 3 afzonderlijke wildvreemden op verschillende dagen, hoe we internationaal aangepakt zouden worden. Want vergeet niet, kinderleed is een goede handel wereldwijd.

We zouden beschuldigd gaan worden van seks met kinderen en er zou ook ongemerkt porno op onze computers gezet worden. Verder werd ons verteld dat we afgeluisterd werden en dat onze gehele handel en wandel in de gaten zou worden gehouden. Dit werd verteld door drie verschillende mensen die deze cyclus al meegemaakt hadden.

3 verschillende personen die in nog geen enkele maanden ons dit verhaal wisten te vertellen. Eentje ging veel verder en noemde ook enkele slachtoffers op die ook van dezelfde zaken beschuldigd zijn omdat zij met hun zaken doorgingen. Wathey, Komproe, Hogan, Joran waren wel de meest uitspringende namen maar er werden ook nog namen genoemd die midden in deze ellende zaten en totaal kapot gemaakt worden omdat ze te veel in de vuile wereld zaten te wroeten. Zaken verklaarden zich waarom aangiften van mij over onder andere op ons inrijden door een wagen, bedreigen met een wapen boven ons bed en vele andere 'vreemde zaken' die niet aan werden genomen of dat me verteld werd dat er toch niets gedaan kon worden! Onverklaarbare zaken die in een keer duidelijk werden zoals alsmaar uitvallende telefoonlijnen maar ook interviews en zelfs radiostations die uitvielen tijdens de interviews met mij. Een interview werd eens 26 maal afgebroken. Kort daarna moest dat radiostation op het matje komen bij de minister! Een ander station viel tijdens een interview geheel uit (stroom afgezet). Enkele maanden later werd het 'verkocht'! En zo stapelden zich vreemde zaken op rond onze acties en kinderleed waar we nog steeds voor vechten.

Inderdaad gebeuren er nu nog vreemde dingen en ook honden vergiftigen schijnt een hobby te zijn. De waarschuwingen van deze 3 verschillende mensen komen steeds verder uit en ook zo dat er regelmatig ingebroken wordt op mijn zwaar beveiligde computer. Toch weten ze binnen te komen en is mijn computer weer onbruikbaar voor even. En zo gaat het leven van mensen die

vechten voor gerechtigheid alsmaar door.

Ook de film die gemaakt is over kinderleed werd op een gegeven moment geboycot en hebben we onder bedreiging foto's moeten veranderen van onder andere onze eigen kinderen die onder druk gezet zijn.

Scholen en sociaal, waarom zijn die zo asociaal?

Toen ik het stuk geschreven had over de kinderen van Barber en hoe alles in ons dorp ging wat duidelijk een afspiegeling is van geheel Bandabou, kwamen we mevrouw Lamoen-Garmers tegen.

In het gesprek wat ik had met deze directrice van het Rooms Katholiek schoolbestuur, mevrouw Lamoen-Garmers, was het duidelijk dat vele zaken niet meer in de hand te houden zijn. De kwaliteit is gewoon gekoppeld aan de chronische tekorten in het onderwijs. Met dat kunnen de kinderen het doen want buiten alsmaar het gerommel in lesmethoden en het gezanik over taal, weten we onderhand heel duidelijk dat de vele afvallers onder de jeugd wel zitten bij die scholen die niet veel voor hun kinderen overhebben. Lessen draaien en naar huis is veelal het motto. Waar je dan met je Papiaments blijft is zeer duidelijk. Namelijk onder de boom en drugs verkopen en als jonge vrouw snel een snelle boy aan de haak slaan waar heel vlug kinderen van moeten komen

want dan is haar toekomst veilig gesteld!

Het onderwijs en zijn leerkrachten hebben hier een duidelijk aandeel in. Uit ervaring die ik heb, als echtgenoot van een hoofd der school, zag ik veel en kon ik lang niet veel zeggen omdat dat dan afgereageerd zou worden naar mijn ondertussen overleden vrouw. Maar bij het nu nog wel eens een school bezoeken, dan zie je dat er niet veel veranderd is. Zeker niet als je om je heen ziet hoe de jeugd zich aan het ontpoppen is. Want waar is de opvoeding? Thuis wordt het nauwelijks gegeven en op school is het te druk onder de leerkrachten om met zo min mogelijk energie het geld maandelijks te kunnen ontvangen.

Het ingrijpen bij voorvallen is een ander punt. Er wordt niet geluisterd naar de kinderen en ze moeten het zelf uitzoeken. Dat uitzoeken ligt dan op straat en daar komen dan de oplossingen vandaan zoals ze op straat opgelost worden. Maar als je dan de troep ziet bij een opendag en de interesse als er over die troep geschreven wordt, dan weet je meteen met wat voor een school je te maken hebt. Je zou denken als er iets over je school naar buiten komt dat je dan op zijn minst het aanpakt. Nu, heer Hanssen van het voormalige Peter Stuyvesant College heeft kennelijk net zoveel interesse in zijn school als voor zijn kinderen.

Ook zie je nu het verloop bij de naamsverandering van deze school want politiek Curaçao wil van die koloniale namen af! Alles wat Nederlands is of gekoppeld met Nederland moet weg.

Snap ik heer Wiels niet die alles via Nederland speelt als zijnde van origine van Belgische komaf! Maar dat even tussendoor. Het Peter Stuyvesant College heet voortaan naar een man die nota bene nog leeft, Jandi Paula! Ja, dat is iets waar vele mensen ook al over gevallen zijn want hoe kun je iemand de dood wijzen en alvast gaan eren in zijn leven! Je weet op Curaçao kan alles en het getuigt dat er maar weinig ‘yu di Kòrsou’ in aanmerking kunnen komen voor een schoolnaam of plein! De zielige vertoning en in het pakket waar deze levende man in gebracht is, is ongelooflijk. Nee, kon hij niet zeggen. Hij hield het toen maar op zijn eer.

Het is triest dat ondanks dat de leerlingen op een democratische weg tegen stemden zonder werkelijke steun van hun leerkrachten en bestuur, de naam van een school toch veranderd werd! Wat ga je de jeugd nu zeggen?

- Je hebt zeggingschap!
- Je mag mee beslissen!
- Je telt mee in deze maatschappij!

Maar ondertussen duwt de politiek zijn wil door, door enkele zwaar gefrustreerde lokale mensen die niets meer weten te verzinnen om andermans leven onmogelijk te maken. Zwaar gefrustreerd staan ze daar in hun pinquinpakken en hun speldje maar wel hun eigen volk en hun eigen ras verloochenend.

Onze maatschappij geeft niet direct het goede voorbeeld en dat is duidelijk waarom dat gebeurt. Het achterhouden van ware informatie's, leugens verkopen en ook vele misstappen die totaal

niet te rechtvaardigen zijn is wat wij als burger tegenkomen. Wat duidelijk daden zijn vanuit een maffiawereld. En wat ziet onze jeugd? Juist, hoe het dus mooi niet moet gaan! Zo kunnen wij als ouderen nooit meer bij de jeugd aankomen wat nog goed en fout is, als alleen het negatieve beeld als voorbeeld wordt gegeven door onze zogenaamd hoog geplaatsten in de maatschappij. Voorbeeld heeft iedereen nodig en is de leidraad van elke beschaving, alleen ons voorbeeld is precies zoals hogerhand wil en dat is chaos, vechten en ruziën om onzinnige zaken zodat zij door kunnen gaan met die zaken die niet door de beugel kunnen. Een afleidingsmanoeuvre wat zeer duidelijk waarneembaar is op dit eiland. De vele rechtszaken over futiliteiten zijn er een schoolvoorbeeld van maar ook de onenigheden onderling zijn tekenen die goed uitkomen voor diegenen die net alles willen doen buiten de wet om. Dan met veel geld, koop je een leger advocaten en verbied je de pers er werkelijk aandacht aan te besteden en dan zijn zaken zo beklonken.

Wel eens opgevallen hoeveel zaken door de pers na enkele dagen in de vergetelheid terechtkomen? Hoeveel bla, bla zaken in de krant waarvan je nooit meer te weten komt wat en hoe het verder is gegaan? Zaken die allemaal een crimineel tot zwaar crimineel karakter hadden en hebben. Denk ik aan de oorlog die er heerste tussen twee groepen op onze vrijzone. Vele artikelen, zelfs arrestaties en hoe is het afgelopen? Nou, uiteindelijk hebben de verzekeringen alle schade uitbetaald, zelfs het extra geld wat zogenaamd aan goederen stond in de hangars. Er waren zelfs

zoveel goederen opgegeven dat het onmogelijk was dat die in die gebouwen gepropt zouden kunnen worden. Personen die deze ontdekking deden en zelfs aangiften over deden, werden de mond gesnoerd en mochten er absoluut niet over praten! Aangiften verdwenen en alles werd uitbetaald.

Bij toevallige controles in de haven op de kade werden de verkeerde containers opengetrokken en de zware wapens vielen spontaan eruit! De containers werden snel vergrendeld en er is nooit wat aan het licht gekomen. En zo worden zaken verzwegen en gaat de criminaliteit door omdat deze nodig is om zaken te verdoezelen. Af en toe een kleine oorlog, wat moorden of wat vuur en dan is alles weer stil en is het bij de pers al lang verzwegen en doen alsof er niets gebeurd is.

Net zoals de aangifte van landsverraad van heer Wiels bij de Gouverneur. Heer Wiels, een man die samenwerkt met PVV Nederland met de opdracht zoveel mogelijk onrust te zaaien zodat PVV in de Nederlandse politiek kan aantonen dat de lokale bevolking niet meer bij Nederland wil horen! Dat het nog steeds een zeer klein groepje is, is niet belangrijk maar als men hard schreeuwt volgt de rest van de bevolking wel. En dat harde schreeuwen kun je gerust overlaten aan heer Wiels die gezien zijn strategie zijn lessen gehad heeft vanuit PVV gelederen.

Maar het gaat verder want wat ziet onze jeugd meer? Ze zien ouders vechten, maar ook ouders kinderen verkrachten of

gokken en verslaafd zijn aan allerlei soorten drugs. Het voorbeeld gaat verder want als land staan we bekend om de pornowebsites en de gokwebsites. Dan nog niet te praten over de vele zaken die verdiend worden in witwassen en ombuigen naar het toelaatbare in de financiële markt. Af en toe valt er eentje zoals we zagen in de zaak van Robby's lottery. En in de stukken die we hebben kunnen lezen over bijvoorbeeld van heer Vlijmen met heer Godeth en heer Maal en Atlantis World Group.

Niet dat deze mensen zich druk zullen maken om al die ophef en uitspraken want het is veelal veilig gesteld met sleutels die de meest goede rekenwonderen ook niet achter kunnen komen. Het eiland is een waar paradijs om duistere zaken te wassen. Dat kunnen we zien aan al die financiële administratie kantoren die als paddenstoelen uit de grond schieten. Van vele grote duistere mensen zul je daar de namen en vele bedrijven terug kunnen vinden. Het is een constructie die al heel lang bestaat en waar het om gaat dat je voor elke stoel een nv hebt. Maar ook hier leggen bijvoorbeeld accountantskantoren zakenlui zaken op die niet geheel zuiver zijn. Zo zijn er ook van deze kantoren die gewoon zaken doen via deze particuliere zaken. Grote bureaus die indirect vele zaken bezitten die zeker niet op hun naam staan.

Maar wat denk je van de beursnotering of eigen index die we nu bezitten? Minder controle en gemakkelijker voor de maffia om door te dringen in de financiële markt. Met spoed hebben we nu ook een organisatie die zich met goud bezig houdt. Ook weer

handig omdat ook hier zeker minder controle zal zijn. Wat weten we nu werkelijk als land wat er speelt in die financiële hoek? En zo kan de maffia via dit eiland toch mooi internationaal infiltreren.

Het vele bezitten van nv's was bijvoorbeeld ook het geval bij restaurant Taverne. Die had alles onder gebracht in kennelijk 45 nv's. Elke nv bezat enkele stoelen, pannen en wat bestek. Zo kon je deze firma nooit aansprakelijk stellen en een faillissement had geen zin. Bij een rechterlijke uitspraak zat de rechter werkelijk beteuterd te kijken en betreurde het dat dit soort constructies bestaan. Want ze bestaan nog steeds en vele bedrijven hebben zo hun zaken veilig gesteld. Je verklaart de ene failliet waar veel schulden op zit en de ander met de nodige fondsen zijn verdwenen. De maffia heeft zo zijn wegen en dit is er een van. Er zijn veel zogenaamde bedrijven die niet te achterhalen zijn. De een betaalt de ander voor diensten en niemand weet onderhand wat die diensten nog zijn. Voorbeelden ten overvloede en het eiland druipt van deze ongere zaken.

Drug is nog steeds de meest populaire onder de jeugd om snel wat zakcenten te verwerven. Maar grote lijnen via containers, onderzeeboten en luxe schepen zijn al zeer lang actief. Antwerpen en Rotterdam doen goede zaken en noch Nederland noch de rest van de wereld vragen zich af wat er in deze containers naar de oosterse landen zitten. Ze komen ook door elke scan en er is zelden een zogenaamde vangst! Containers die hier niet geopend mogen worden maar waarvan men weet dat één zo'n container veel geld

waard is. Waar komen bijvoorbeeld onze wapens vandaan? En hoe kan dit hier gebeuren, is het de schijnheiligheid die gespeeld wordt onder die mensen die ermee werken.

De allergrootsten op dit eiland weten van niets en alleen in internationale papieren duikt af en toe hun namen op. Als je die dan na gaat trekken val je in een leger aan zaken en een compleet park aan bedrijven die overal voorkomen. Uiteindelijk duikt de naam op via familie in Libanon, Palestina, Italië, China, Nederland en ook Amerika. Allemaal gelinkt naar beruchte families die hun mensen hier hebben zitten in dienst van de absoluut machtigen der machtigen in die groep.

De machtigen der machtigen zijn meestal die mensen van wie we lokaal nauwelijks iets van horen of zien. Veelal blijkt bij natrekken dat ze af en toe hun geweten rein kopen door sommen geld te doneren aan een of ander stichting. Het zijn die mensen die niet vooraan zitten maar als een goed persoon wel veel in kerken te vinden zijn. We komen ze af en toe tegen, zeer gesloten, erg betrokken en zeer meelevend. Een verdere omschrijving laat ik aan u over. Ik denk dat het zelf wel verder in te vullen is.

Steeds meer wordt het duidelijk dat niet de eerlijke burger maar die burger beschermd wordt die zich overal tussendoor weet te wringen. De maatschappij is dusdanig aan het verpauperen dat de mens gedegenereerd is naar lager dan de dierenwereld. Klinkt niet werkelijk prettig maar helaas is het niet anders. Als je bewij-

zen hebt van drugssmokkel, het ontvreemden van goederen van andere mensen, zie je dat deze door de politie en die instanties beschermd worden. Zo kun je niet verlangen dat de burger anders gaat denken dan; 'Ik kan dat ook'!

Uit de laatste peilingen blijkt dat ruim een derde van de bevolking op dit eiland onder de armoedegrens zit. Een derde van de mensen heeft nauwelijks een leven maar we hebben wel een eiland waar miljonairs en miljardairs in het zwarte circuit wonen en leven! Het contrast arm en rijk zegt duidelijk waar dit eiland voor staat en is een gegeven waar niemand onderuit kan komen. Een middenklasse is er niet werkelijk. Zo heeft de maffia de meeste grip op die mensen die niets hebben en nooit iets zullen krijgen. Afpersing en opleggen is dan hier ook normaal en is ook gemakkelijk te doen want de mensen kruipen hier werkelijk voor geld.

Zo zien we in ons rechtssysteem dat juist de grote criminelen vrij blijven lopen zolang er maar enorme sommen geld geschoven wordt. Dat, door de duurste advocaten weten te kopen die dan de grootste criminelen vrij kopen via slinkse juridische wijze maar zelfs ook soms via druk van buitenaf. We hebben zelfs enkele gasten op dit eiland die werkelijk ALLE advocaten bureaus ingepalmd hebben zodat je geen werkelijk sterke advocaat kunt inzetten tegen deze mensen. Zo koopt het grote geld hun recht en hun veiligheid. Komen ze dan toch nog in het nauw, gaan dan andere zaken spelen die veel overeenkomen met die, die in de maffiawereld voorvallen. Verdwijningen, afpersen, bedreigingen,

gezin onder druk zetten maar ook alles om je heen manipuleren, zijn werkwijzen die normaal hier voorkomen.

Werkwijzen die getuigen van aanwezige internationale maffia. Maar als crimineel wordt er door hen op dit eiland ook vele mensen onder druk gezet of afgeperst. Liquidaties worden niet alleen gedaan door de Colombianen! Mooier nog, dat is maar een zeer kleine groep. De meeste liquidaties worden uitgevoerd door de lokale mensen. Als het die groep uit Colombia is, weet je dat wat geld vanuit drugs niet op tijd ontvangen is. Het is, zoals ik net al aanhaalde, maar een kleine groep die snel voor enkele duizenden dollars hun geweer trekken en mensen liquideren.

Opruimen van mensen is geen probleem, kreeg ik eens te horen van een oud hoofd van de politie. Deze persoon vertelde me dat vele menselijke botten in de vele waterputten liggen op dit eiland. Maar in details werd me ook verteld dat de beste manier is om een persoon met 2 blokken 8 samen met kippengaas, naakt in het diepe te gooien van onze oceaan. Binnen enkele weken is dan het lichaam geheel opgegeten door de vele vissen en het gaas rot vrij snel weg. Blijft over enkele botten die we regelmatig her en der vinden aan de stranden. Klinkt dat u niet bekend in de oren? Het verhaal van cement storten werd ook nog eens aangehaald en zo werd het in een keer stil omdat ik eigenlijk al teveel gehoord had.

Maar wat denk je van de gezonken vissersbootjes, kano's waar mensen dan in een keer mee verdrinken? Laatst had ik een

dame aan de lijn geheel overstuur en haar man was als gestorven verklaard die dag. Ze hadden hem niet gevonden maar een medevisser had gezien dat hij met de boot (die zeewaardig was en regelmatig Colombia bezocht) was gezonken. Een goede zwemmer maar hij was dood! Zijn vrouw vertelde mij: *Ik snap het niet want zijn portable die hij mee had werkte tot vandaag, alleen nam hij niet meer op!* Waterdichte portable? Na deze verklaring was ook deze vrouw spoorloos!

Hardwerkende justitie

In het verleden heb ik al daaraan het boekje ‘Pech gehad’ gewijd. Er zouden complete encyclopedieën geschreven kunnen worden hoe de justitie hier te werk gaat. De vreemde toepassingen van wetten maar ook de vreemde uitspraken en verdwijningen van getuigenverklaringen. Het eiland Curaçao gaat gebukt onder deze maffiapraktijken en als je, je verdiept in de vele zaken merk je alsmaar op dat veel geld betekent; Vrijspraak en doorgaan met je ongere praktijken. De zeer hogeren op de maffialadder zullen alsmaar buiten schot blijven en worden ook nog beschermd door hun pionnen in de politiek. Ook die zijn onschendbaar en dan pas kom je op die laag dat Jan en alleman gehangen kunnen worden voor de zaken die door hogerhand opgelegd worden.

Als men een aangifte doet bij ons Openbaar Ministerie dan moet je niet verschieten dat ze je vertellen dat ze toch niets kun-

nen doen. Ook is het niet vreemd als zaken maanden, zelfs jaren liggen en dan nog niet werkelijk uitgediept worden of aangepakt worden. We hebben zelfs aangiften gezien van 5 tot 8 jaren oud waar nog niet aan gewerkt was en waar de minister van justitie en de Procureur Generaal openlijk toegaven dat ze er nog niet aan toegekomen waren! Maar is het een politiek issue dan is er een andere methode en dat is, dat als er politiek een aangifte tegen een of andere leider wordt gedaan, wordt er niet gekeken of het delict ernstig is en hoe te vervolgen, maar wordt er met man en macht gekeken welk artikel men aan zou kunnen geven waarom ze die in de lade laten verdwijnen! Iets wat bijna wekelijks voorvalt en zo de politiek een vrijheid gevend van gescheld, bedreigingen en intimidatie naar het volk toe. Veelal is dan ook nog de reden dat er maar zeker geen rel gaat ontstaan en dat het gevaar bestaat dat er een opstand komt in de kleine gemeenschap. Met andere woorden: Politici zijn onschendbaar, mogen stelen en zijn vrij in wat ze doen naar de bevolking toe.

Duidelijk was dat te zien bij de screening van het kabinet Schotte en het voorval Schotte/Tromp. De doofpot die gehanteerd wordt door justitie en Openbaar Ministerie is niet anders te verklaren dan het handelen in opdracht van hogherhand, die zo sterk is dat zelfs Nederlandse ministers en kabinet van de Koningin zwaar onder druk zijn gezet om het niet te openen. Die hogherhand is de maffia die niet wil dat bepaalde zaken in het openbaar geraken en daarom alle druk zet op deze mensen. Deze mensen met doorgaans nog een carrière maar ook een gezin, kunnen alleen maar

meegaan of snel verdwijnen van dit eiland. Zaken die ons verteld werden door ex-rechters en mensen in de justitie die het aan den lijve hebben meegemaakt en er nauwelijks ergens mee kunnen komen. Want zelfs Nederland is dichtbij en connecties zijn er in alle uithoeken van de wereld.

De maffia is ook te vinden in onze o zo heilige Nederlandse familie die eens in de zoveel jaar met tam tam ons komt bezoeken en dan de kindertjes over hun bolletje aaien. Zij logeren maar hebben ook regelmatig contact met deze 'mensen'. Instanties die niet pluis zijn worden beschermd en mensen die wat gezien hebben en het op de film hebben geplaatst worden weg gepromoveerd naar een onbewoond eiland. In de hoge kringen is alles mogelijk en wij als lagere klasse burger moeten alles nemen, zelfs tot ten onrechte veroordelingen en vele valse en vuile praktijken toe.

Is het u niet opgevallen dat, ondanks dat er veelal geen politieke power is en geen werkelijke daadkracht van de bestuurders het eiland toch door blijft draaien? Het tijdperk Anthony Godeth, Mirna Godeth, IJs, de Jong Elhage allemaal tijdperken dat er nauwelijks geregeerd werd en het eiland draaide toch door. Omdat juist die hoge personen hun pionnen het werk lieten doen en de politiek en regeerders niet doorhadden dat ze niets te vertellen hadden. Ook nu zien we dat in het kabinet Schotte weer geen leiding is en dat ook zijn regering geregeerd wordt door een vreemde niet naar buiten komende groep. Kan ook niet naar buiten komen want het is, naar wat mijn gevoel zegt (nog nooit mis gehad), de

reinste drugs-, financiële- en wapenmaffia die hier achter zit en mogen zij vanuit hun moederland niet op de voorgrond treden.

Het eilandje Curaçao laat duidelijk zien dat de leiders de marionetten zijn van de maffia. Besluiten zijn zo onsamenvattend omdat er meerdere hoofden boven hen staan en ze moeten allemaal ‘gepleased’ worden. Ook hun ‘handel’ moet alsmaar veilig gesteld worden. Bedenk wel, dit eiland zet miljarden om in het wassen van zwart geld maar ook in de handel van drugs, wapens en porno! Het is hier een waar maffiaparadijs en dan praten we nog niet over de gokwereld die op zich staat en een van de sleutels is tussen zwart en wit geld. Buiten dat zijn de investeringen in de bouwwereld zwaar buiten proporties. We hebben hier 150.000 mensen wonen, maar op papier 500 meubelzaken en honderden winkelcentra en praten we niet over de resorts en de vele hotels. En de huizen die nu tegen de 15 miljoen lopen! Bedragen en investeringen die allemaal wijzen naar zoals bijvoorbeeld de Italiaanse maffia die al geruime tijd bezig is om hun geld te zuiveren. We bouwen maar, dat die leeg staan is niet belangrijk en later brengt dat blok beton altijd genoeg op.

Even de meubelzaken nog verder belichten. Na wat meldingen gehad te hebben werd steeds meer duidelijk waarom deze meubelzaken er waren. De veelal buitenlanders kwamen binnen met een Nederlands paspoort en werden verwelkomd op Hato met een aardige duit cash, een huis, wagens en een eigen zaak! Bij navraag te doen bleken dat menige paspoorten vals zijn maar het

werkte en ze waren binnen. De zaak was acht van de tien keren een meubelzaak! We kochten eens een bankstel bij een van de grote meubelzaken en daar stond een zwart bankstel als een vierkant blok. We hadden interesse getoond en de juffrouw kwam met een grote smile ons zeggen dat we op de 3000 gulden 1500 gulden korting kregen! Wij toonden ons blij en het bankstel thuis laten bezorgen. Na 2 weken zijn we doorheen gezakt. We draaiden de banken om en peuterden de bekleding aan de onderkant los! Wat zagen we? Met sinaasappelkistjes hout waren hokken gemaakt en ze waren vergeten de korrels tegen vocht uit deze hokjes te halen! Het bankstel zat letterlijk vol met die anti vocht korrels! We lachten en hadden zo het bewijs dat deze bankstellen gebruikt worden om drugs te verschepen. Bij nader onderzoek bleek dat deze bankstellen binnenkomen, opgehaald worden in hun werkplaats, leeggemaakt en weer dicht geniet worden. Om daarna verkocht te worden in een van die vele meubelzaken. Mooier was nog het holle hout wat opgevuld was met beton!

Gaan we nu naar de vele buitenlandse klinieken, gezet met buitenlands verzekeringsgeld of subsidies maar ze werken ook met bijvoorbeeld verzekeringsgelden vanuit Nederland maar ook Duistland. De laatste lijn, als je die gaat volgen kom je terecht in een mega schandaal van een Duitse minister en verzekeringsgelden. En die lijn stopt onder andere hier op Curaçao. We zijn er nog niet want geld stroomt werkelijk via computerschermen naar lokale rekeningen. De banken lokaal geven deze mega deals niet door want niemand weet wat de werkelijke deal is. Als dan een

accountant dat toevallig opmerkt wordt hij bedreigd en uit het bedrijf gezet. Bedreigen en personeel afpersen is normaal bij deze werkgevers. Ze tekenen contracten voor het leven met de duivel en ze worden zeer regelmatig afgeperst als men meent dat deze personeelsleden teveel loslaten. Het is moeilijk om deze verklaringen te verzamelen, al worden de mensen toch steeds moediger en zijn er vele verklaringen over diverse bedrijven die zo te werk gaan.

In een gesprek met een ex-ambtenaar bleek dat deze methode nu ook doorgedrongen is in de politiek. Als men niet snel genoeg handelt, begint zijn/haar meerdere te schreeuwen en te dreigen met ontslag en dat het zijn/haar laatste dag is. Pas uren later of aan het einde van de dag komt dan deze heer even langs en zegt: 'Het is een grapje'. Doch, op die manier staan nu ambtenaren aan de kant en worden mensen, onder hoge druk, gedwongen zaken te doen en vele zaken te verzwijgen.

Bancaire maffia

Ondertussen blijkt dat op het eiland duidelijk een kartelvorming is bij banken net zoals het overigens in vele landen er aan toe gaat. Men probeert mensen te binden via leningen, hypotheek of kredieten en zo is dan die persoon een slaaf geworden van die bank. De bank gaat bepalen hoe je, je zaakjes moet runnen en je bank laat je dagelijks sloven bij werkgevers om zo het geld terug te verdienen voor de bank. Ja klopt, die persoon doet het zelf en

hij is zelf voor een lening gekomen.

Bij grote leningen of schulden verspeel je wel zo je vrijheid en mocht een bank weten dat je toch nog ergens een potje hebt dan weten ze je dat ook nog afhandig te maken via beleggingen. Waarvan we personen en meldingen hebben die tonnen hebben verloren door beleggingen via banken of andere financiële instellingen. De lokale banken zijn niets beter en lijkt het erop dat je hier op het eiland zelfs duidelijker een beeld kan vormen van deze kartelvorming en wat ik dan ook plaats onder de financiële maffia.

Het gaat ver want bij verklaringen kwam nog wel eens opduiken dat er zeer grote sommen geld via computers overgemaakt werden. Je praat hier over miljoenen dollars die verdwenen op lokale rekeningen. Wat dan vreemd is, je vindt geen MOT meldingen wat een verplichting is! Ook zie je dat het kennelijk gewoon is en er alles aan gedaan wordt om het als normaal af te stempelen. Er is een duidelijk verschil als u en ik financieel iets uithalen dan als dat een van onze machtige personen weer wat uithaalt!

Banken hebben geen vat op je als er geen afhankelijkheid is. Dat is de reden van de aanvragen die je krijgt bij de bedrijven die men meende dat je die bezit en waar geen lening op staat. Het is duidelijk dat de banken er alles aan doen om mensen financieel te binden. Zo ben je dan misschien niet direct verbonden met een criminele organisatie maar als je wel werkelijk verder kijkt zie je dat ook de banken niet vuil zijn van ongerechte praktijken. Geld is

geld en daar zitten ze voor.

Ons hele leven werken we zonder geld van de bank! De onafhankelijkheid die wij daardoor hebben is enorm. Puur omdat er niet een instantie kan bepalen hoe we te werk moeten gaan of hoe wij ons leven in moeten delen.

Medische maffia

Buiten de reguliere maffia hebben we ook de medische maffia.

De medische wereld is een van de grootste maffiapraktijken wereldwijd. Triljoenen worden omgezet in deze industrie en we kunnen geen mens aanwijzen op deze aardbol die niet ooit met deze industrie in aanraking is gekomen. Vanaf je geboorte af word je volgespoten met chemische troep en worden mensen systematisch vergiftigd. Ik heb in het boek zelfgenezing daarover uitvoerig gesproken en toegelicht.

Maar wat zien we op dit eiland? Ook hier zien we kartelvorming en artsen laten wel eens vallen dat men lokaal oude protheses plaatst in mensen omdat de voorraad eerst op moet. Allergisch of niet op bepaalde materialen maakt niet uit, we gooien geen oude troep weg.

Hetzelfde met de uitspraken over chemo en bestralingen

waar die specialisten hard roepen dat zij dat niet toe zouden laten in hun lijf! Wel staan ze ondertussen mensen letterlijk dood te stralen en te spuiten en kunnen ze niet wachten op de volgende behandeling wat weer extra geld in het laatje brengt. De farmaceutische groothandels zijn helemaal verschrikkelijk en die mensen weten niet meer hoe ze artsen om moeten kopen om zo hun producten kwijt te raken. Daarnaast hoor je in deze wereld dat bepaalde hoge mensen bepaalde medicijnen niet toelaten omdat er te weinig op te verdienen valt. Bij een bezoek aan een verzekeringsmaatschappij kreeg ik een aanvraag te zien van een afgeschreven persoon die nog enkele dagen te leven had. Maar bij wie de arts nog wel even snel een paar spuiten wilde zetten van ettelijke tienduizenden guldens! Keur ik het niet goed ben ik de boeman, vertelde me deze persoon. Maar deze spuiten, waar we andere mensen wel mee kunnen helpen, zullen deze persoon geen dag langer laten leven in deze toestand!

Zo wordt er vreselijk veel gesjoemeld en misbruik gemaakt van de ziekten van anderen. Ik heb nu bijvoorbeeld al tot twee maal toe de cijfers opgevraagd van een van de stichtingen die voor kanker opkomt. U weet wel die stichting die o zoveel doet voor kankerpatiënten! Maar niet één keer heb ik iets mogen ontvangen terwijl wij als burger wel inzage mogen hebben waar het geld naar overgemaakt wordt. Naar verluidt wordt driekwart van het geld opgemaakt aan besturen en aan reisjes. Medewerkers worden op kosten van deze stichting overal naar toegestuurd. Niet eens een kwart belandt bij de kankerpatiënten. Naar horen zeggen,

verdwijnt ook daar nog geld naar diverse zaken zoals middelen die niet direct nodig zijn. Wereldwijd zijn stichtingen voor kanker, een niet zuivere tak en in Amerika staat het nu hevig onder druk omdat daar de cijfers nog schrikbarender zijn. Het blijkt dat zeer weinig geld belandt daar waarvoor het opgehaald wordt.

We zagen dat afgelopen jaar ook weer hier op Curaçao waarbij grote feesten veel publiciteit is gedaan wat zeker zeer veel geld heeft gekost. Hun jaarrapport mogen we niet inzien, al zal er eens de dag komen dat ook dat opengetrokken wordt. Want, hoe je het ook wendt of keert, het is valse voorlichting met daarnaast misbruik maken van geld van de gemeenschap. Doordat de stichting geen gehoor geeft aan onze vraag en zelfs niet simpel reageert, kun je er uit opmaken dat er iets niet pluis is. Als er niets te verbergen valt en alles gebeurt wat er beweerd wordt mag openheid van zaken geen probleem zijn. Deze duistere manier van werken waar zelfs medewerkers (nu ex-medewerkers) geen gehoor kregen om de cijfers in te mogen zien (financieel jaarverslag), wil zeggen dat er blijkbaar iets mis is.

Maar het gaat door want ook veel geld verdwijnt bij de artsen. Als men ze hoort praten worden ze hier slecht betaald. Maar aan de andere kant zie je specialisten en artsen die met geld smijten opgehaald via de ziekten van onze mensen. Het doorverwijzen naar vriendjes en het elkaar helpen maar ook beschermen maakt deze wereld een grote maffiabusines. Nogmaals, dit is niet alleen hier op dit eiland maar in een kleine gemeenschap zie je wel meer

en zijn de klappen harder.

Mensen worden bang gemaakt met kanker en er komt meteen een kliniek om dat preventief tegen te gaan. Nou, kanker zoals vele andere ziekten zijn door jezelf aangewakkerd en als ik jou als kernegezond mens nu zeg dat je volgend jaar aan kanker sterft, zul je ook daaraan sterven! En dat is wat deze klinieken doen. Bange mensen uitbuiten en veelal veel geld laten betalen voor zaken die absoluut niet nodig zijn en niet spelen bij jou.

De gehele medische hoek op dit eiland voldoet precies aan de criminele eisen van deze tijd. Een van de hoofdtakken van de criminaliteit speelt zich af onder de medici. Een bekende chirurg bekende eens dat er afgekeurde oude rommel in mensen geplaatst werd omdat de importeur (zelf chirurg) eerst wilde dat de oude onderdelen afgenomen werden door de lokale chirurgen. Zo kreeg mijn vrouw toen een knie ingezet die totaal niet voor haar geschikt was en waar ze zwaar allergisch voor was. Dat bleek uit onderzoeken later en testen die al gedaan werden voor de operatie, om uit te zoeken of er allergische reacties waren op bepaalde stoffen. Maar er kon geen andere knie komen omdat deze nog van de oude zending was die op moest! Wat maakt het hen uit dat een patiënt veel pijn er aan overhoudt. Ze was gewoon een van de vele!

Dit is niet het enige geval want deze specialist vertelde me doodleuk dat het gewoon een regel is, dat het niet uitmaakt welke testen er ook gedaan worden en hoe een mens ook reageert

op bepaalde stoffen. Eerst moeten de oude zendingen op en dan kopen we weer afgekeurde rommel op die we hier in de mensen duwen onder zeer hoge prijzen. Prijzen die zelfs hoog boven wereldniveau liggen.

Een terrorisme wat geaccepteerd wordt omdat enkele specialisten hier voor het zeggen hebben en dat door al verschillende andere specialisten wel bevestigd wordt. Helaas is niemand bestand tegen dit medische terrorisme en is het zelfs zo dat het ook door de politiek gesteund wordt. We moeten met een eeuwenoud ziekenhuis doen omdat de machtigen der machtigen het nog goed genoeg vinden en als er dan een ander ziekenhuis eraan komt, stoppen we alle plannen en rekken het weer voor jaren, terwijl de mensen sterven. Het nieuwe ziekenhuis wordt alsmaar uitgesteld en verschoven want ook de specialisten willen kennelijk niet samenwerken, laat staan bemoeienissen in hun wereld.

Nierdialyse, verschillende mensen zijn gestorven omdat er rode waarschuwinglampjes gewoon uitgedraaid werden als ze gingen branden. Overigens, dit is informatie uit eerste hand (de man die dat moest doen in opdracht van hogerhand). Jaren later kreeg de toen verantwoordelijke man blijkbaar zelfs nog een lintje van de Gouverneur voor zijn bewezen diensten! Welke diensten vraag je, je dan af. Wat is hier gaande dat het allemaal kan en allemaal verzwegen maar ook zeer snel vergeten wordt.

We weten door vele meldingen dat de specialisten veel geld

willen maken met de ziekten van anderen. Zelf zijn ze zo wijs om zich hier op het eiland nooit te laten behandelen. Dan verdwijnen ze even naar onbekende bestemmingen en komen weer terug als het tij gekeerd is.

Eens kregen we een aanbod van zo'n specialist te horen wat ik nog steeds niet kan geloven: '*Voor 25 duizend gulden maak ik je slanker*'. En dat vertelde hij aan een vrouw die op sterven lag! Zou ze in ieder geval slanker sterven.

Een andere specialist wist te vertellen dat hij nooit en te nimmer aan chemokuur zou doen! *Chemo verwoest en lost niets op in je lichaam*. Op de vraag waarom ze dan wel deze kuur bij patiënten doen, kwam geen antwoord. Maar ik kan je verklappen dat geld wel een mooie reden zal zijn om daarmee door te gaan.

En zo zien we dat we als burger proefkonijnen zijn waar zeer veel geld mee gemoeid is. Overigens toegegeven door een, oudere nu overleden, chirurg die enkele jaren geleden openlijk toegaf dat vele mensen gestorven waren tijdens zijn operaties omdat hij zaken aan het uitproberen was! Zeker niet te geloven en voor deze persoon goed dat hij niet meer leeft. Blijkbaar waren vroeger vele lokale mensen proefkonijnen voor vele artsen. Helaas is dat nog niet geheel afgelopen. Proeven waar de medische terroristen duidelijk een graantje van mee willen pikken. Simpele huisartsen die nog het goed voor hebben met hun patiënten zijn helaas op één hand te tellen en blijkbaar is een Dominicaanse arts

waar je absoluut niet mee kan converseren vanwege de taal, de beste oplossing voor je gezondheid.

Maar wat de kroon spant zijn onze lokale farmaceutische groothandels die wekelijks op pad gaan om artsen om te kopen met mooie cadeaus, feesten en met alles waarvoor een arts zou kunnen vallen, als ze maar hun artikelen voorschrijven. De vele verhalen die de artsenverkoopsters loslieten liegen er niet om en ook de namen van die artsen die zelfs bellen of er nog wat te verdelen viel, was een teken dat er heel wat geld omgaat in deze handel.

Maar ook bewust goedkope medicijnen niet meer bestellen met de smoes dat deze niet meer voorradig zijn. Ook toen we dat uit gingen zoeken en zelfs de fabriek belden, bleek dat er lokaal goedkope medicijnen expres niet meer besteld worden omdat deze niet genoeg opleveren. Bij navraag bleken meerdere medicijnen op deze lijst te staan en ook daar bleek, na contact te hebben met de leverancier aan de andere kant van de plas, dat ook zij niet begrepen dat die medicijnen niet meer besteld werden.

Wat is dan het ware verhaal? De groothandel hier zegt dat het medicijn lokaal niet meer binnen mag komen en bij bellen met het departement van gezondheid zijn die medicijnen nog zeker vrij te importeren. De leugen naar de consument toe is de leugen om een medicijn schaars te maken of zelfs uit te bannen! De farmaceutische wereld is een van de top maffiapraktijken die overigens los staat van de andere criminele praktijken die gebon-

den zijn aan bepaalde groepen. De farmaceutische wereld op dit eiland is een zeer klein selectief groepje wat uitmaakt of je nog mag leven of niet. En dat hangt weer af of er genoeg te verdienen valt op jouw ziekte of node.

Milieu maffia

We hebben onze monden vol van wat er bij de ISLA gebeurt wat onze sterk verouderde raffinaderij is, maar wat er op zee gaande is willen we niet weten. Veel wordt er verzwegen en als je begint over verder industrieel afval maar ook van diverse kleine bedrijven zoals bijvoorbeeld fotozaken en andere industrieën die met chemische spullen werken. Dan vraag je, je af, waar zij al hun chemicaliën laten als ze te oud zijn en aan vernieuwing toe zijn. We zien het al bij onze eenvoudige accu's die leeggemaakt worden achter in de tuin en dat het lood snel naar oud ijzer handel gebracht wordt voor die gulden die het oplevert.

Maar wat wordt er dan zoal niet geloosd in zee? Nu, we kunnen zeggen alles wat wij niet willen zien. En zo ook die dag dat de surfers met bulten uit het water kwamen op Playa Kanoa en met een verbrande mond, ogen en ledematen voor behandeling moesten bij diverse artsen. Op de noordkant bij Brievengat wordt werkelijk alles in zee gedumpt. Zaken die ik regelmatig zag als ik daar was. En dat was veel omdat het pal achter de plaats was waar ik lange tijd gewoond heb. Vele grote tankwagens reden het

pad af naar de noordkant toe en terwijl je naar de surfers en de zee zat te kijken zag je nog geen honderd meter verderop dat er vele liters vloeistof in de zee geloosd worden. Milieu dienst bellen had geen zin want zij willen geen ruzie met niemand en ze zitten echt niet voor het milieu.

Dat zien we bij de ISLA affaire maar ook het illegaal dumpen van vuil, oude wagens en andere milieu delicten die niet worden achterhaald of aan gewerkt. De huidige minister van milieu is het toppunt van onverschilligheid en zal alles aan doen om zaken zo te verdraaien dat er niets gebeurt.

Milieu is ver te vinden en ondertussen worden vele mensen onder de rook van de ISLA vermoord maar erger nog, vele mensen worden via het water vergiftigd! Niemand staat er kennelijk bij stil dat wij dit water wat uit zee komt, drinken. Water wat gedistilleerd wordt en ons drinkwater is. Radioactiviteit maar ook vele giftsoorten zullen niet verdwijnen bij distillatie! En zo zijn we veel vuil naar binnen aan het werken.

Ons nationaal laboratorium heeft de neiging om op commando gegevens te creëren. Iets wat ook gebeurde met de gegevens van het vervuilde Seaquarium strand waar het enkele jaren geleden in de pers om te doen was. In het proces wat gaande was, viel het op dat ALLE gegevens hetzelfde waren en dat elke bak inclusief strand dezelfde waarde hadden. Toen de advocaat dat na ging trekken bleken de gegevens, naar horen zeggen, vervalst te

zijn. Helaas, de ware waarde werd nooit naar buiten gebracht. Ons nationale laboratorium is blijkbaar nog steeds niet te vertrouwen en er zijn in het verleden en heden heel wat medewerkers onder druk gezet om bepaalde waarde in te vullen bij diverse testen.

Buiten het water hebben we al tientallen jaren de verontreiniging van bodem en lucht door onze raffinaderij. Een stinkende roestbak beheerd en totaal uitgemolken door Venezuela die werkelijk elke cent uit deze installaties wil trekken. Benzine en producten die bijna nergens meer af te zetten zijn omdat ze niet meer aan de huidige wereldstandaarden voldoen, buiten wat ontwikkelingslanden en onze eilanden. De ISLA die duidelijk laat zien een land in een land te zijn en waar geen lokale wetten en regels gelden. Rechtszaken worden naast zich neergelegd en niets wordt er werkelijk gedaan om de mensen in de rook te sparen. Zoals ik al eerder schreef, als er weer een proces verloren werd werden alle kranen opengedraaid en al het vuil wordt de lucht ingestouwd.

Acties tegen de ISLA worden afgedaan door regeringen als opruiend en zelfs dat er tegen werkgelegenheid wordt geprotesteerd. De regering staat werkelijk met de rug tegen de muur door de in het verleden afgesloten contracten waar, naar horen zeggen, veel geld aan de strijkstok is blijven hangen. Veel geld verdween als je kijkt naar de kosten van het bouwen van een nieuwe energiecentrale die BOO heet. Deze centrale is nooit gekomen zoals het gepland was en heeft nooit het vermogen geleverd wat de

bevolking was voorgehouden. Wel was in een keer het geld op en tientallen miljoenen waren verdwenen! Nu, vele jaren later wordt er weer bijna 50 miljoen in deze afgedankte centrale gestoken en door maar een klein rekensommetje te doen weet men waar het geld weer zal belanden.

Dat maakten we ook mee met de grote hoofdkabels die toentertijd gelegd werden door Kodela. Hoofdkabels die het eiland moesten voorzien van stroom, komend van de toen nieuwe centrale aan de Dokweg. Deze kabels werden door experts berekend en dat ze vochtbestendig moesten zijn. Maar om kosten te besparen werden er, naar horen zeggen, veel goedkopere standaardkabels gelegd, bijvoorbeeld bij de Nieuwe Havenweg. Gevolg; De eerste jaren om de haverklap stroomuitval en iedere keer was het in de kabel op de Nieuwe Havenweg die doorbrandde! Niemand kraaide ernaar want och, het geld was al weg.

Milieu kennen we niet en zeker geen bescherming en daaraan kan men duidelijk zien dat de rijken de dienst uitmaken ter wille van het grote geld. Een project hier in Jan Thiel, weg natuur, een huis half in het water, ook ingang Jan Thiel op natuur terrein, geen probleem en weg koraal! Een compleet hotel waar even wat extra grond toegeëigend werd en dan maar niet te praten wat heer Godeth gedaan heeft op een Wechi waar tientallen hectare terrein compleet kaalgeschoren is terwijl er nog rechtszaken gaande zijn! Geld is machtig en geld maakt dat natuur moet wijken. Zie de projecten op Westpunt, Rif Marie, Jan Kock en maar

niet te praten over Fontijn waar voor het geld de bulldozers door de natuur rammen.

Werkelijke stichtingen die hier tegen ingaan zijn er niet en die er zijn worden veelal betaald door die mensen die deze zaken uitspoken! Het zijn werkelijke ‘salon’ stichtingen en clubjes die af en toe voor radio en tv komen als ze durven te schreeuwen wanneer er twee bomen privé ergens gekapt worden. Niet één stichting durft de overheid en de grote mensen aan te pakken omdat anders ook bij hen het geld op nul teruggebracht wordt en zo einde egotrippen is. Helaas zijn er geen onafhankelijke organisaties die opkomen voor de natuur en milieu. Al is dan SMOC een van de uitzonderingen die doorgaat en niet afhankelijk is van deze geldbuidel. Maar daar zit, naar horen zeggen, een andere buidel achter.

Justitie en aanverwanten

De grote namen uit de maffia blijven altijd buiten schot. Althans, als ze zich aan de maffia regels en wetten houden. Kijk maar op dit eiland waar vele maffiazaken toch links en rechts vanuit de wereld worden geopend. Maar de werkelijke groteren staan veelal net langs de zijlijn. Het zijn de Don's, de sociaal voelende heren die o zo goed aangeschreven staan en bij wie weinig vermoeden bestaat dat zij het juist zijn die dit eiland regeren. Juist die mensen met hun casino's, hotels, resorts maar ook vele winkels zijn de motoren achter dit eilandje. En dat is altijd geweest en zal

zo blijven daar de maffiawereld een duidelijke wet heeft en die is; Ik bescherm jou, jij beschermt mij.

Verder zien we bij de vele rechterlijke uitspraken, die we al in het verleden gezien hebben en nu nog voor ons verschijnen, een bevestiging dat de rechterlijke macht niet zo boven alles staat als dat het zich doet voorkomen op dit eiland. Een rechterlijke macht die volgens slinkse wetten alsmaar omzeild kan worden.

In het boekje 'Pech gehad' wat naar heer Piar is gegaan of beter geschreven, aangeboden is aan het hof van justitie en in het daaraan gekoppeld gesprek was er geen ontkenning over wat er in gesteld werd. Erger nog, er was meer een bevestiging te bespeuren. Iedereen moet zich aan regels houden. Maar dan was de vraag; *Welke regels zijn er dan voor justitie als deze alsmaar op andere manieren gehanteerd worden?* Een lach was er en die was duidelijk. Die lach bevestigde mijn zaken en zo ook in de zaak Spelonk en Kucho. Men kon niets anders want het ging er niet om, dat verklaringen vervalst waren maar dat er schuldigen gevonden moesten worden.

We zien bij de justitie dat er te pas en te onpas onschuldigen, schuldig gemaakt worden om zo zaken te sluiten en zo als afgehandeld te kunnen filen. Maar door het naar voren schuiven van onschuldigen (soms wel lastige mensen) worden de ware schuldigen niet gepakt. Zodat die zich niet kunnen verpraten in wiens opdracht zij veelal handelen. Zo omzeil je de groteren in

de samenleving die weer hun zaken overal veilig moeten stellen die niet pluis zijn.

Met de zaak Spelonk zijn we nu zover om alles open te gaan gooien. Mr. Prof. Knoops heeft vele rapporten en verklaringen nu in zijn bezit en je merkt dat lokaal justitie steeds meer zich af gaat vragen wat dit gaat worden. Want je ziet dat er in een keer medewerking is en in een keer komen zaken en rapporten plus bewijzen naar boven die zogenaamd verloren waren geraakt. Zelfs mensen die niet durfden te getuigen duiken nu op en de zaak gaat duidelijke vormen krijgen.

Duidelijk is dat er aardig wat vervalst is, gezien alleen al de harddisk met gegevens van heer Thomas. Maar ook met de getuigenverklaringen van heer Melaan zijn duidelijk vervalsingen waar te nemen. De pers blijft stil en de pers gelooft niet in deze waanverhalen. Zoals journalist Dick Drayer alles alsmaar afschermt met; *'Ik heb het uit eerste hand nodig'*. Eerste hand, maar is dan dat nog te moeilijk en te riskant dan verdwijnen ook die reportages. Je merkt duidelijk dat de pers dat naar buiten brengt wat toegestaan is maar openbrekende reportages of artikelen zijn op één hand, beter geschreven, één vinger te tellen! De pers lokaal is niet werkelijk onderzoekend en de journalisten hebben zeker niet altijd de durf zaken werkelijk aan het licht te brengen zoals het chemische water of de ISLA.

Op een later tijdstip is Andy Melaan met een hongersta-

king gestart en is daarmee naar buiten gekomen. Buiten dat hij slecht behandeld wordt en geen kansen krijgt voor ontplooiing in de gevangenis was hem al ruim een jaar geleden beloofd naar Bonaire overgeplaatst te worden. Hij komt van Bonaire en door de scheiding van de Antillen moet hij terug naar Bonaire. De brieven en telefoontjes hierover werden als 'complex probleem' afgedaan bij heer Piar en heer Wilsoe. Wel deed heer Melaan de juiste handeling op het juiste moment. Hij eiste overplaatsing. Die hem ook toegezegd werd door minister Wilsoe van justitie en nu uitgevoerd wordt. Niet voor hem alleen maar voor alle 21 Boneriaanse gevangenen. De gesprekken met de Gouverneur en de brieven hadden samen met de actie dus werkelijk geholpen.

Justitie is de schakel tussen burger en de maffia maar het is duidelijk dat justitie voor de burger niet veel kan betekenen als de maffia dat niet wil. Vele vreemde zaken maar ook de vele verdwijningen van aangiften bij Openbare Ministerie getuigen ervan dat justitie nu nog zwaar onder druk staat van de maffia. Een maffia waarover oud-rechters en mensen uit justitiële kringen meerdere malen toch voorzichtig hun woordje deden. Er wordt duidelijk gesteld, justitie is zwak en heeft niets te zeggen. Ik wil wel duidelijk stellen dat niet iedereen omgekocht wordt. Maar wel dat vele personen werkend op deze plaatsen bedreigd en zwaar onder druk gezet zijn door enkele zware mensen.

Als er bijvoorbeeld in de 40 processen naar één man toe niet één rechter uitspraak tegen durft te doen is het niet moeilijk te

achterhalen wat hier gaande is. Als men ziet dat fake schadeclaims gehonoreerd worden dan is het niet moeilijk te zien wie waar wat vangt en wie hier uiteindelijk achter zit. Als het lokale justitieel apparaat op vele zaken vanuit het buitenland niet of nauwelijks in gaat en die personen niet uitleveren of vervolgen is het ook niet moeilijk te zien wat/wie dit in de hand heeft.

Dat er bij liquidaties, meestal na het signaleren nooit informatie daarna en ook geen redenen meer gegeven worden is ook duidelijk wat hier achter zit. Vele zaken worden verzwegen door justitie en zeker door Openbare Ministerie. Ze kunnen niet anders want wie dan ook die gaat zitten op die stoel zal mee moeten doen en zwichten voor deze druk. Zo niet, zal deze ook moeten gaan leren zwemmen met gaas en wat blokken om zijn/haar lijf.

Het lakse afhandelen van aangiften en behandelen van gevangenen.

We hadden het er al over de gevangenis eerst Bon Futuro geheten en nu SDKK. Namen zijn hier belangrijk maar hebben werkelijk geen betekenis. Op een gegeven moment hadden we als MKK in de 60 aangiften in ons bezit tegen vele personen werkende in de gevangenis. Aangiften van de vele corrupte personen tot hoog aan de top toe! Verhandelen van wapens, drugs en vele andere artikelen. Maar ook het verkopen van eten, wat voor de gevangenen was bedoeld, buiten diezelfde gevangenis! Niets werd

ermee gedaan en we stapten naar heer David Dick die minister van justitie was. Bij dat gesprek was ook aanwezig onze Procureur Generaal de heer Piar. Wat bleek, er kon niet veel gedaan worden tegen deze corruptie omdat de bonden de dienst uitmaakten in deze gevangenis! Wat ook alsmaar bleek was, als er iets niet naar de zin was van deze bonden, dat dan de minister van justitie moest opstappen. Dat gebeurde altijd om duistere redenen. De bonden werden duidelijk gestuurd en fungeerden als buffer om criminelen te beschermen en veilig te stellen in deze gevangenis. Niet één minister durfde daar aan te beginnen. Ook weer deze minister heer David Dick die volgens vage redenen wegging. Je kunt dus nagaan hoe machtig de lokale maffia is dat ministers en justitie geen blok kunnen maken tegen deze heren. Erger nog, ze leven van deze heren.

Voor deel 8 klik op de link
[www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Maffia_eiland_portable8.pdf](http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_portable8.pdf)



Curaçao maffia eiland, een titel die voordat er maar een letter van dit boek gedrukt was al veel los maakte op internet. De wilde verhalen vlogen over en weer en conclusies waren al getrokken. Wat doe ik nog op dit eiland?

Wonend sinds 1982 en actief bezig voor dit eiland kwamen we met kinderleed niet veel verder. Corruptie scheen overal normaal te zijn. Na het oprichten van MKK (Movimentu Kontra Korupshon) stroomden de meldingen binnen. De ene nog erger dan de andere. De mensen waar we mee samenwerkten kwamen na een tijd met de volgende conclusie. John, kinderleed en corruptie worden hier in stand gehouden en mogen niet verdwijnen. We gingen door terwijl één persoon in een keer afviel. Reden; te link en we komen alsmaar uit op een maffia. We lachten en dachten dat hij een slechte dag had. Doch na verloop van tijd en na enkele evaluaties bleek dat deze persoon gelijk had. Inderdaad, de politiek staat gelijk met criminaliteit en corruptie. Hoogstaande mensen bleven alsmaar onberoerd. We besloten om alle informatie te bundelen en die wereldwijd veilig te stellen. Daarna werd me gevraagd om een boek te schrijven om zo de mensen zelf te laten oordelen wat hier speelt. Het is aan u wat u wilt geloven, wilt zien. Na jaren in de beerput te hebben gewoet is duidelijk dat zaken niet mogen veranderen op dit eiland ter wille van de maffia.

John Baselmans