

The flag of Curaçao is depicted, featuring a blue field with a yellow wavy band and two white stars. The word "CURAÇAO" is written in large, stylized, multi-colored letters across the top of the flag.

CURAÇAO

A map of the island of Curaçao is shown in the background, rendered in a light gray color. The title "MAFFIA EILAND" is overlaid on the map in large, bold, red letters with a white outline.

**MAFFIA
EILAND**

John Baselmans

Curaçao Maffia Eiland

John Baselmans

DEEL 2

Curaçao, 2011
This book is written by
John Baselmans

Photos and illustrations are from the hand of
John Baselmans

With thanks to all those people who are supporting me.

Copyrights

I won't put all the usual "don'ts" here, but I hope that you respect my work.

At least let me know when you use any part from this book.

You will find my address on my website

<http://www.johnbaselmans.com>.

Thank you.

ISBN 978-1-4478-9049-2

Curaçao Maffia Eiland

Wat een farce deze campagne.

Aanvullend commentaar

Het was triest te zien die enkele folders verscholen op wat plaatsen bij de bank en de 2 toko's die we rijk zijn op Barber. Klaar, weg folders en de mensen moeten maar weten dat ze opgeroepen worden. Een PR daar waar zelfs een eersteklasser van een grafische school nog betere oplossing voor gevonden had. Dat bleek ook wel toen mijn vrouw enkele folders pakte en mensen aansprak. Het was duidelijk niet de bedoeling dat de bevolking massaal op zou komen dagen. Een bevolking die toch al niet geloofde dat er iets gaat gebeuren. Iets wat ook bleek bij de bijeenkomst, er was al zoveel beloofd en nooit werd werkelijk iets ondernomen.

Het was werkelijk een farce en dat bleek later wel toen de dag naderde.

Plan nashonal pa desaroyá Bario BARBER (Vragenlijst)

Enkele vragen betreffende de wijk Barber op Banda bou

- Waarom zijn onze scholen krotten waar onze kinderen moeten leren?
- Waarom staan op die scholen veelal afgedankte onder wijskrachten waar de stad niets meer van wil weten?

- Waarom zijn er niet voldoende leermiddelen voor onze kinderen?
- Waarom wordt er bij een Ban Bario Bek mensen geplaatst die durven te vragen; “Mevrouw waarom bent u gescheiden. Waarom gaat u niet terug naar uw man dan heeft u weer een inkomen”!
- Waar kunnen onze kinderen terecht met hun problemen als ze verkracht worden of mishandeld?
- Waar kunnen onze ouderen terecht als zij met zware problemen zitten en niemand wil hen aanhoren of helpen?
- Waar kunnen onze oudjes terecht als ze aan hun lot worden overgelaten door familie en maar moeten zien te overleven in veelal een bouwval?
- Waar zijn onze winkels waar we onze eerste levensbehoefte, bouwmaterialen en zaken kunnen bemachtigen als we geen vervoer hebben?
- Waarom is het eten duurder dan in de stad terwijl veelal de mensen het met veel minder moeten doen in deze omgeving?
- Waarom is er geen UTS op Bandabou waar we als oudjes niet alsmaar naar de stad moeten om zaken te regelen?
- Waar kunnen wij terecht bij overvallen of meldingen als de politie Barber nauwelijks iets onderneemt omdat het meestal familieleden zijn die zulke zaken uitspoken.
- Waarom wordt er niets gedaan bij mensen die eindeloos in de rook zitten van een ander?
- Waarom is er geen controle op geluidsoverlast?

- Waarom wordt er niets gedaan van het alsmaar dumpen van autowrakken in onze omgeving?
- Waarom hebben wij geen recht op druk op onze water kraan en zelfs zeer regelmatig zonder water zitten?
- Waarom hebben we bij elke bliksemschicht uitval van elektra?
- Waarom zegt een politie niet waar je moet zijn als voor de zoveelste keer een kind verkracht wordt?
- Waar is de informatie en meldpunten voor onze wijk als er werkelijk iets mis is?
- Waar is onze “shelter” bij orkanen?
- Waarom is er nooit vervoer geregeld als we moeten uit wijken bij een orkaan naar Tera Cora?
- Waarom krijgen onze boeren geen water van de LVV of van een waterzuivering en moeten we dat zelf maar met privé tankwagens zien te regelen?
- Waarom hebben wij een gouvernement medisch centrum dat van de vuiligheid aan elkaar hangt en bemand is door enkele buitenlandse artsen die ons nauwelijks verstaan?
- Waarom hebben wij een apotheek die een bouwval is en waar vele zaken niet te krijgen zijn?
- Waarom hebben wij een pompstation dat een gevaar is om onder te staan en te tanken?
- Waarom liegt onze minister van verkeer over dat hij toentertijd illegaal drempels heeft laten leggen in Bou Barber (Brief DOW in mijn bezit)?
- Waarom verkiest onze minister van vervoer voor de be-

scherming van mensen die 100km per uur op een landweggetje rijden tegenover de kinderen en vele mensen die over dat weggetje dagelijks moeten lopen? (Brief ook in mijn bezit)

- Waar is de politieke steun na de vele beloftes voor ons deel van dit eiland?
- Waar zijn onze regeerders als het misgaat op Bandabou en wanneer beantwoorden ze eens brieven als we zaken aanklaarten bij deze politici?
- Wanneer krijgen we het beloofde sportcomplex en zwembad van heer Godeth?
- Wanneer worden ook wij verlost van de smerige stank en rook van de ISLA?
- Wanneer wordt Banda Bou als een volwaardig deel van het eiland Curaçao gezien?
- Wanneer hebben de mensen op Banda Bou dezelfde rechten als die mensen in de stad en die in zwaar bewaakte projecten wonen. Ook wij betalen belasting.

Gewoon maar enkele vragen waar wij allemaal mee te maken hebben in ons wijkje op het eiland Curaçao.

Aanvullend commentaar

De commissie is een werkelijke farce. Er zijn weinig mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn wat er nu uit komt en wat er moet gebeuren. Steeds lijkt het erop om maar wat te doen, omdat het ons opgedragen wordt. Een trieste vertoning waar we

zelfs buiten stonden voor een dichte deur en waar niemand wist wat en hoe. Toch waren er mensen die hun mondje roerden. Zelfs kregen we hoog bezoek van die man die alles belooft maar nooit iets nakomt, de man die geweldig past in deze bende, heer Koeiman himself. *'Ik maak snel een afspraak met u'* waren de woorden tegen mij. Nu maanden daarna, niets, geen afspraak en kennelijk is hij de zoveelste belofte over een afspraak weer vergeten.

Ja, vele politici hebben veelal acuut geheugenverlies en je krijgt zelfs het idee dat er geen hersenen in zitten!

Na wat napraten met de 2 commissieleden gingen we naar huis en werd het zeer stil.

Een vlag van bloed, zweet en tranen (Ingezonden)

De vlag van maffia bloed, angstzweet en tranen van teleurstellingen en pijnen.

Morgen staan vele schijnheiligen naar een vlag te turen die veel ellende vertegenwoordigt. Een vlag waaronder veel kinderleed, mensenleed, mensenhandel en veel gebeurt wat niet meer thuishoort anno 2011. Zal er één persoon zijn die denkt aan deze mensen? Zal er één persoon zijn die opkomt voor hen?

We vergeten vlug en vele zaken willen we niet weten. We

spelen het spel mee en hopen er zelf ook beter van te worden. Dat allemaal onder onze Curaçaose vlag waar we onder staan en ook nog uit volle borst het volkslied doen klinken.

Volkslied, welk volk? Het onderdrukte volk wat niet zijn mond open mag doen? Die kinderen die geen rechten hebben? Mensen in grote nood en waar geen mensenrechten voor gelden? Is daar het volkslied voor geschreven?

Maar het is weer een vrije dag, dus feest en iedereen die maar mee deelt uit de pot is vrolijk en denkt dat het een hemel op aarde is. De Curaçaose vlag, een vlag die bloed, mensen en kinderleed vertegenwoordigt.

Onze Curaçaose vlag, waar staat die voor (Ingezonden)

- Geen werk
- Geen eten
- Geen huis
- Geen fatsoenlijke gezondheidszorg
- Geen eerlijke rechtspraak
- Klasse justitie
- Geen rechtszekerheid
- Corrupte politie
- Geen eerlijke kansen voor iedereen
- Leven in vervuilde lucht en vervuilde omgeving

- Voor corruptie
- Angst Creëren
- Verkrachtingen van kinderen en ouderen
- Slechte gezondheid
- Slechte scholing
- Slechte werkomstandigheden
- Maffia
- Zwart geld wassen
- Afpersingen
- Moorden
- Bedreigingen
- Samenkomst van de grootste criminelen van de wereld
- Kinderhandel
- Mensenhandel
- Drugshandel
- Wapenhandel
- Handel in vastgoed
- Porno via E-commerce
- Gokverslaving
- Totaal geen leiding
- Onkunde in het bestuur
- Onderling vechten
- Onderlinge haat
- Angst
- Veel pijn, leed en vele tranen

Maar waar bevindt u zich vandaag?

Bij die vlag die dit allemaal vertegenwoordigt?

Morgen hebt u weer de grootste mond op Facebook of op een ander publiek netwerk.

Aanvullend commentaar

Daar staan ze dan allemaal in een strak pak en de dames met alles wat je op een hoofd kan plakken en de heren als pinguïns met een speldje bij een lap van blauw met wat sterren en een streep. De streep die doorgaat in de bevolking van ons eiland en die aangeeft dat wij nergens voor dienen en nergens op hoeven te rekenen. Geen toekomst, zekerheid en zeker geen menselijkheid. De vlag die voor verderf staat maar zeker voor veel ellende en duidelijk de verdeeldheid aangeeft onder de bevolking.

Hoever kan een volk dalen om te geloven in de goedheid van deze vlag? Hoever pikt de bevolking deze ellende zonder dat ze inzien dat zij nog steeds de moderne slaven zijn van de huidige maffia. Ze worden gebruikt, misbruikt en vooral verkracht door die groten die menen dat zij mensen kunnen onderdrukken. We hebben hier onze mond vol van de oude tijd van de slaven, maar ze begrijpen en zien niet in dat ze nu nog slaven zijn! Wat moet en zal er moeten gebeuren om dat de mensen in te laten zien?

De maffia pakt het slim aan; 'Geef het volk brood en spelen en ze zijn rustig'. Het klopt want wat Cesar al verkondigde is nu nog van toepassing op onze eilanden. We hebben onderhand

geen week of er is wel een feest, nationale feestdag of een groot evenement. Je mag lenen om dat feest te bezoeken en je mag dagen ziek thuis blijven als je maar gaat feesten. Alles is mogelijk om een volk om te kopen en te zorgen dat zij hun mond niet open doen. Zijn er dan toch nog lastposten dan gaan we met meer geweld te werk en bedreigen we deze personen of zorgen dat ze geen bestaan meer hebben.

Deze blauwe vlag is werkelijk een vlag van bloed, honger en veel pijn. Maar ze staan daar om te laten zien dat wij zo één zijn en dat wij een eigen land hebben. Een land wat afzakt in de doffe ellende van de maffia die zo, en mensen en een land hebben waar alles mag en alles kan want justitie, die hebben we onder de knie en zo niet dan hebben we wel wat in petto. Die blauwe vlag, de pijn van het Caribische gedeelte van deze wereld.

Hoe is het gekomen (Ingezonden)

De kranten, radio en TV hebben dagelijks wel berichten over delicten of ongeregeldheden. Sinds kort hebben we een minister van justitie die precies weet waar dat allemaal aan ligt. Het zijn die ouders en de scholen. Het zijn die anderen die alles naar beneden halen, niet opvoeden en tekort schieten. Zo weet deze man dat met een heilig gezicht te verkondigen. Af en toe hoor je, dat hij intern wat zaakjes op wil gaan lossen. Maar beste mensen de rest moeten jullie zelf doen, is zijn algemene boodschap.

Maar hoe is het gekomen?

Er is sinds langere tijden geen capabele leiding geweest. Zeer zwakke of geen werkelijke politieke leiders met een visie en menselijkheid. Ook hebben de politie en justitie laten zien dat ze lak hebben aan de burgers. We hebben geen tijd voor huishoudelijke wisselasjes. Wij doen wereldse zaken en pakken grote boeven! Aangiften verdwijnen en zeer veel dubieuze zaken werden en worden nog beslist. Daarnaast hebben we ook regeringen gehad die absoluut nooit naar de bevolking luisterden. De bevolking is nodig om eens in de vier jaren te laten stemmen. Daarna laten ze de burger creperen. We hebben het te druk met belangrijkere (eigen) zaken.

Nu hebben we een frisse wind, een nieuwe regering en een team dat het aan gaat pakken. Wij burgers staan centraal en wij gaan mee praten in wijkplannen. Maar ook wat wij willen met bijvoorbeeld ISLA of ons land. Wij burgers zijn belangrijk en wij worden gehoord. Toch heb ik een klein voorbeeldje hoe wij als burger staan in ons huidig landje.

Heer Schotte: 7 maal aangeschreven, niet één antwoord gekregen op de diverse onderwerpen.

Heer Wilsoe: 4 maal contact gezocht, scheidt me af met een leugen en krijg hem niet te spreken.

Mevr Constantia: Neemt rapporten aan, laat meldingen van

gestorven kinderen links liggen. Het is een instituut dat o zo goed werk doet. 5 maal benaderd, nooit enig gesprek/antwoord gehad.

Heer Koeiman: De man die het sociale wijkplan aanpakt maar zelf zo asociaal is! Hij is de man die na verschillende verzoeken me op mijn schouders klopte en beloofde ‘komende week gaan we praten’.

Heer Hakim: Kun je benaderen zoveel je wilt over de prijzen op Bandabou maar heer Hakim heeft het te druk met zijn eigen handel en wandel.

Heer Cooper: Een zeer goede man, alleen hij laat je in de kou staan en wil liever wegpiraten beschermen dan dat hij de moeite neemt om te komen kijken waarom er regelmatig kinderen in de rooi belanden.

Heer Jansen: Enkele malen aangeschreven over het onderwijs maar kennelijk kan hij de brieven niet lezen. Deze man heeft nooit een antwoord gegeven op mijn brieven.

Heer Jamoolodin: Zou ik enkele keren spreken, alleen heeft heer Jamaloodin niet eenmaal zijn belofte nagekomen. Hij is kennelijk bang om de gegevens van de kerk vrij te geven.

Heer Osepa: Kun je schrijven maar zoals de andere minis-

ters; Er zal NOOIT een antwoord komen op je brieven.

Heer Wiels: Een grote schreeuwer en zou zelfs mijn huis beschermen als ze me weer zouden bedreigen. Heer Wiels weet alleen niet waar ik woon!

Is het dan nog vreemd dat onze bevolking en onze jeugd zegt:

Wat zij kunnen, kunnen wij ook! Dit is toch het voorbeeld wat we krijgen?

Aanvullend commentaar

Met dit stuk werd veel losgemaakt en verschillende mensen reageerden veelal via mail maar ook via de lokale kranten.

Ook heer Osepa reageerde met een stuk en een mail maar toen ik hem de nodige brieven via die mail stuurde (zoals hij zelf aangaf) kreeg ik wederom GEEN antwoord. Deze man is kennelijk in hetzelfde rijtje te plaatsen van mevrouw Constantia en leeft van leugens.

De enige politicus die ik ken die het goed deed was heer Pourier die een man is van mijn hart en waar ik zeer graag mee samen had gewerkt als ik ooit eens de politiek had in willen gaan. Hij is integer en hij was die man die me netjes terug schreef of als hij erg kwaad was mij persoonlijk belde. Maar we konden

samen praten en we kwamen eruit. Verder is er nooit werkelijk een politicus geweest van zo'n kaliber en met zulke kwaliteiten en ik zal hem dan ook altijd blijven bewonderen.

Even terugkomen op de vele wantoestanden op dit eiland en zeker om op een fatsoenlijke manier je grieven te uiten bij zo'n politiek vaststaande instantie. Welke instantie ik ook in het verleden wereldwijd aanschreef of op dit eiland bijvoorbeeld de Gouverneur, krijg ik op zijn minst een briefje terug voor ontvangst en veelal ook nog een antwoord. Iets wat we op Curaçao niet veel kennen en waar je dan van weet dat de brieven in de scrapper belanden! Het onbeschofte en het niet respectvol zijn naar de mensen toe, heeft Curaçao gebracht wat het nu is.

Ik hoorde eens de uitspraak van heer Hollander: De brieven moesten volgens een standaard geschreven zijn anders werden ze weggegooid! De mensen moesten eerst maar les nemen in brieven schrijven! Ziet u dat al voor u? O, ik wil heer Schotte schrijven. Eerst 4 jaren op cursus 'hoe schrijf ik een brief!' Dan kun je eindelijk een brief schrijven, weg politicus! Nou, toen brak mijn klomp want een brief respectvol geschreven moet antwoord krijgen al is het dan niet volgens alle etiketten geschreven. Trouwens iets wat al tientallen jaren gehanteerd wordt internationaal, gezien de antwoorden die ik van vele mensen uit de wereld kreeg en nog ontvang. Het vernietigen van brieven zou crimineel moeten worden opgepakt maar het niet beantwoorden getuigt dat er geen respect is naar de burger toe.

Ondertussen waren al enkele stukken verschenen.

Normaal reageer ik niet meer maar op eentje vond ik dat er toch een antwoord op gegeven moest worden. Wegens copy rights kan ik dat stuk niet plaatsen. U kunt de gehele discussie teruglezen in het Antilliaans Dagblad en Amigoe op de data 21-22-23 juli 2011

Mijn reactie:
Dienstverlening 3 (Ingezonden)

Heer Pasman, als men brieven schrijft volgens de regels naar de diverse ministers, managers of belanghebbenden over diverse zaken dan is het niets anders dan normaal dat men een bericht van ontvangst krijgt. En als men een beetje fatsoen heeft, krijg je een antwoord terug. Dat is mijn enige punt.

Als onze Gouverneur, vele politieke vertegenwoordigers wereldwijd, organisaties en mensen die ik wereldwijd verder schrijf wel kunnen bevestigen en beantwoorden, is dat een vorm van respect naar de persoon toe. Tekenend voor de lokale politiek is hoe zij met hun kiezers omspringen door hen alsmaar te negeren. Als minister Monk zo graag wil weten wat in zijn beleid fout is, weet hij me zeker te vinden. Ook hij bezit brieven van mij uit het verleden als zijnde ter kennisgeving. Heer Josepa kan schrijven wat hij wil en het zo goed menen, maar ook zijn mail die ik meteen netjes beantwoord heb, werd wederom niet bevestigd.

Dat is lokaal ons probleem heer Pasman, de politiek meent

boven de kiezers te staan en toont absoluut geen respect naar hen toe. Overigens een probleem dat al heel veel jaren speelt en is niets nieuws. Alleen de huidige regeerders pretenderen nu dichter bij het volk te staan, wat absoluut niet waar is. Het heeft zelfs nog ergere onbeschofte vormen aangenomen door mensen te bedreigen via een Facebook, Twitter of andere internet media. “Wat zij kunnen, kunnen wij toch ook”.

Hierbij is mijn punt overduidelijk toegelicht en verklaard en stop hierna dan ook met deze discussie.

Aanvullend commentaar

Dit stuk maakte nog meer los en zelfs na 6 maanden kwamen er nog reacties van de vele mensen die het met me eens waren maar ook die meenden anderen te moeten beschermen.

Mensen krijgen veelal geen antwoord en ook wordt er alsmear beweerd dat er geen brieven ontvangen zijn. Dat ondanks je stempels hebt van afgeven aan de desbetreffende instanties. Dat getuigt ook de in mijn ogen criminele uitspraak van heer Hollander van de PAR en bevestigt dat deze criteria gehanteerd worden door de zittende machtshebbers.

Hoe kan het zijn dat de bevolking geen brieven kan schrijven? Elke burger mag zijn ongenoegen kenbaar maken zolang het op een respectvolle manier gebeurt. Maar we zien hier duidelijk dat er dus geen respect is van hogerop. Wat jammer

is, is dat er weinig eenheid is op het eiland en dat in plaats van samenwerken veel tegen elkaar gewerkt wordt. Dat maakt dat de politiek steeds sterker wordt en dat de politiek kan doen wat ze willen. De mensen onderling hebben het te druk om elkaar alsmear in de haren te vliegen.

Je kunt niet geloven dat er nauwelijks nog te praten valt. Elke mening is meteen oorlog en elke stap die je neemt is altijd net die verkeerde stap. Bij het minste geringste word je voor het gerecht gedaagd gewoon omdat mensen niet meer als verstandelijk volwassenen samen kunnen uitkomen.

Dat alles maakt de huidige politiek zeer sterk. Niet alleen de huidige politiek maar al vele jaren is de politiek de uitbater van de verdeeldheid onder de lokale bevolking. Als er toch eentje uit wil schieten dan gaat men dreigen.

Zo ziet men duidelijk dat er een angstcultuur is gecrieerd in de vele jaren op het eiland onder de vele mensen.

Vertrouwen (Ingezonden)

Al vele jaren horen we om ons heen dat we vertrouwen moeten hebben in de toekomst. Vele jaren hoorden we dat de datum met de vele tien magisch zou zijn en dat wij als een nieuw land een goede toekomst tegemoet zouden gaan. 'Heb vertrouwen, het gaat allemaal goed komen'. Na het magische getal kwam er

een 'jong team' door een niet al te zuivere zet aan de macht. Een team dat totaal geen kaas gegeten heeft van wat een landbesturen inhoudt. Maar we moesten vertrouwen hebben in hen. Ze reizen wat af en we hebben nog nooit zoveel bestuurders, directeuren, experts en denkvolk bij elkaar gezet als onder hun bewind,. 'Heb vertrouwen alles komt wel goed'. We gingen door in vertrouwen want er is een nationaal bario plan wat ons uit de diepe ellende moet halen. Er werden wat lantaarnpalen gezet en een speeltuin, velen hebben geen fatsoenlijke huizen, geen eten, zitten zonder water, licht of voedsel, maar heb vertrouwen. De witte poeder vliegt je letterlijk om je oren via de normaal blauwe lucht, maar ook via containers. Heb vertrouwen, want het witte poeder is goed voor ons (lees hun geldbuidel). Ondertussen hebben we een goede handel in wapens en drugs. De criminaliteit is nog nooit zo hoog geweest en vele mensen zijn bang. Ook hebben we een rijkelijke handel in porno, illegale gokkasten en zeker niet te vergeten alles wat in zee gevonden wordt. Ook wassen we zwart geld hier onder de Curaçaosche stralende zon die daar uitermate geschikt voor is. Heb vertrouwen want alles zal onze economie ten goede komen. Ondertussen wordt alles wat Nederlands is gedelete en wordt zonder respect neergehaald. Wel vergetend dat het de geschiedenis is van dit eiland. Het spel rond de ISLA waarvan contracten getekend zijn dat deze over 7 jaren afgebroken gaat worden, maar het ISLA personeel heeft vertrouwen. De farce rond het ziekenhuis wat werkelijk een tijdelijke oplossing is omdat er een mega ziekenhuis gebouwd gaat worden en vele zaken al rond zijn. Verder zitten op vele plaatsen zeer oncapabele mensen, ook

nog op diverse posten om zo een monopolie te creëren en we nergens meer iets over te zeggen hebben, maar we hebben vertrouwen.

Ondertussen is onze benzine, brood, water, gas en etenswaren, nog nooit zo hoog geweest en is het voor Jantje alleman niet meer te betalen, maar we hebben vertrouwen. Winkels staan leger dan ooit tevoren. We hebben geen investeerders en vele buitenlanders worden geweerd want ze maken ons geld op en zien teveel. Verzekeringsbanken, onze pensioenen, onze ziekteverzekeringen, ze staan op springen. We worden internationaal afgesloten en we komen steeds meer negatief naar buiten door de handelwijze van onze leiders, maar we hebben vertrouwen. We zitten nu met leiders die zich te hoog voelen en zelfs publiekelijk verklaren dat ze niet meer in contact willen komen met het 'gewone volk'! Wel vergetend uit welk nest ze zelf komen en wie hen op die plaats heeft gezet. Lokale krachten die teruggehaald zijn vanuit het buitenland en die in enkele maanden het leven zo moeilijk gemaakt worden dat ze weer snel huilend en schreeuwend vluchten, maar we hebben vertrouwen.

We vertrouwen op wat? Op wie? Wanneer mogen we ons vertrouwen laten varen en mogen we zeggen: Leiders verhef je van jullie zetel, jullie vertrouwen is verspeeld, we nemen dit niet meer langer? Vertrouwen? Nee, er is geen vertrouwen in de huidige groep die ons, bewoners van Curaçao, zo in de nesten werkt. Nee, er is geen vertrouwen meer, stap op en laat de werkelijke leiders werken voor ons land.

Aanvullend commentaar

De huidige regering Schotte is een kei in loze leuze de wereld in te sturen zolang als hij zijn zaakjes maar kan voortzetten. Hij heeft zijn mond vol met mooie woorden en die termen die nu overal gebruikt worden. Helaas, de uitvoering of wat zijn lichaam uitstraalt is totaal anders. Zijn lichaamstaal zegt mij dat hij het liefst met een zwaar geweer alles neer zou willen schieten maar bij het openen van zijn mond komt er weer een stortvloed van beloften en mooie woorden over je heen. Vele mensen weet hij daarmee onder de tafel te kletsen. Iets wat we duidelijk zagen toen een comité van mensen (Basta) over het poeder incident, zijn beklag ging doen bij deze man. Ze kwamen geheel onder de indruk naar buiten en de eerste reactie voor radio en tv was dat de heer Schotte alles zou regelen en overal begrip voor had. Toen ik hen enkele woorden voorhield draaide 's avonds iedereen om, het gesprek had weinig opgeleverd en er was weinig vertrouwen in de mooie woorden (waar ook zij intrapten) die hij gesproken had. Het was mooi de twee uitspraken van deze mensen naast elkaar te leggen die met een tussenpose en bezinning totaal anders waren! Hetzelfde zagen we toen SMOC eens ging praten en ook vol lof naar buiten stapte en binnen een dag al omdraaide en merkte dat ze beet waren genomen.

Vertrouwen is niet op te leggen en vertrouwen moet je winnen en zien te bemachtigen. Als mensen je niet vertrouwen houden vele zaken op en kun je niet doorgaan op die voet als dat jij meent door te moeten gaan. Maar hier is het even anders want we weten allemaal dat er nog wat boven de regeringen is

waar deze marionetten zich aan moeten voldoen. Deze mensen in hun gladde pakkies en speldjes zijn niets meer dan poppetjes die gezet zijn om mensen te manipuleren en om te praten. En daar lijkt heer Schotte aardig in te slagen. Vele mensen vallen voor zijn gladde praatjes en zijn zogenaamd goed uiterlijk wat uitstraalt alsof hij je grootste vriend is. Maar van origine en de werkelijke uitstraling van veel van deze mensen is totaal anders en zet mijn gevoel en mijn antennes op scherp.

Vertrouwen, nee dat kan ik nauwelijks in de politiek hebben. Niet vroeger en niet nu. Want het gaat er niet om de burger maar allemaal om een eigen ego en dat in dienst van de maffia. Overigens een duidelijk teken van de maffia want in het bestuderen van bijvoorbeeld de Italiaanse en Chinese maffia merk je dat de zeer hogen tot de helpers toe allemaal met een zwaar ego probleem zitten. De gedragingen maar ook aan de manier van hun werken merk je dat het veelal gaat om hun eigen ik. Die ik wat weer omgezet wordt in wat ze allemaal durven en bereikt hebben.

We pikken het niet langer (Internet stuk)

Wij als Curaçaose bevolking hebben vele jaren vele praatjes aan moeten horen. We hebben vele beloften te horen gekregen maar helaas is nooit iets van de grond gekomen. Jarenlang zijn we aan het lijntje gehouden en jarenlang worden wij burgers misbruikt als het om stemmen gaat. Het volk wordt niet gerespecteerd en het volk is ondergeschikt.

Als 'Korsou UNI' willen wij het praten doorbreken en zal er actie komen.

- We gaan als één volk eisen dat ons land Curaçao geregeerd gaat worden niet door clowns maar door capabele regeerders.
- Wij, het volk van Curaçao, pikken het niet langer dat we voor de gek worden gehouden.
- Wij, het volk van Curaçao, willen betaalbare prijzen in de winkels maar willen ook een keuze hebben in diverse goederen.
- We willen een deugdelijk onderwijs en niet het amateuristisch gekeuvel in lager en hoger onderwijs.
- We willen schone lucht en we willen een deugdelijke gezondheidszorg.
- Als burgers van Curaçao willen we een justitie die niet naar rangen en klassen kijkt maar naar de gevallen die zich voordoen veroordelen zoals het voor iedereen zou moeten doen gelden.
- Ook onze kinderen moeten een toekomst gegarandeerd krijgen.

Wij burgers zijn het zat!

Wij burgers willen regeerders die weten wat ze doen maar dan in dienst van de bevolking en ons land Curaçao.

Schoonschip en deugdelijk bestuur!

We zijn één, we zijn één volk! Laten we onze regeerders duidelijk maken: “Wij pikken het niet langer. De emmer is vol en loopt zelfs over. We eisen een deugdelijke regering en deugdelijke leiders.”

Het volk van Curaçao.

Aanvullend commentaar

Gewoon wat punten op een rijtje. Soms word je er werkelijk mismoedig van en lijkt het net of iedereen achter feesten en drank wil verschuilen. Twee zaken die zeker hier spelen op dit eiland maar erger nog de achterliggende gedachte die er zit. We menen in een paradijs te wonen en zolang als we maar feesten en de ellende wegdrinken lijkt ook alles een waar paradijs. Toen dit stuk uitkwam was het weer eens raak. Ik was opruiend bezig en ik was een opstand aan het creëren. Leuk toch? Wat een lekker bekrompen gedachte. Dat terwijl de ware gevaarlijke mensen dagelijks lopen te schreeuwen op radio en TV en mensen alsmaar valse informatie in hun hersenen prenten. Ik en opstand, wat een bekrompen inzicht.

Het is duidelijk dat het gemakkelijk wijzen is naar een ander terwijl de spiegel wel voor je neus staat. Maar we zien het maar als een beperkt denken en zeker een bekrompen manier van de schuld wegwimpelen. De punten waren wel overgekomen

en daar ging het om.

3 puntjes in een driehoek geplaatst op de huid tussen duim en wijsvinger (Internet stuk)

In een forum op internet werd de volgende vraag gesteld:
Je ziet ze wel eens, 3 puntjes in een driehoek geplaatst op de huid tussen duim en wijsvinger.

De antwoorden waren:

- Als ze in een piramidevorm zijn . . is het “haat de politie”, worden meestal in gevangenissen gezet.
- Betekent naar mijn weten SCHIJT aan ORDE en GEZAG...
- Dus als drugsdealers, Franse politie of criminelen mij ineens aanspreken weet ik in ieder geval waar dat aan ligt...
- Herman van de Berg is hulpverlener in Utrecht, hij geeft computercursussen aan daklozen. Hij komt de stipjes-tatoeage regelmatig tegen. „Je ziet het bij drugsgebruikers. Die gebruiken de tatoeage als ze heroïne kopen.” Volgens Van de Berg laat een gebruiker de stipjes aan een dealer zien bij wijze van bestelling: „Doe mij maar heroïne.” Dat is onopvallender dan mondeling bestellen.
- Das een waarschuwing voor gevangen onder elkaar
- “ik heb “AIDS

- Voor hem betekende het fuck het systeem
- De betekenis hiervan is ‘mi vida loca’ oftewel ‘mijn vreemde/gekke leven’.
- Deze simpele tattoo is werkelijk wereldwijd in gebruik. Soms met een kruisje erin (Pachuco kruis) waardoor het een gang-tattoo wordt bij Latijns-Amerikaanse mensen. De tattoo met het Pachuco kruis is er in 2 varianten.
- In Vietnam is de betekenis iets anders: “Toi khong can gi ca” (ik geef nergens om).
- In Duitsland lieten veroordeelden deze tattoo net als bijvoorbeeld de traan en het spinnenweb plaatsen om aan te geven dat ze achter de tralies gezeten hadden.
- Vroeger was het een protectiesymbool voor vrijmetse-laars, zwervers, zeelui en veroordeelden. De puntjes staan ook bekend als hobo-dots (zwerverspuntjes) en zouden in dit geval Geloof, Hoop & Liefde betekenen.
- In het Zuidoosten van Turkije werden deze stipjes van-ouds gedragen door mensen die bij een stam hoorden. Dit symbool stond daar voor “Gormem, Duymam, Soylemem” wat betekent als ‘ik hoor niets, ik zie niets en ik zeg niets’. Het dragen van dit teken werd gezien als een eed. Het vergde een grote verantwoordelijkheid. Er werd van de drager verwacht dat deze zich zou opofferen ter wille van zijn omgeving.

Waar zag ik dat ook al weer?

Aanvullend commentaar

Via facebook was er deze conversatie:

William Anthony

John, het symboliseert in ieder geval geen geluk en voorspoed!

John Baselmans

Dat klopt William. En Als je weet in Frankrijk is deze tatoeage verboden!! Ik ben benieuwd hoe dat opgelost wordt als men op reis gaat in Europa.

William Anthony

Het zal net als de boerka worden, maar dan omgekeerd. Handschoenen op straat.

John Baselmans

Wat ik begreep dat er landen zijn waar werkelijk moeilijk gedaan wordt over deze tatoeage! En dat bij onze volksvertegenwoordigers is wel beschamend internationaal hoe veel je ook handjes schud en lobbyend!

John Baselmans

Het zijn wel deze betekenissen die achter deze puntjes zitten INTERNATIONAAL.

Omayra Leeflang

Gerrit Schotte is geen volksvertenwoordiger. Hij is bestuurder, dat maakt het veel erger. Want hij

vertegenwoordigt het Land in en buiten rechten. Dus met hem worden afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten.

John Baselmans

U heeft gelijk mevr Leeflang. En het is triest dat ons land op deze manier vertegenwoordigd wordt bij bv een VN en bij andere landen. Want hoe je het ook ziet die drie punten het is niet veel goeds wat de betekenissen zijn. Maar ja ook ons land belooft niet veel goeds en vraag ik me af wanneer het volk eens zich gaat roeren. Want hoe kan je deze onderwereld praktijken blijven doorvoeren en voor hoe lang?

John Baselmans

Uiteindelijk dragen we een duidelijk signaal naar buiten als land Curaçao. Door onze minister president de wereld rond te sturen laten we duidelijk weten: "Don't f... with us or you get troubles with us criminals"

Michael J Palk

Wordt iemand crimineel omdat hij een tattoo heeft?? ik ben geen voorstander van tattoo's, maar dit gaat te ver, hoeveel jongeren hebben later spijt , en dat is t'probleem, t'is moeilijk te verwijderen.

John Baselmans

Michael heb je de betekenissen achter deze tatoeage

gelezen? Waarom dan een ophef bij een tatoeage van een hakenkruis bijvoorbeeld? Als het maar een tatoeage is!!! Deze tatoeage van de drie punten is een duidelijke uiting van een crimineel verleden of nog heden (dat laat ik in het midden). Maar hoe kan iemand met deze boodschap gegroefd op zijn hand ons wereldwijd vertegenwoordigen?

Wat ik me eigenlijk af vraag is: hoe is het mogelijk dat deze persoon de hand kan schudden van de Koningin of leden van het Koninklijk huis? Praten we nog niet over de wereldleiders. Er zijn toch zgn zo'n zware screeningseisen!

En...btw deze tatoeage is redelijk simpel weg te lezen als je even verder op onderzoek uit gaat! Dus je mag concluderen dat men nog achter deze uiting (boodschap) staat.

Triest en zo worden wij als burgers van Curaçao meegetrokken in een wereld waar ik in ieder geval niet achter sta.

Deel 3

Kinderleed

De 10 universele rechten van het kind (Kranten artikel)

- Alle kinderen van de wereld moeten behandeld worden, zoals dat staat in de verklaring van de Verenigde Naties.
- Alle kinderen moeten op kunnen groeien in vrolijkheid en gezelligheid.
- Alle kinderen moeten een naam krijgen. Ze hebben ook recht op een nationaliteit, een volk waar ze bij horen.
- Alle kinderen van de wereld moeten goed verzorgd worden. Ze hebben een huis nodig om te wonen, een plaats om te spelen en eten dat goed voor hen is. En als ze ziek zijn, moeten ze naar de dokter kunnen.
- Alle kinderen van de wereld, die zwak zijn of anders dan anderen, moeten extra goed verzorgd worden. Op school hebben ze bijzondere hulp nodig, om toch van alles te kunnen leren.
- Alle kinderen van de wereld hebben liefde nodig van de mensen die hun opvoeden.
- Kinderen moeten gratis naar school kunnen gaan en ze moeten de kans krijgen om de vakken te leren waar ze aanleg voor hebben.
- In tijd van nood en gevaar moeten kinderen zo vlug en zo goed mogelijk geholpen worden.
- Geen enkel kind mag werk doen, waardoor het veel te moe of zelfs te ziek wordt.
- Kinderen mogen nooit geplaagd worden omdat ze een

andere huidskleur of godsdienst hebben.

Aanvullend commentaar

De rechten van het kind even kort en simpel omschreven die vervolgens over de gehele wereld geldend is, BEHALVE hier op Curaçao! Op diverse punten scheelt er wat aan hier bij ons op dit eiland en dat gaat u lezen in de komende ingezonden stukken en de commentaren daarop.

Kinderleed

Inleidend commentaar

Pats boem vanuit een heldere blauwe hemel, we konden verschijnen bij heer Schotte. Uit het niets waren we in zijn kantoor. Eindeloos het woord, mooie verhalen en grootse plannen die zelfs een kind doorziet! Een enkel maal onderbrak ik hem want alsmar hetzelfde aan te horen hadden we ook een CD van hem op kunnen zetten. Hij had het over een nationaal sociaal plan en het rapport zou daar mooi in passen. Positief, waren m'n eerste gedachte, eindelijk was er in ieder geval één politicus die oren had naar wat zaken aangedragen door een burger. Het leek even veel belovend en er zou een vervolg gesprek komen! Niet gek en eindelijk zouden we het probleem aan kunnen pakken.

Nou, de waarheid was pijnlijk en had dat op dat moment nog niet door. Bij mij is er altijd een geloof in het goede en ga ervan

uit dat het goede een overmacht heeft op de wereld. Dat werd kenbaar gemaakt in dit persbericht en hoopte op een doorbraak.

Persbericht

Afgelopen vrijdag, 29 oktober 2010, heeft John Baselmans het rapport “Kinderleed verleden tijd” aangeboden aan onze minister president de heer G. Schotte. Een rapport, wat niet eerder aangenomen werd door een van zijn vorige verantwoordelijke politici.

Het kinderleed is met al zijn instanties/stichtingen en al het geld wat erin gepompt wordt, nog steeds in vreselijk vorm aanwezig in ons nieuwe land Curaçao. Schrikbarende cijfers en veel leed wat nog steeds niet opgelost is ondanks het geld en de vele instanties/stichtingen die pretenderen te helpen. In het rapport komt dan ook duidelijk naar voren dat de huidige instanties en stichtingen maar ook het systeem falen. Ze dweilen met de kraan open maar pakken het werkelijke probleem niet aan. Teveel kapiteins en teveel betweters maken het dat we nog steeds met schrikbarende cijfers alsmaar wakker geschud worden.

In het rapport staan oplossingen en staan wegen die bewandeld kunnen worden om het kinderleed verleden tijd te maken. Heer Schotte was de eerste politicus die deze stap durfde te nemen en gaat kijken hoe het rapport meegenomen kan worden in zijn

visie om kinderenleed verleden tijd te maken.

Wat is ons voorbeeld (Ingezonden)

Als wij volwassenen ons niet kunnen gedragen en als wij geen voorbeeldfunctie kunnen geven dan zijn wij niet die personen die het waard zijn om op deze plaatsten te zitten.

Het is triest dat onze jeugd niets anders ziet dan; liegende, vechtende en rel schoppende politici en ouders. En dan vinden wij nog gek dat de jeugd ontspoord is en zich aan geen wetten en regels meer houdt? Wat doen onze bestuurders zelf? Wat doen onze wetbewakers? Wat doen wij ouders? We hebben lak aan een protocol, lak aan wetten, lak aan regels en lak aan wat het voorbeeld voor onze jeugd zou moeten zijn.

Als onze huidige bestuurders, wetbewakers en ouders zich niet weten te gedragen lijkt het beter dat we onze monden gaan houden als onze kinderen dat gedrag naspelen in hun eigen wereld; Lak aan gezag, lak aan regels en lak aan ouders!

Waar zijn de volwassenen gebleven in deze tijd?

Aanvullend commentaar

We zitten op ons eilandje werkelijk in een negatieve

spiraal. Op sommige momenten werden we daar zelfs voor verantwoordelijk gesteld. Ik weet alleen maar over rottigheid te schrijven, is een veelvoorkomende uitspraak. Maar door het wegdrukken van de werkelijkheid kun je niet zeggen dat alles goed gaat terwijl er zoveel leed en pijn is. Door dure projecten en vele 'happy hours' te organiseren, feesten en vrije dagen in te lassen wil niet zeggen dat je dan een geweldige samenleving hebt. Als men niet om elkaar geeft en als men zaken niet durft aan te pakken zal er niets veranderen of zelfs beter worden voor de bevolking.

Steeds meer merkte je dat de loze woorden van de vorige politieke partijen ook gehanteerd werden door de huidige politiek. Er veranderde niets en het was onder valse voorwendsels dat men vele mensen opriepen om zogenaamd in regeringsprogramma's aandacht aan te besteden, 'zoet houden' en 'mee kletsen' en ondertussen je eigen wil doordrijven. Steeds meer wordt duidelijk dat men eerst de grootste raddraaiers van het verleden wil paaieren en daarna als deze niet happen de nek omdraaien. Bekende mensen zie je nu opgeslokt worden door een politiek die zeker niet bezig zijn vanuit hun hart en ziel. Kan ook niet omdat de politiek wel moet doen wat er van hogerhand opgelegd wordt.

Vluchten heeft geen zin en overal ter wereld worden dezelfde spelen gespeeld. Al kan het hier wel als een waar paradijs gezien worden. Want buiten de blauwe zee (met radioactief afval), lucht (met een geurtje) en witte stranden (met een olievlekje) is het hier een absoluut paradijs waar alles kan, mag en toegelaten wordt. 'Ons kent ons' en 'ik weet van jou meer

als van geen ander'. Lijfspreuken van vele mensen op dit eiland.

Een noodkreet vanuit de voormalige Antillen (Brief)

Documentaire over kinderleed te zien op de link:
<http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm>
Onder de titel "Child abuse"

Onze kinderen worden: verkracht, incest, verstoten, geslagen, geschopt, verhandeld, gebruikt door een kerk en gebruikt voor kinderporno. Al jaren lopen we dit te aan te kaarten en te signaleren, maar helaas durven er weinigen dit onderwerp op te pakken.

Uit ervaringen die mijn vrouw en ik samen met 54 kinderen in ons huis hebben gehad, bleek alsmaar dat het dweilen was met de kraan open. We hebben uitgebracht het boekje "Geboren voor één cent" (2010) ISBN 978-1-4452-6787-6 , en de vertaling "Mi bida no bal niun sèn" (2011) ISBN 978-1-4467-2954-0 .

Er werd zelfs voor kort nog ontkend dat het mis is op onze eilanden! Wetten zijn niet toereikend omdat ze niet gehanteerd worden en de politici hebben het te druk in het verleden en nu nog met hun eigen ego. Stichtingen en organisaties verrijken zich aan subsidiegelden en donaties. Het werkelijke leed wordt niet daadwerkelijk aangepakt maar onze toekomst, onze kinderen worden

verstoten en hen worden veelal geen kansen geboden. Kansen die in vele internationale wetten en regels zijn vastgelegd. In de 30 jaren dat wij op het eiland Curaçao leven is er niets veranderd voor deze kinderen. Hoe lang laat de wereld dit nog toe?

Aanvullend commentaar

Het werd teveel want we merkten dat er meer was wat kinderleed in stand hield. Deze noodroep werd dan ook naar de Nederlandse politici gestuurd met een bijgeleidend schrijven. Want wat doet Nederland aan deze zaken? Niets, want Nederland trekt zich terug als het hierom gaat omdat Nederland zelf zwaar in deze vuile zaken zit. Later zult u antwoorden zien van heer Donner en zult u zien hoe Nederland zijn eigen vuilnisbelt blijft beschermen.

Noodkreet (Ingezonden)

- Hoeveel geven we werkelijk om onze kinderen?
- Willen we wel werkelijk het leed aanpakken?
- Hoort kinderleed gewoon bij de maatschappij?

Eindeloze vragen als ik weer een huilend mishandeld kind zie. Momenteel komen verschillende meldingen binnen van kindermisbruik en kindermishandelingen in de internaten/

tehuizen/stichtingen. Wat moet ik ermee? Want er is werkelijk geen een instantie die grote gevestigde orde wil of durft aan te pakken. Onze nieuwe regering pakt alles aan wat op te leggen is maar onze kern, de kinderen, onze toekomst bengelt nog wat erbij en hebben noch rechten noch bescherming. We hebben inderdaad een leger aan internaten/tehuizen/stichtingen die allemaal zieltjes winnen en o zo'n goed werk doen maar dan heb ik een vraag aan al deze instanties op dit eiland: Hoe is het mogelijk dat met al uw zogenaamde goede bedoelingen en inzet, het kinderleed steeds meer ernstigere vormen aanneemt? Is er niet iets wat u mist? Is er misschien een grote dwaling? Of zet u zich niet werkelijk in voor het leed van deze kinderen?

Als alle stichtingen, tehuizen en goede zielen zich werkelijk hadden ingezet voor het kind dan garandeer ik u dat dit leed er niet meer was in deze vorm. Maar ook als er vanuit de bevolking meer gesignaleerd werd en ook acties werd ondernomen als bepaalde zaken niet goed gaan zoals mishandeling en misbruik, dan hadden onze kinderen een menswaardig leven op dit moment. Maar als er anno 2011 meldingen binnenkomen van misbruik van kinderen en mishandeling van kinderen in kinderoorden en tehuizen dan zet dat mij wel aan het denken. Wie controleert deze instanties, wie is verantwoordelijk voor al dit leed? Helaas niet één minister neemt deze verantwoordelijkheid op zich want ook zij weten dat ze mede verantwoordelijk zijn aan dit leed. Ga je met deze meldingen naar de verschillende instanties dan verdwijnen ze in een lade en zien nooit het daglicht meer.

Daarom deze noodkreet; Laat elke burger signaleren wat er met de kinderen misgaat. Medewerkers, ex medewerkers van welke instantie dan ook, stichting, internaten en tehuizen, doe melding van onrechtmatigheden tegen het kind. Niet bij uw meerdere want deze weet en mag veelal niets met deze melding doen. Wij zijn bereid deze meldingen verder te verwerken (uiteraard met bescherming persoonsgegevens) en dat aan te kaarten bij de diverse instanties. Iets wat we overigens al jaren doen. Alles zal uitgezocht worden en dan via aangiften, niet via de gewone kanalen daar dan ook weer zaken verdwijnen, direct bij die persoon gemeld worden.

Het moet stoppen, het leed onder de kinderen! Waarom is het leed nu nog zo schreiend? Puur omdat men niet durft naar buiten te komen. Bang voor represailles, bang voor wat dan ook en ondertussen toelatend dat een kind mishandeld of gebruikt wordt door ziekelijke mensen en hun instanties. Laten we dat leed stoppen en hoe meer meldingen en zaken, des te sterker die aangepakt gaan worden. Onrecht in het recht

Als we ergens niet mee eens zijn gaan we naar het gerecht. Als men wat men niet volgens de wet leeft, komt men voor het gerecht. Maar als je veel geld hebt huur je een leger advocaten en laat je ladingen vol rapporten schrijven zodat de rechter niet weet dat zijn recht krom is. In het huidige rechtssysteem is een gouden regel; wie het meeste geld bezit kan het meeste procederen

en rapporten laten maken om zo onschuldig verklaard worden.

Als men niet het nodige geld heeft wil zeggen, geen leger advocaten en geen lading rapporten. De file zal klein zijn en de verdediging wordt gedaan door een advocaat die maar enkele uren zich verdiept heeft in de zaak. Oordeel rechter; schuldig met als gevolg en een groot deel van je leven in de cel.

Geld is waar alles om draait, geld zorgt dat je buiten schot blijft en geld maakt dat je door kan gaan met je duistere zaken. Onderzoeken zijn onmogelijk te doen zonder geld. Nu zijn we bezig met een zaak waar eigenlijk een groot onderzoek nodig is maar dat kost geld. Experts doen niet alles voor niets. En zo zijn we weer op het punt van klasse justitie en het woordje geld.

De rechter vraagt naar bewijzen maar bewijzen kost geld en een dure rapport! Laten we eerlijk zijn, wie zal nu geld spenderen aan een stel zogenaamde criminelen? Ons systeem stinkt en is zeker niet recht. Ons rechtssysteem is geld! En wie het meeste geld steekt in zijn zaak krijgt te horen 'onschuldig'. Zelfs in het rechtssysteem is er geen recht meer en dat maakt de maatschappij zoals hij nu is. Recht is geld en geld is krom en zo zijn we goed recht krom aan het gaan.

Aanvullend commentaar

Het probleem op dit eiland is dat er geen werkelijk

professionele hulp is, over samenwerking maar niet te spreken. Kinderen kunnen nauwelijks ergens terecht en werkelijk opvang van kinderen in nood is moeilijk te vinden. We pakken de kinderen maar op en zetten hen ergens anders neer. Maar werkelijke begeleiding is er niet. Je ziet dan dat vele kinderen na een aantal jaren doldraaien en alsnog ontsporen. Er zijn zelfs zeer grote stichtingen als bijvoorbeeld een stichting tegen kindermishandeling die het wel goed voor heeft en volop in de 'picture' staat en mooie acties organiseert maar weinig of niets voor de kinderen kan doen. Uit eigen ervaring zagen we dat zij afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een kinderbescherming of voogdijraad, beide overheidsgroepen die zo traag zijn dat je daar weinig mee kunt bereiken! En zo wordt tot op de dag van vandaag gesold met de kinderen en hun leed.

Kinder- en zedenpolitie hebben het druk maar lopen ook tegen veel loden deuren! Het is allemaal bij elkaar een ongeorganiseerd zootje wat niets wil weten van elkaar. Ze vallen elkaar liever af dan samen te werken. Vandaar dat we ook voorgesteld hebben alle stichtingen die werken met kinderen door te lichten en elk een specifiek doel te geven wat moet komen tot een gezamenlijke oplossing van het probleem kinderen.

Helaas, Curaçao heeft andere doelen voor ogen en veel geld verdwijnt, niet naar de kinderen maar naar de mensen die alsmaar voorop lopen en in de 'picture' willen staan. Het is triest te zien de vele kinderen die niet weten waar naar toe te gaan. Maar het is ook triest het gesol te zien van de vele instanties die

maar wat aanrommelen.

Het ergste was de rechterlijke macht. Hoe die de kinderen die bijvoorbeeld verkracht waren behandelt, het is niet werkelijk kindvriendelijk en durf te zeggen crimineel! Er is kennelijk geen manier om deze gevallen diskreet te behandelen. We maakten mee waar een oude rechter letterlijk het kind door een hel liet gaan en het geval nog erger maakte dan wat het al was. Ook nu blijkt er nog steeds niet werkelijk een oplossing te zijn om getuigenverklaringen voldoende te laten gelden tegen die personen in dit soort gevallen. Een reden dat wij geen kind meer voor de rechter laten verschijnen wat er ook gaande is. We lopen te ver achter in kinderrecht en er is veel te doen in dit veld van kinderleed.

Kinderen, ze zijn een last (Brief)

Door een brief en een documentaire “Child abuse” die op You tube en mijn website site: <http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm> inclusief het boekje “Geboren voor een cent” te sturen naar ALLE Nederlandse kamer leden om in te grijpen tegen kindermishandeling ontving ik de volgende brieven:

29 maart 2011

Geachte heer Baselmans,

Ik wil u laten weten dat morgen tijdens de procedurevergadering waar uw brief behandeld wordt, D66 en de Christen Unie de minister zullen vragen om opheldering over de stand van zaken wat betreft de jeugdzorg op alle zes eilanden. Indien dit voldoende gesteund wordt, laat ik u dit weten.

30 maart2011

Geachte heer Baselmans,

In de procedurevergadering Koninkrijksrelaties is besloten dat minister Donner (BZK) met een brief komt over de stavaza betreffende de jeugd(zorg) op Curaçao en minister Schippers (VWS) met eenzelfde brief voor de BES-eilanden. Als deze brieven er zijn, kunnen we vervolgstappen ondernemen.

Aanvullend commentaar

Een doorbraak al is het maar dat er officieel aandacht besteed gaat worden aan het leed op onze eilanden. Je kunt niet veel verwachten van heer Donner die alles weet af te schuiven. Maar de Kamerleden en de regering in Nederland kunnen nooit meer zeggen "We wisten het niet". Het antwoord van heer Donner zal niets anders zijn dan zoals altijd en bij hem is alles een 'interne aangelegenheid'. Deze man is een kei in ontkennen en afschuiven al begint internationaal politiek zich af te vragen waar Nederland dan wel verantwoordelijk voor is. Dat gaat later nog gevraagd

worden en dan zie je dat Nederland wel verantwoordelijk is maar deze verantwoordelijkheid niet durft te nemen omdat het dan bemoeienissen zijn. Ze zijn bang voor een opstand en dat werd me in diverse mails duidelijk gemaakt. Maar je laat kinderen en minderbedeelden wel in de steek met loze wetten die onder de wil staan van een eilandelijke maffia. Hierbij het verwachte antwoord van heer Donner.

28 apr 2011

Antwoord heer Donner

“De Vaste Kamercommissie heeft mij gevraagd of ik naar aanleiding van de brief van de heer Baselmans van 15 maart 2011 aan de Tweede Kamer voornemens ben de waarborgfunctie toe te passen zoals genoemd in artikel 43, tweede lid, van het Statuut in verband met de waarborging van de mensenrechten.

Naar aanleiding van dit verzoek kan ik u berichten dat de onderwerpen kindermisbruik en kinderleed behoren tot de landsaangelegenheden van Curaçao. De regering van Curaçao is daarmee primair verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van kindermisbruik. Als er sprake is van misstanden, zijn daarvoor binnen het land zelf voldoende correctiemechanismen. Alleen om die reden zie ik geen grond voor toepassing van de waarborgfunctie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner”

Aanvullend commentaar

Zoals we dus al wisten, heer Donner ziet weer geen reden. Maar de reden gaat komen want VN heeft ook al zijn vragen gesteld en andere organisaties vragen zich ook al af hoever Nederland wil gaan eer dat zij mensen gaan beschermen. Gaat dit een tweede Suriname worden waar toen Nederland haar hoofd in het zand stak? Of heeft Nederland geleerd. OF..... zijn ze bang, voor wat?

Gladde praatjes en kinderleed (Open brief aan heer Schotte)

Heer Schotte

Terwijl u mooi weer loopt te spelen bij een Koningin en bij diverse politici in Nederland zijn onze kinderen geen snars verder opgeschoten met uw loze beloftes.

Blijkbaar is de bevolking wakker aan het worden en stromen de reacties binnen sinds er maandelijks daaraan aandacht wordt besteed in de Extra

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_Curricul/Extra_deel1a_2apr2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_Curricul/Extra_dee2a_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_Curricul/Extra_dee2b_mei2011.jpg

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_Curricul/Extra_dee2c_mei2011.jpg

en afgelopen zaterdag in de Amigoe (Napa).

http://www.johnbaselmans.com/Curriculum/Assets_Curricul/28-05-2011na.pdf

In twee dagen tijd waren er over de 3000 downloads van mensen die wilden weten wat er WERKELIJK speelt op Curaçao en vreemd genoeg krijg ik de laatste dagen ook mailtjes vanuit de tweede kamer die om meer gegevens vragen.

U kunt leed niet recht praten en leed ook niet verbergen;

- Zoals er kinderen zijn zonder water,
- kinderen verkracht,
- kinderen in de drugs,
- kinderen die te koop worden aangeboden,
- kinderen zwerfend op straat
- kinderen zonder ouders die hen opvoeden.

Als u werkelijk goed voorhad met onze kinderen was er al lang wat gebeurd en was u nu niet uw zaakjes aan het verdedigen.

Wees werkelijk eens een politicus die opkomt voor onze toekomst, onze kinderen, zonder vlotte gladde praatjes maar met DOEN.

Dat u eens voor onze kinderen op gaat komen en niet alleen maar belooft.

Aanvullend commentaar

Heer Schotte, de marionet van het huidige land Curaçao. Een opvolger van een andere maffiagroep die lang alle touwtjes in handen had en veel gaf aan duistere figuren in het buitenland. Over die mensen zult u nog verderop gaan lezen.

Terugkomend op de huidige situatie is het triest dat we nu een minister president hebben die pretendeert voor het volk en in het bijzonder de kinderen te zijn maar wel deze mensen misbruikt om vele onpure praktijken te dekken. De connecties met Colombia, Venezuela en Cuba zeggen al genoeg maar ook de connecties met Zuid-Amerikaanse landen en Arabische landen zijn wel te sterk om aan te nemen dat het allemaal gaat om tomaten, gas en eieren. De Arabische landen waren al in het verleden machtig op het eiland en dan praten we over goederen zoals wapensmokkel. Dat, via onze free zone.

Het trieste blijft dat onze kinderen de rekening blijven krijgen en dat ook weer heer Schotte, net zoals zijn voorgangers, geen tijd, geld en energie wil steken in de toekomst van ons land. Dat is ook weer een duidelijke maffiastreek want kinderen zijn lastig en schreeuwen teveel en kinderen voelen wat menens is

en wat niet. Dat hij dan met een bus komt met wat spelletjes is een vorm van omkopen en lijmen maar is niet om de kinderen een toekomst te geven. Na de 2 gesprekken met heer Schotte bleek dat het een zoethoudertje zou zijn. Heer Schotte geeft kennelijk weinig om kinderen laat staan hun problemen. Een duidelijk rapport werd blijkbaar in de shredder gegooid en is kennelijk niet eens doorgenomen. Want wat doen we met al die lastige zaken die niets opbrengen voor deze groep?

Wat nog triester was, 'Extra' stopte met deze publicaties en het vermoeden is en lijkt duidelijk, dat deze open brief er aan meegeholpen heeft. Wel was veel later het Antilliaans Dagblad met het eerste werkelijke open verklaring van een meisje GS dat vele malen verkracht werd door vader die ook daarvoor 5 jaren gevangenisstraf heeft gekregen. Het meisje vertelde op twee volle pagina's haar verhaal en we waren blij dat het stilzwijgen doorbroken was. 'Extra' heeft daarna de vertaling hiervan ook in hun zaterdageditie geplaatst. Wat een grote vooruitgang is in het geheel. Eindelijk gaan slachtoffers praten.

Kinderen het kind van de rekening

Hebben onze kinderen gelijke rechten als in de stad (Ingezonden)

U weet ik heb niets te doen en verveelde me zo dat ik eens ging uitzoeken hoe onze kinderen het afgelopen jaar hebben gedaan op onze lagere scholen (nu Funderend Onderwijs).

Ik nam contact op met vele schoolhoofden die ik nog allemaal ken vanuit de tijd dat mijn overleden vrouw schoolhoofd was en kwam er al snel achter dat ze angstvallig stil waren. Strategie veranderen was mijn ingeving en ik ging op zoek naar leerkrachten / schoolhoofden die hun pensioengerechtigde leeftijd hadden gehaald en kwam tot een schokkende conclusie.

- We hebben scholen grotendeels Nederlandstalig.
- Scholen gemengd Nederlands /Papiaments.
- Scholen op district Bandabou, veelal Papiaments sprekend en lerend.
- Op scholen veelal Nederlandstalig bleek dat de meeste kinderen allemaal doorstromen naar een Havo en ook aardig wat naar VWO.
- Scholen Nederlands/ Papiamentu; Kinderen naar de Havo, verschillende naar de VSBO, zeer weinig VWO.
- Scholen Bandabou Papiamentu; Zover ik kon achterhalen niet één kind gaat naar Havo of VWO en alle kinderen verdwijnen in een VSBO.

Nu ga je nadenken waarom die laatste groep er zo belabberd vanaf komt. Je gaat vragen aan ex leerkrachten die nu uiteindelijk hun mond open kunnen doen omdat ze niet meer onder druk staan van het RK Schoolbestuur. We hebben al, van horen zeggen, vele verhalen mogen vernemen en ook mijn overleden vrouw heeft menig uurtjes vechtend doorgebracht met deze instantie. Mensen gingen praten en er kwam een vloedgolf aan informatie naar buiten. Ik noem enkele meest uitspringende zaken uit hun mond;

- Op Bandabou worden veelal de minder geschikte onder

wijskrachten gedumpte die niet mee kunnen doen op de scholen in de stad.

- Op Bandabou worden leerkrachten gedumpte die te lastig zijn of te veel steken hebben laten vallen in de stad.
- Op Bandabou staan ook onderwijsassistenten, dus niet bevoegd, voor zeer lange tijd alleen voor de klas.
- Op Bandabou wordt zelden geld gestoken in deugdelijk lesmateriaal laat staan deugdelijke gebouwen..
- Wij leerkrachten mochten onze monden niet open doen en mochten ook geen informatie naar buiten brengen over deze praktijken!

Enkel punten die uit de monden kwamen van vele ex leerkrachten. Kwalijke punten want het RK neemt het niet zo nauw op Bandabou. Dan ga je wat rondrijden en je ziet de ene bouwval na de ander en je kunt niet geloven dat je in die krotten kinderen moet gaan motiveren om te leren, laat staan mee te gaan draaien in een maatschappij. Bewijzen? Ik raad iedere ouder, iedere burger aan de resultaten te vergelijken van de kinderen op Bandabou met die van de stad. Word dan niet opstandig maar huil even uit. Want het is overduidelijk dat onze kinderen op Bandabou geen eerlijke kansen krijgen van een RK Schoolbestuur wat volgens horen zeggen elke leerkracht en hoofd van school een spreekverbod heeft opgelegd! Kennelijk met de gedachte: Het zijn toch verloren kinderen en deugen nergens voor! Dat horen deze kinderen dag in dag uit! Gelijke rechten, gelijke kansen? Waar is de overheid die eens in gaat grijpen? Waarom is er niet een Openbare school

op Bandabou? Waarom worden onze kinderen overgeleverd aan een dictatoriaal RK schoolbestuur die geen controle krijgt vanuit ons land Curaçao? Zijn onze kinderen geen burgers van Curaçao?

Aanvullend commentaar

Het maakte wat los, zeker op een later tijdstip. Dit stuk was teveel de ware beelden die spelen tussen Bandabou en de stad. Duidelijk was te zien dat er steeds meer over Bandabou gepraat werd en zelfs politici wilden daarna nog wel eens deze kant op komen. Op een gegeven moment werd ik aangehouden door de directrice van het Rooms Katholiek schoolbestuur mevrouw Garmes. Ze wilde met me praten want het bestuur vond dat mijn uitspraken rechtgezet moesten worden. Praten kan altijd en vele punten passeerden de revue. Langzaam maar zeker bleek dat het geschreven stuk toch aardig de werkelijkheid beschreef. Duidelijk werd dat de politiek hen parten speelde. Er kwamen verhalen los die zeker nog ter sprake komen en waar u van gaat geloven dat ze gefantaseerd zijn. Maar het was triest te horen, al kregen we hier de bevestiging, dat de politiek bewust de kinderen dom wil houden! Iets wat we al vele jaren over bezig zijn maar nu stilzwijgend bevestigd werd door de directrice van de grootste scholengemeenschap hier op Curaçao. Kinderen worden door alsmaar vreemde wetten maar ook tegenwerking, geen geld en egotrippen achtergesteld in de maatschappij. Stel dat je kinderen gaat krijgen die meer weten dan de schooljuf in de politiek!

De standaard wordt steeds lager gelegd en dat is al tientallen jaren gaande. Mijn vrouw die hoofd taalcommissie was

klaagde hier alsmaar over. De verschillende proefwerken liggen qua niveau zo laag dat aansluiting op de hogere scholen steeds moeilijker wordt. Er zijn nu al 'tussenklassen' bij diverse scholen waar de kinderen eerst bij moeten leren om later aan het normale niveau mee te kunnen doen. Maar dan nog, ook weer de hogere scholen sluiten internationaal nauwelijks aan. Vele kinderen die in het buitenland gaan studeren vallen af of moeten noodgrepen uithalen om nog mee te kunnen doen. Extra klassen, lessen en bijscholing zijn nodig om internationaal mee te kunnen.

Na het invoeren van de lokale taal Papiamentu is het duidelijk dat de kinderen NIET mogen studeren in het buitenland. Ze moeten het hier doen met de belabberde niveaus van een hogere school zoals de UNA. Een UNA waar dagelijks onder de hoogleraren gevochten wordt omdat hun niveau blijikbaar onder elk peil ligt. De kinderen van nu zijn afhankelijk van privé scholen die wel aan de internationale normen voldoen maar die kosten per maand kapitalen.

Dat alles verklaart ook dat met ingang van 2012 Papiaments verplicht is als examenvak op alle scholen, zelfs privé scholen! Een kolder die aangeeft dat je de kinderen onnodig in problemen brengt met een examentaal waarmee je uiteindelijk maar met hooguit 150 duizend mensen mee kunt praten, leren en je ontwikkelen! Een duidelijker voorbeeld van dom houden kan men niet hebben.

Het bewust dom houden van een volk en zeker hun kinderen is juist wat een maffia wil. Ze hebben niets aan denkende

mensen. Ze moeten schapen hebben die doen wat hen van hogerhand wordt opgedragen! Het onderwijs is onder elk peil en we kunnen duidelijk stellen dat het niet hoger ligt dan in de rimboe midden in Afrika! Daar zijn tenminste nog leraren die met overgave kinderen iets willen leren. Hier staan ze voor de klas hun lessen te draaien en kijken op de klok wanneer de 'ellende' weer voorbij is.

Kinderen zijn werkelijk in het verval aan het geraken. Kinderen zijn al lang het kind van de rekening. We zien duidelijk dat de huidige komende generaties niets meer te zeggen hebben en lammetjes zijn zoals heer Wiels en heer Schotte het al te graag hebben. Ja meneer, nee meneer, is wat er moet komen en je mag zeker niet met vragen komen of stukken zoals nu geschreven worden.

Het overduidelijk dat het de politiek is die er alles aan doet om onze kinderen dom te houden en die bevestiging kregen we uit verschillende hoeken.

Onze nietsnutten op het eiland (Ingezonden)

De volgende voorbeelden gaan over de jongeren hier op Bandabou. Kinderen die van jongs af aan schoppen ontvangen en geen werkelijke kansen hebben en volgens de maatschappij nergens voor dienen. Ze maken veel geld, niet door elke dag te ploeteren voor enkele guldens op lokale plaatsen maar door de drugs te dealen die van hogerhand zoals de politie in Barber be-

schermd wordt. Je praat met hen over wat kan en niet kan en wat hoor je veelal. Waarom zou ik ploeteren als ik met veel meer geld mijn “vrijheid” kan verdienen.

Toch hebben we hier op Barber een project om jongeren te laten zien dat er wel werkelijke kansen zijn in de maatschappij. Een project waar de jongeren normen en waarden worden bijgebracht. Na vele maanden praten, leren en aantonen dat de maatschappij wel een toekomst heeft en dan wil je hen gaan plaatsen bij de bedrijven die toegezegd hadden. Van de 12 bedrijven vielen er 10 af en zo stonden 10 jongens en meisjes weer op straat met loze beloften van een stinkende maatschappij. Uiteindelijk zijn er nog 7 elders geplaatst en doen nog steeds hun werk eerlijk en naar hun kunnen. 3 zijn vervallen in hun oude patroon en de maatschappij is hun vijand.

Naast dit project is er nog een oudere aannemer. Een man die iedereen helpt met klusjes maar ook in huizen bouwen. Kortom alles wat constructie is. Deze man werkt met 2 vaste mensen maar zijn ploeg verschilt dagelijks en kan oplopen tot 35 man. Allemaal jongeren die hij ‘s morgens van hun bed licht of van de straat pikt en aan het werk zet. Jongens die nergens voor dienen en lui zijn voor de maatschappij. Dagelijks maakt deze man lange uren omdat hij hen leert, aanmoedigt en zorgt dat ze deze dag weer te eten hebben thuis. De jobs worden goed gedaan en deze man rijdt van plaats naar plaats om alles alsmaar te blijven controleren. We ken-

nen hem hier allemaal als de godfather van Bandabou en of jullie het geloven of niet, zijn jobs worden allemaal goed afgeleverd en niets verdwijnt of gaat werkelijk mis. Als je deze man bezig ziet met zijn ploegen is het een genot en de jongens die nergens voor deugen zwoegen bij hem van 7 tot 6 trots op hun job en trots dat ze geld verdiend hebben op een goede eerlijke manier. Geen steen zul je missen, geen stuk hout zal verdwijnen want ze zijn trots dat ze eens geaccepteerd worden zoals ze zijn. Vele kettingen om hun nek, rasta haar en veel lachen maar de job wordt wel goed gedaan.

Sorry mensen, het is hoe je met je medemens omgaat, respecteert en wat jouw voorbeeld is en wat voor gedachte je uitstraalt. Het bewijs wordt dagelijks door diverse mensen geleverd. Zeker geen gemakkelijke job maar het wordt wel gedaan door mensen die niet de gehele dag zeggen dat onze mensen een rotzooi, lui en niet willend zijn. Begeleiding en met wat geduld zijn het gouden jongens en meisjes die wel willen maar nooit een eerlijke kans hebben gekregen. Denk hier maar eens over na. Een fijne avond.

Aanvullend commentaar

Steeds wordt er zeker vanuit de zakenwereld en de wereld van de zogenaamde 'self made personen' uitspraken gedaan waarbij je, je tenen bij elkaar trekt. Zo ook de uitspraak van heer Gelt Dekker die meende op een gegeven moment in een discussie op FB dat de mensen op Bandabou nergens voor deugen, lui zijn

en niet willen werken. Een zware uitspraak omdat hij wel weer aan de andere kant beweert dat er over de 90% lokale mensen zijn die bij hem werken. Met de weet wat er allemaal gedaan wordt om kinderen en jongeren te activeren op dit deel van het eiland, schreef ik dus het bovenstaande artikel.

Daarnaast heb ik heer Gelt Dekker uitgenodigd en gevraagd om enkele uren van zijn tijd te kopen zodat we hem op plaatsen zouden brengen waar hij zelf kon zien in welke omstandigheden deze jongeren dan toch nog moeten presteren. Ook vertelde ik hem dat er veel gedaan wordt maar dat het juist de maatschappij is die alsmaar deze kinderen een trap geven.

Nooit heeft hij antwoord gegeven en is hij mij daarna alsmaar in het belachelijke gaan trekken. Wat dan een duidelijk voorbeeld is dat deze man zeer veel tekort komt in zijn eigen leven. Als men zo over mensen denkt, kijkt men duidelijk in de spiegel en ziet wat er mis is met jezelf.

De Koningin bezoekt Barber en gaat praten met de bevolking (Brief naar Koningin)

Daarop heb ik een vraag gesteld en die gepost naar paleis Noordeinde.

Curaçao 26-september 2011

Hare Majesteit de Koningin
Paleis Noordeinde (Postbus 30412)
2500 GK 's-Gravenhage

Betreft: Vraag aan Hare Majesteit de Koningin

Majesteit

Mijn excuus omdat ondergetekende John H. Baselmans zich direct wendt tot u.

Ondergetekende heeft begrepen dat u in november 2011 ons eiland Curaçao zult bezoeken en dat u zelfs in ons dorp Barber zult komen om persoonlijke gesprekken aan te gaan met ons, de bewoners.

De vraag van ondergetekende, die al 30 jaren opkomt voor de rechten van het kind op het eiland Curaçao, is de volgende:

Majesteit

Op dit eiland hebben we kinderen die geen eten hebben, in een krot wonen, geen normaal gezin om zich heen hebben, verkracht en mishandeld worden en als ze werkelijk pech hebben verhandeld worden. Wat kunt u als allerhoogste persoon van ons Koninkrijk hier aan doen? Daar onze regering en die van Nederland zeer weinig aan dit probleem doen en alle verantwoordelijkheid afschuiven naar anderen.

In de hoop het antwoord van u te mogen vernemen tijdens het gesprek wat u met ons burgers gaat houden in het dorpje Barber, tekent ondergetekende met de meeste hoogachting;

John H. Baselmans

Aanvullend commentaar

Onze Koningin komt! Hiep, hiep hoera! Nu gaat ze zien wat er allemaal mis is op dit eiland want ze komt zelfs onderhand door onze straat! Och wat een droom, al komt ze en ook wel in onze buurt maar wat hebben we aan een persoon die niets te zeggen heeft en alleen maar handjes komt schudden en kijken hoe de opgepoetste kindertjes langs de weg staan.

Al geruime tijd schrijf ik het Koninklijk huis dat we bereid zijn hen de ware wereld te laten zien. Maar ja, als naar verluidt zelfs het Koninklijk huis openlijk contacten heeft met de maffia en de prins privé contacten heeft en die personen uitnodigt bij recepties, ja dan kunt u wel nagaan dat de Koninklijke familie daar niet op zit te wachten.

Toen er klaarblijkelijk eens foto's gemaakt werden van de prins terwijl hij vissen had geschoten, wat ook tegen de wet hier is, is die man wel naar een praktisch onbewoond eiland overgeplaatst! Zijn foto's zijn natuurlijk vernietigd en zijn leven kapot gemaakt.

Duidelijk een van de praktijken zoals ook de maffia te werk gaat, want buiten de foto's met de geschoten vissen stond de prins wel naast een van onze beroemde mensen, die zelfs groot erop gaat dat hij mensen heeft doodgeschoten en dat zelfs trots voor de tv zat te vertellen (Zie programma De stoel Nederland).

Als dus een Koninklijk huis deze contacten heeft dan weet je heel snel dat je als burgertje weinig kansen hebt en dat dit dus duidelijk door de maffia gedekt wordt. Soms vraag je je toch af wat een screening inhoudt en dat werd duidelijk in een debat wat ik zag met heer Donner.

- Je mag geld stelen.
- Je mag een verleden hebben als bijvoorbeeld, personen doodrijden en proberen dat te verzwijgen.
- Je mag vele louche zaken op je naam hebben.
- Je mag contacten wereldwijd hebben die niet zuiver zijn.

Maar bij een screening gaat het er kennelijk om dat je geheime informatie weet te beschermen. Geen probleem lijkt me als je midden in een maffia zit! Al het andere is door de vingers te zien en doet er niet toe. Maar dan als deze mensen zitten en geheime informatie komt naar buiten dan wordt er geroepen 'hoe kan dat nou'!

Zolang als de kern niet aangepakt wordt zal het dweilen met de kraan open zijn.

Lieve Koningin (Ingezonden)

Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden en die-
naar van uw rijk wil ik de vrijheid nemen om u alvast te bedanken
voor de voornemens ons eilandje Curaçao te bezoeken. Daarom
worden op dit moment:

- De wegen geasfalteerd.
- De perkjes allemaal gemaaid en geharkt.
- Uw privé pleintje in Emmastad omgebouwd.
- De huizen geschilderd.
- De lantaarnpalen rechtgezet.
- De schilderijen gehangen in ons fort.
- Onze vlaggen uitgedeeld aan een ieder die langs de
weg wil gaan staan.
- Bij scholen die u gaat bezoeken al het nog goed meubilair
bij elkaar geraapt.
- De kindertjes die u mag zien in nieuwe kleren gestoken.

Maar Majesteit mocht u plotsklaps moeten uitwijken en
door o.a. onze buurt rijden, verschiet niet van de autowrakken,
olievlekken, kapotte straten, stinkende rook, vervallen huizen,
schreeuwende kinderen, vervuilde bermen en de diepe ellende
die overal rond ons hangt.

Ik hoop als dienaar en onderdaan dat u een vrolijke en
feestelijke dagen heeft op ons eiland waarna wij kunnen zeggen;
och we hebben nu tenminste weer eens enkele wegen en plaatsen

die opgeknapt zijn. Nu gaan we in onze vuilnisbelt en ellende verder tot uw volgende bezoek. En dan hopen we dat u dan ook eens door o.a. onze straat gaat rijden.

Uw dienaar, uw onderdaan,
John Baselmans

Aanvullend commentaar

Een stuk als satire geschreven maar gezien de commentaren bleek dat vele mensen op dit eiland dat niet begrijpen. Al het geld wat gewoon verspeeld wordt om een show te draaien zou beter besteed zijn aan projecten voor de lokale mensen en de kinderen. Hier zien we duidelijk dat het Koninklijk huis een farce is en een niet gemeend opgeprikte show. Niet betrokken zijnde met de bevolking maar alles op een afstand van een hoogmoed die niet geschonden mag worden. Of dat het recht geeft dat dan dit huis zulke praktijken ten toon kan stellen is voor mij een belangrijke vraag die ik internationaal graag eens beantwoord zou zien. En dat dan in het kader van mensen- en kinderrechten.

Deel 4

Medische wereld

Nieuwerwetse huisartsen (Ingezonden)

Waar gaan we naar toe vragen we ons wel eens af. Ook met de huisartsen hier op het eiland lijkt het wel of ze niet meer bestaan.

Weekeinde, iemand had een ongelukje en je belt dan je huisarts op. Krijg je een bandje te horen dat absoluut niet te verstaan is. Zo'n slechte kwaliteit van opname. Je belt een andere arts op en daar wordt zo snel taki taki gesproken en met nummers getoverd dat je met een zenuwaanval meteen de hoorn op de haak gooit. Derde arts en jawel we kregen netjes een nummer die we belden. We konden meteen langs komen en gelukkig viel het allemaal wel mee.

Maar wat hoor je meer hier onder de mensen op Bandabou. Huisartsen die dienst hebben en niet opnemen. Huisartsen die al aan je kop kunnen zien welke ziekte je hebt onder je leden. Huisartsen die absoluut geen service verlenen en je een formuliertje laat ophalen in de stad en dat je dan hem even laat tekenen. Wel kassa hoor, want je betaalt wel het volle pond! Bij vele huisartsen liggen deze formulieren gewoon op hun praktijk. Maar het is die heerlijke macht dat jij als huisarts kan zeggen dat je geen formulierenhandelaar bent! Wat vertaald betekent dat je niets voor hem betekent alleen je geld! Vele huisartsen spreken absoluut geen Nederlands meer en ook het Papiaments is ook van dien aard dat

je, je afvraagt hoe hij diagnoses kan stellen!

Ik vraag mij af wie deze huisartsen controleren maar ook leren, via bijscholingen, hoe ze met patiënten om moeten gaan. Het is triest gesteld en het lijkt erop dat de oude medicijnmannen weer gouden tijden tegemoet gaan hier op Bandabou. Overigens gezonder, goedkoper en veel minder ergernis. Deze mensen deden het met een overgave voor de mens en naar de mens toe. Maar de huidige huisarts zit er maar voor geld, geld en nog meer geld. Helaas, die nieuwerwetse huisarts.

Aanvullend commentaar

Artsen doen wat ze willen en chirurgen zijn de goden op dit eiland. Alles mag en alles kan omdat er geen controles zijn en die controles die uitgevoerd worden, worden door hen zelf gedaan. Over de manier van werken zullen we nog uitgebreid over schrijven en ook zij vallen net zoals de farmaceutische wereld onder een van de grootste maffiagroepen.

Zeer pijnlijk is dat door het toedoen van deze artsen er al vele mensen onnodig gestorven zijn. Een oude gepensioneerde chirurg vertrouwde me eens toe dat het goed experimenteren was op de mensen op dit eiland! Een trieste uitspraak maar hij noemde zo gevallen op die mis gingen. Ook als patiënt ben je niet beschermd en kun je wel een klacht indienen maar die komt veelal niet verder dan de scradder. Geld, daar gaat het om en met geld koop je werkelijk alles, daarom het volgende stuk.

Medische geldwellusten (Ingezonden)

Woensdag 16 maart. Wat zie je? Onze medici, inclusief verdere medisch gerelateerde instellingen sluiten hun deuren. Waarom? Omdat deze mensen op deze datum duidelijk laten zien waarom ze dat beroep gekozen hebben. Geld en macht!

Het pretenderen dat ze voor de mensen zijn en om mensen beter te maken maar ook om ze bij te staan, is nu duidelijk geworden: Het gaat om het grote geld. Al jaren is er dreigen en afpersen van deze groep naar onze samenleving toe en alsmaar moeten de premies omhoog om zo de hoge lasten van deze heren en dames te dekken.

Toch is het vreemd dat een ander gedeelte van deze groep wel kan werken voor een lagere vergoeding en dat die wel voor de mensen klaarstaan, voor ons burgers in nood. Maar onze gevestigde groep, die met hun weelde niet meer weten wat ze nu nog moeten doen, hebben het lef om de deuren te sluiten voor zieke hulpbehoevende mensen. Simpel, omdat ze het er niet mee eens zijn met de nieuwe structuur. Natuurlijk niet, hun vetmesterij wordt niet meer vergoed en er komt nu een systeem dat naargelang men werkelijk opkomt voor de zieken, betaald gaat worden!

Ik hoop dat onze huidige beleidsmakers hun poot stijf houden en dat die medici die het lef hadden hun deuren te sluiten ook hun praktijken sluiten en kijken of ze elders op de wereld

deze arrogante houding aan kunnen nemen. Wij burgers zijn het zat alsmaar uitgebuit te worden door woekerpremies te moeten betalen om deze arrogante groep te blijven onderhouden. Laat diegenen die wel willen werken hun werk doen en misschien is dit alles een mooi moment om het gehele medische rommeltje eens voorgoed op te schonen.

Papiamentstalige versie.

Lasivia di plaka médiko.

Djarason 16 di mart. Kiko bo ta mira? Nos médikonan, inkluso institushonnan relatá na médiko ta sera nan porta. Pakiko? Pasobra riba e fecha aki e hendenan aki ta mustra bon kla ta pakiko nan a skohe e profeshon ei. Esta pa plaka i poder.

E pretenshon di ta pa hende i pa kura hende pero tambe pa sostené nan a sali awor bon kla: Ta trata di e gran plaka. Pa años kaba e grupo aki ta menasá i chantaheá nos komunidadat i kontinuantemente e premio mester subi pa asina por kubri e gastunan haltu di e kabayero i damanan aki.

Tòg ta straño ku tin un parti di e grupo aki ku si kier traha pa ménos pago i ku anan si ta kla pa yuda nos, siudadano den nesesidat. Nos grupo establesé, kendenan no sa mas kiko pa hasi ku nan rikesa, tin e kurashi di sera nan porta pa enfermonan ku

ta den nesidadat. Djis pasobra nan no ta di akuerdo ku e struktura nobo. Naturalmente ku no, komo ku nan engordamentu no ta ser pagá i ta bin un sistema ku nan lo keda pagá conforme e tempu real ku na t'ei pa e enfermonan.

Mi ta spera ku nos polítikonan aktual ta keda para riba nan strepi i ku e médikonan ku tin e gùts di sera nan porta pa sera tambe e ora nan praktèik i bai wak si nan por tuma nan akтитut arogante aki na un otro parti den mundu. Nos ku ta siudadano ta hartá di paga premio eksorbitante pa asina mantené e grupo arogante aki. Laga esnan ku si kier traha hasi nan trabou i kisas awor ta un bon momentu pa hasi un 'ruim op de boel' pa semper den e mundu di médiko.

Aanvullend commentaar

De medische wereld is een van de machtige werelden op de aarde ze staan ver boven oorlogsindustrie en drugs en het zal wel even gaan duren eer de mensen door gaan hebben dat deze industrie die industrie is die mensen laat sterven en vergifigen. In ieder geval onze artsen doen er hard aan mee al spelen ze dat ze god himself zijn.

Dit eiland is een waar paradijs als men wil rommelen in de medische wereld.

**Voor deel 3 klik op de link
[www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Maffia_eiland_portable3.pdf](http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_portable3.pdf)**

John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
<http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm>

The published books are:

Eiland-je bewoner Deel 1	ISBN 978-1-4092-1856-2
Eiland-je bewoner Deel 2	ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition	ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel	ISBN 978-0-557-01281-7
John Baselmans Drawing Course	ISBN 978-0-557-01154-4
The secrets behind my drawings	ISBN 978-0-557-01156-8
The world of human drawings	ISBN 978-0-557-02754-5
Drawing humans in black and white	ISBN 978-1-4092-5186-6
Leren tekenen met gevoel	ISBN 978-1-4092-7859-7
Ingezonden	ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem	ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen	ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent	ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad	ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek	ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn	ISBN 978-1-4467-2954-0
John Baselmans' Lifework part 1	ISBN 978-1-4092-8941-8
John Baselmans' Lifework part 2	ISBN 978-1-4092-8959-3
John Baselmans' Lifework part 3	ISBN 978-1-4092-8974-6
John Baselmans' Lifework part 4	ISBN 978-1-4092-8937-1

Mañan	ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?	ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes	ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba	ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur	ISBN 978-1-4475-2701-5
The world of positive energy	ISBN 978-0-557-02542-8
Words of wisdom (part 1)	ISBN 978-1-4452-6789-0
Words of wisdom (part 2)	ISBN 978-1-4452-6791-3
Words of wisdom (part 3)	ISBN 978-1-4461-3035-3
Het energieniale leven	ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood	ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing	ISBN 978-1-4709-3332-6
NU deel 1	ISBN 978-1-4092-7691-3
NU deel 2	ISBN 978-1-4092-7736-1
NU deel 3	ISBN 978-1-4092-7747-7
NU deel 4	ISBN 978-1-4092-7787-3
NU deel 5	ISBN 978-1-4092-7720-0
NU deel 6	ISBN 978-1-4092-7742-2
NU deel 7	ISBN 978-1-4092-7775-0
NU deel 8	ISBN 978-1-4092-7738-5
NU deel 9	ISBN 978-1-4092-7768-2
NU deel 10	ISBN 978-1-4092-7708-8
NU deel 11	ISBN 978-1-4092-7759-0
NU deel 12	ISBN 978-1-4092-7661-6



Curaçao maffia eiland, een titel die voordat er maar een letter van dit boek gedrukt was al veel los maakte op internet. De wilde verhalen vlogen over en weer en conclusies waren al getrokken. Wat doe ik nog op dit eiland?

Wonend sinds 1982 en actief bezig voor dit eiland kwamen we met kinderleed niet veel verder. Corruptie scheen overal normaal te zijn. Na het oprichten van MKK (Movimentu Kontra Korupshon) stroomden de meldingen binnen. De ene nog erger dan de andere. De mensen waar we mee samenwerkten kwamen na een tijd met de volgende conclusie. John, kinderleed en corruptie worden hier in stand gehouden en mogen niet verdwijnen. We gingen door terwijl één persoon in een keer afviel. Reden; te link en we komen alsmaar uit op een maffia. We lachten en dachten dat hij een slechte dag had. Doch na verloop van tijd en na enkele evaluaties bleek dat deze persoon gelijk had. Inderdaad, de politiek staat gelijk met criminaliteit en corruptie. Hoogstaande mensen bleven alsmaar onberoerd. We besloten om alle informatie te bundelen en die wereldwijd veilig te stellen. Daarna werd me gevraagd om een boek te schrijven om zo de mensen zelf te laten oordelen wat hier speelt. Het is aan u wat u wilt geloven, wilt zien. Na jaren in de beerput te hebben gewroet is duidelijk dat zaken niet mogen veranderen op dit eiland ter wille van de maffia.

John Baselmans