

The flag of Curaçao is depicted, featuring a blue field with a yellow wavy band and two white stars. The word "CURAÇAO" is written in large, stylized, multi-colored letters across the top of the flag.

CURAÇAO

A map of the island of Curaçao is shown in the lower half of the cover. The map is rendered in a gradient from grey to white. The title "MAFFIA MEILAND" is overlaid on the map in large, bold, red letters with a white outline.

**MAFFIA
MEILAND**

John Baselmans

Curaçao Maffia Eiland

John Baselmans

DEEL 1

Curaçao, 2011
This book is written by
John Baselmans

Photos and illustrations are from the hand of
John Baselmans

With thanks to all those people who are supporting me.

Copyrights

I won't put all the usual "don'ts" here, but I hope that you respect my work.

At least let me know when you use any part from this book.

You will find my address on my website

<http://www.johnbaselmans.com>.

Thank you.

ISBN 978-1-4478-9049-2

Curaçao Maffia Eiland

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|----|
| Inleiding | 12 |
| Maffia eiland Curaçao. Conspiracy or truth? | 14 |
| Don Quichot | 17 |

Hoofdstuk 1

Ingezonden stukken

| | |
|------------------|----|
| Ter kennisgeving | 29 |
|------------------|----|

Deel 1 Politiek

| | |
|--|----|
| Wie is nu een werkelijke yu di Kòrsou | 30 |
| Definitie yu di Kòrsou (Kranten artikel) | 35 |
| Zijn nu alle politici corrupt (Ingezonden) | 38 |
| Brief Gouverneur | 40 |
| No tin sèn (Ingezonden) | 45 |
| Behandeling brief Tweede Kamer | 46 |
| Brief aan alle kamerleden van Nederland | 46 |
| Bon Dia FB vriend en vijanden (Facebook vraag) | 50 |

Deel 2

Sociaal

| | |
|---|----|
| Nationale wijkplan (Brief) | 57 |
| Gelijke kansen? (Ingezonden) | 62 |
| Zijn onze regeringen wel werkelijk sociaal (Brief Nederland) | 65 |
| Wat moeten we ermee (Ingezonden) | 73 |
| Plan nashonal pa desaroyá Bario BARBER (Ingezonden) | 74 |
| Een vlag van bloed, zweet en tranen (Ingezonden) | 78 |
| Onze Curaçaose vlag, waar staat die voor (Ingezonden) | 79 |
| Hoe is het gekomen (Ingezonden) | 82 |

| | |
|---|----|
| Mijn reactie: Dienstverlening 3 (Ingezonden) | 87 |
| Vertrouwen (Ingezonden) | 89 |
| We pikken het niet langer (Internetstuk) | 93 |
| 3 puntjes in een driehoek geplaatst op de huid tussen duim en wijsvinger (Internetstuk) | 96 |

Deel 3 Kinderleed

| | |
|---|-----|
| De 10 universele rechten van het kind (Kranten artikel) | 101 |
| Kinderleed | 102 |
| Persbericht | 103 |
| Wat is ons voorbeeld (Ingezonden) | 104 |
| Een noodkreet vanuit de voormalige Antillen (Brief) | 106 |
| Noodkreet (Ingezonden) | 107 |
| Kinderen, ze zijn een last (Brief) | 112 |
| Gladde praatjes en kinderleed (Open brief aan heer Schotte) | 115 |
| Kinderen het kind van de rekening. Hebben onze kinderen gelijke rechten als in de stad (Ingezonden) | 119 |
| Onze nietsnutten op het eiland (Ingezonden) | 124 |
| De Koningin bezoekt Barber en gaat praten met de bevolking (Brief naar Koningin) | 127 |
| Lieve Koningin (Ingezonden) | 130 |

Deel 4 Medische wereld

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Nieuwerwetse huisartsen (Ingezonden) | 133 |
| Medische geldwellusten (Ingezonden) | 135 |
| Lasivia di plaka médiko. | 136 |

Deel 5 De kerk

| | |
|--|-----|
| Open brief aan Monseigneur Luigi Antonio Secco | 139 |
| Wie betaalt de kerk (Ingezonden) | 141 |

| | |
|--|-----|
| Wat moet u doen om zich uit te schrijven bij de Rooms-katholieke kerk (Ingezonden) | 144 |
| Onwaarheden van een stervend geloof (Ingezonden) | 146 |
| Gesprek Monsigneur Secco, na tussenkomst Vaticaan | 149 |

Deel 6 Stichtingen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Inleidend commentaar stichtingen | 155 |
| Fake Mai (Ingezonden) | 156 |
| Mijn verweer | 157 |
| Rectificatie inzake stichting MAI | 161 |

Deel 7 Overheids NV's

| | |
|-----------------------------------|-----|
| De Nieuwe Post NV | 164 |
| Eén plus één is één! (Ingezonden) | 164 |

Deel 8 SELIKOR

| | |
|------------------------------------|-----|
| Een verdwenen Selikor (Ingezonden) | 168 |
|------------------------------------|-----|

Deel 9 AQUALECTRA

| | |
|--|-----|
| Lectra (Ingezonden) | 171 |
| De aanhouder wint (Ingezonden) | 173 |
| Kamervragen over de kwaliteit van het water op Curaçao | 174 |
| Wat drinken wij dagelijks uit onze kraan (Ingezonden) | 176 |

Deel 10 CURGAS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Met Curgas (Ingezonden) | 184 |
| Goede middag met Curgas (Ingezonden) | 185 |

Deel 11 Overige instanties op het eiland

| | |
|--------------------------------|-----|
| Een bank met twee gezichten | 188 |
| Brief aan heer L. Capriles sr. | 191 |

Deel 12 Kranten en TV

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Antilliaans Dagblad Soap (Ingezonden) | 193 |
| Bekrompen of afpersing? (Ingezonden) | 195 |

Deel 13 Milieu

| | |
|--|-----|
| Waar gaan we naar toe (Ingezonden) | 198 |
| Geluidsterrorisme (Ingezonden) | 199 |
| Open brief aan mevrouw Constantia, minister van milieu en gezondheid | 202 |
| Open brief aan minister president Schotte | 206 |
| Het verschil tussen Marchena en Julianadorp (Ingezonden) | 211 |
| De ontmanteling van de ISLA (Internetstuk) | 214 |
| Brief minister Constantia (milieu) aan de ISLA (Ingezonden) | 218 |

Deel 14 Algemeen

| | |
|--|-----|
| De derde wereldoorlog (Ingezonden) | 221 |
| VERKLARING (Internetstuk) | 224 |
| Expositie Peter Stuyvesant College (Ingezonden) | 225 |
| Eendracht maakt macht (Ingezonden) | 228 |
| Oplichterij op laag niveau (kruimeltjes dief) (Internetstuk) | 231 |
| Ctex fabel (Ingezonden) | 234 |

Deel 15 Boeken

| | |
|---|-----|
| John Baselmans doneert zijn laatste boeken aan de Bibliotheka Públiko Kòrsou (Persbericht) | 238 |
| Laatste boek van Baselmans in Curaçaose boekhandels (Persbericht) | 240 |
| Onze cultuur ligt in onze bibliotheken (Persbericht) | 243 |
| Baselmans brengt nieuw boek uit (Persbericht) | 245 |
| Discussie op Jacob Gelt Dekkers wall van Facebook wat ging over de 80/20 regeling | 247 |

Deel 16 Dierenleed

| | |
|---|-----|
| 500 meter straat op Bandabou (Ingezonden) | 250 |
| Dierendag (Ingezonden) | 252 |
| Respons Dierenbescherming | 254 |
| Wie beschermen onze dieren (Ingezonden) | 256 |

Deel 17 Justitie

| | |
|---|-----|
| De zaak Spelonk | 259 |
| Vader en twee kinderen (Ingezonden) | 261 |
| Voor uw hoofdredactie (Persbericht) Waarheidsvindingen | 263 |
| De zaken Holoway (Aruba) en Hogan (Curaçao) (Internetstuk) | 266 |
| Met 14 kilo cocaïne op reis (Ingezonden) | 272 |
| Aangifte politie Barber gisteren 16:35 uur (Ingezonden) | 275 |
| De gehele lezing van heer Th.Wit | 280 |

Hoofdstuk 2

| | |
|-------------------------------|-----|
| 2 cables van Wikileaks | 316 |
|-------------------------------|-----|

Hoofdstuk 3

Artikelen verschenen in kranten en op websites

| | |
|---|-----|
| ‘Tricky Dicky’ eindelijk thuis. Zakenman opgepakt voor fraude en oplichting | 387 |
| Geen villa maar de cel | 387 |
| OM eist 7 jaar cel tegen Jan van Vlijmen | 388 |
| Atlantis World Group | 388 |
| Maffia nestelt zich in Nederland | 396 |
| ‘Vijf ministers niet door screening’ | 403 |

Hoofdstuk 4

Maffia eiland

| | |
|---|-----|
| Wat verstaan wij onder maffia | 410 |
| Waarom maffia eiland | 413 |
| Onze Cables | 416 |
| De andere stukken die u heeft kunnen lezen | 427 |
| Waar was ik ook al mee bezig | 431 |
| Scholen en sociaal, waarom zijn die zo asociaal | 433 |
| Hardwerkende justitie | 443 |
| Bancaire maffia | 448 |
| Medische maffia | 450 |
| Milieu maffia | 457 |
| Justitie en aanverwanten | 461 |
| Het lakse afhandelen van aangiften en behandelen van gevangenen. | 465 |
| Onze minister presidenten vanaf 1979 die naar verluid duidelijk in dienst waren van een hogere macht! | 467 |

Hoofdstuk 5

| | |
|------------------|-----|
| Conclusie | 470 |
|------------------|-----|

Hoofdstuk 6

| | |
|---|-----|
| Links aangehaald in het boek Curaçao Maffia eiland | 480 |
|---|-----|

Inleiding

Bij een bezoek aan de Gouverneur van Curaçao de heer Goedgedrag, heeft hij gezegd dat er meerdere mensen op dit eiland zouden moeten gaan signaleren en rapporteren. Als het hoogste gezag dat tegen je zegt mag je dat toch wel als bijzonder aannemen. Deze woorden waren dan ook een eer om te horen uit de monde van deze man in deze functie.

Vele jaren heb ik mijn nek uitgestoken en vele zaken onder ogen gebracht bij vele mensen en instanties. De samenwerking die ik heb met verschillende vertrouwensmensen maakte dat er veel aan de kaak gesteld werd en tot voor kort nog wordt gesteld. Enkele malen werd ik door mijn naaste vertrouwenspersoon er op geattendeerd dat het misschien verstandiger was om gas terug te nemen. Mijn laatste contact met deze persoon was zeer duidelijk. *‘John stop en ga eens kijken bij welke groepen we steeds uitkomen. Ik kan je honderden zaken voorzetten waar we niet verder mee komen omdat er zeer machtige groepen, mensen tot zelfs in de justitie toe weten te onderdrukken en af te persen. We komen niet verder en ik stop ermee’.*

Met deze woorden zijn we direct vele zaken op een rijtje gaan zetten en wat bleek, deze persoon had gelijk. We bleven stuiten op enkele groepen die alsmaar naar boven kwamen en die absoluut niet aangepakt werden, noch door justitie, noch de politiek, noch door Nederland!

- Waar zijn we mee bezig en wat haalt het uit als het recht krom is?
- Want waren de woorden van de Gouverneur dan niets anders dan zand in de ogen strooien?

Bij het verder analyseren van de vele zaken bleek dat er wel degelijk wat gaande is op dit eiland. We worden niet geregeerd door de politiek maar door de maffia! En dat ons rechtssysteem een middel is om mensen het zwijgen op te leggen. En zo komen we hier in dit boek aan een gedeeltelijke opsomming waarom we mede dankzij een ex-informant tot deze conclusie kwamen. Deze persoon heeft onze ogen geopend en ondanks de vele waarschuwingen om ons heen wordt het nu pas duidelijk wat Curaçao werkelijk is en waar de naam voor staat.

Maffia eiland Curaçao. Conspiracy or truth

Verscheidene malen heb ik al in diverse boeken laten vallen dat het niet pluis is op ons eiland. Vreemde dingen gebeuren en dagelijks spelen er vreemde zaken.

Nu heet dit boekje ‘Curaçao maffia eiland’ en dat is een conclusie die u allen kunt trekken als u werkelijk betrokken bent op een van de eilanden in de voormalige Antillen. Vele zaken hebben we al naar buiten gebracht en vele artikelen zijn wel en niet verschenen in de lokale dagbladen en verdere pers. De laatste tijd minder omdat de lokale pers duidelijk een opdracht heeft gekregen van ‘hogehand’. Namelijk dat onderhand die mond gesnoerd moet worden van Baselmans. Hij wordt te lastig en de mensen gaan hem langzaam maar zeker geloven.

Net voor het schrijven van dit boek had ik contact met een van mijn mensen waar ik mee samenwerk. Iemand die ik al 25 jaren ken en werkelijk in het diepste van het diepste zit voor wat betreft wat hier speelt op dit eiland. Een persoon die niet politiek gebonden is en ook gewoon voor gerechtigheid opkomt. We waren weer over een bepaalde zaak aan het praten en voor de zoveelste maal werd me afgeraden om deze zaak op te rakelen. ‘John, het is afgesloten en dat heeft een reden’. Hij vertelde me wat details in een gebrekkig verhaal, want onze beide telefoons werden afgeluisterd. Goed, na dat verhaal was duidelijk dat we

weer op hetzelfde uitkwamen en dat was de vaste maffiagroep op dit eiland.

In het boek 'Pech gehad' had ik hier al ruim over geschreven, zo ook in het 'Zwartboek' en 'Slavernij in het systeem'. Er is me regelmatig duidelijk gemaakt dat er honderden zaken zijn die niet aangekaart worden. Zaken van zeer zware delicten die nooit werden uitgezocht of aan gewerkt puur omdat een zeer machtige groep (lees maffia) alle touwtjes in handen heeft. In de vele zaken die we als MKK (Movementu Kontra Korupshon) binnen krijgen blijkt alsmaar dat de eilanden niet door de politiek worden geregeerd maar door de maffia die heel stilletjes maar zeer krachtig opereert.

Er zal nu wel een glimlach op uw gezicht verschijnen, maar ik raad u aan de boeken hieronder die door mij geschreven en gratis te downloaden zijn eens te lezen. http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Freebooks_frame.htm

Kijk wat er om u heen gebeurt en dat met het gegeven maffiapraktijken op een eiland. Ik wens u daarbij een goede reis.

Dit boek zal dieper in verschillende zaken ingaan en dat op verzoek van mensen die me in het verleden geholpen hebben en nog steeds helpen. De reden om dit boek nu te lanceren is omdat ik in enkele maanden regelmatig er op geattendeerd werd

dat we in een te gevaarlijke hoek bezig zijn en niet weet hoelang ik nog te leven heb. *'Schrijf alles op John'* is wat ik nu steeds regelmatig hoor.

Na het 'Zwartboek' merkte ik dat er wat los gekomen was onder de mensen en politici. Verschillende woorden werden aangehaald en de politiek ging zich voordoen als dat ze het beter voorhadden met de burger. Wat bleek, de schijnheiligheid droop ervan af en dat er steeds meer communistische neigingen naar buiten kwamen en nog komen. We worden dagelijks met goed voorhebbende preken overdonderd of anders wel met promotiefilmpjes hoe we ons moeten gaan gedragen in het leven. Alles wordt zelfs in een soort positieve sfeer gegoten zodat juist die mensen die nu nog aanmerkingen maken negatief bezig zijn. Het is een omgekeerde wereld die de mensen veel zand in de ogen strooit en probeert zo elke criticus de mond te snoeren. Duidelijker is te zien dat het maffialijnen zijn die doorspeelt van de hoogste tot de laagste lagen van de bevolking. Maar we gaan hier allemaal op terugkomen want eerst wil ik starten met die ingezonden stukken en brieven die geschreven zijn en veelal niet geplaatst zijn en/of beantwoord. Ook weer een van de duidelijke tekenen dat er meer gaande is dan dat wij, burgers, mogen weten. Geen wonder als de leermeesters wel Cubanen, Colombianen, Italianen en Venezolanen zijn! Maar zeker niet te vergeten de Nederlanders.

Don Quichot

In het verleden ben ik al voor vele zaken uitgemaakt en in diverse hoeken gedrukt. Doch ik bleef doorgaan en de pers had er genoeg van al die verhalen. Ik zoog ze uit mijn duim, ze waren niet te achterhalen en verder was ik op dit eiland een Don Quichot die waanbeelde zag. De dreigementen waren niet mis en de mails en opmerkingen via internet evenmin. Maar je hoorde na verloop van tijd niemand meer als de zaken langzaam maar zeker uitkwamen. Politici hebben vaak mijn woorden gebruikt, ook zo mijn informatie. Onze hardroepers van dit moment maken er nog gebruik van. De grootste schreeuwers gebruikten wel mijn informatie, dat werd steeds duidelijker. Natuurlijk willen zij niets te maken hebben met die ‘dwaas’ die vele zaken aangehaald heeft.

De vele jaren dat ik in stilte signaleerde en rapporteerde, snapt men niet waarom er bepaalde zaken gebeurden. Vreemde verdwijningen, vreemde beslissingen en vele vreemde handelingen. 7 jaren geleden ben ik naar buiten gaan treden en een prominentere rol gaan aannemen. Dat omdat ik meende dat het volk meer mocht weten. En wat blijkt, dat mag en kan niet van een systeem wat zeer veel te verbergen heeft. In eerste instantie werd ik belachelijk gemaakt maar ik stopte niet. Zelfs niet toen de vele bedreigingen, rare voorvallen en vreemde bezoeken zich gingen voordoen. Ook dat weerhield me niet te stoppen, evenzo de rechtszaken of de zware bedreigingen tot de dood toe. Al geruime tijd zijn er velen op dit eiland op een andere toer bezig

en dat is mij stil te zwijgen. Ik besta niet meer en praten met een dwaas was en is verloren tijd. Wat al meerdere malen is gebeurd in het verleden maar ook door mij af te schilderen als een Don Quichot. Een dwaas die vecht tegen zaken die niet bestaan. Een journalist durfde me dat in mijn gezicht te zeggen en wist later niet dat hij zelf wat dwaas gezegd had. Ze weten allemaal dat er nog nooit één zaak, van wat ik beweerde, niet klopte of niet bestond. Maar al deze gasten staan onder een zware druk van boven, worden omgekocht en in de tang van de zware macht gehouden. Ze komen met bosjes en verdwijnen weer net zo snel. Dat allemaal zijn onze zogenaamd onbekenden en wat werkelijk inhoudt de maffia op dit eiland.

In het juridische systeem is er zoiets als ‘superinjunction’, wat inhoudt dat je voor grote sommen geld de rechter bepaalde zaken kunt verbieden om die naar buiten te brengen. Dat kun je aanvragen als je een bekende persoonlijkheid bent of een multinational. Het is een soort van klasse justitie waar de schuldig zich vrijkoopt bij justitie die bijvoorbeeld giflozingen, radioactieve lozingen maar ook het vreemdgaan van bekende personen of buitenechtelijke relaties, absoluut geheim worden gehouden. In Engeland is dat nu aan het licht gekomen maar geloof me, deze zaken spelen zich ook hier af. Je ziet het bij het niet geoorloofd bouwen. Maar ook bij drugstransporten, in de gokwereld, met wapen- en mensenhandel. Zelfs de misstappen in de medische wereld die niet veel verder komen dan achter gesloten deuren waar de veroorzaker/dader er vanaf komt met niets. We zien dat

ook in de vreemde handel en wandel van de casino's op ons eiland die zelfs opgezet zijn met illegale gokkasten. Als dan daarover meldingen zijn gemaakt wordt er het zwijgen opgelegd!

In de laatste maanden van mijn betrokkenheid om onrecht en corruptie aan te pakken is een ding duidelijk geworden; Het moet blijven en mag niet verdwijnen of aangepakt worden. Dat heb ik lang vreemd gevonden want zelfs de Gouverneur pleitte voor recht. Maar na vele gesprekken en vele voorbeelden, bedreigingen en waarschuwingen is het me duidelijk geworden dat de economie op ons landje niet op een ISLA (raffinaderij) of toerisme draait, maar draait op de illegale praktijken zoals kinderhandel, porno, mensenhandel, gokken, wapen- en drugssmokkel en de daar aangekoppelde criminele zaken zoals het witwassen van veel geld en de vele projecten die uit de grond gestampt worden. Want veel bloedgeld wordt gebruikt om het onroerend goed gouden tijden te laten beleven op dit eiland. We kijken er niet van op, op een huisje van 10 miljoen. Iets wat ik al eens eerder schreef en waar ik belachelijk gemaakt werd door een zogenaamde makelaar. Er bestaan geen huizen van 10 miljoen, beweerde hij. Kort daarna verscheen er huizen in een lokaal blad die te koop waren tot en met 13 miljoen! En zo schreeuwen velen dat het niet waar is wat ik dan schrijf of zeg maar ze moeten alsmaar ervaren dat de informatie die ik naar buiten draag toch wel waar is!

Don Quichot, zo ga ik door de wereld en zaken worden niet meer als vol aangezien. Een manier zoals een maatschappij

werkt en handelt wanneer er te vele waarheden naar buiten komen. Zeker zullen vele zaken, ook van dit boekje, ontkend gaan worden en als fantasie afgedaan worden. Maar ik schrijf het neer zoals in mijn vorige boeken en als u die na gaat lezen zijn er geen zaken die nog niet uitgekomen zijn. Die zaken die nog openstaan is een kwestie van tijd en tijd heb ik genoeg, zeker op papier. Daar waar het nu voor eeuwig vaststaat en wat later zal blijken dat dit de ware geschiedenis is van dit eiland. Vele zaken worden verzwegen omdat ze het daglicht niet mogen zien. Zelfs mensen die in het begin pretendeerden dat ze voor het recht bezig waren bleken midden in de stroom van dwarsliggers te staan om zo de werkelijkheid niet vrij te geven.

Met de contacten die ik heb en de vele mensen die achter de schermen mij bijstaan, bleek dat er de laatste maanden een vaste lijn te bespeuren is. En dan denk ik gewoon aan al het kinderleed op dit eiland. Ik heb aan al die weldoeners, stichtingen en clubjes één vraag; Waarom is het kinderleed hier op het eiland op hetzelfde peil of zelfs nog erger dan vroeger? Dat met al uw zogenaamd goede werk? Op deze vraag heb ik nog nooit één antwoord mogen ontvangen. Puur omdat het antwoord is dat de maatschappij leeft van dat leed, net zoals die stichtingen, clubjes enzovoorts die veel geld verspillen, wegsluizen en weten te ontfoetselen van de gemeenschap. Kinderleed moet in stand gehouden worden en is er niet om opgelost te worden.

Zo kun je zien dat ook de criminaliteit en vele smerige zaken bewust in leven worden gehouden. Als men simpel de top aan zou pakken waren er veel minder problemen. Maar het spel van de top is om de mensen ‘spelen en brood’ te geven en te zorgen dat er een grote verdeeldheid blijft onder de bevolking. Zo kunnen zij doorgaan met hun handel en wandel. En wij, burgers, hebben het te druk met elkaar en het zogenaamde onrecht. Toen ons dat duidelijk werd, snaptten we waarom we met alle goede bedoelingen niet verder komen. Tijdens een rechtszaak werd ik als een crimineel afgeschilderd terwijl het in deze zaak erom ging waar 18 mensen verklaard hadden wat er mis was met de tegenpartij. Een omgekeerde wereld waar de mensen die het goed voorhebben worden veroordeeld, vernederd en gekleineerd. Een omgekeerde wereld waar ik later door een van mijn informanten de ogen geopend werd *‘John, we vechten tegen een grote macht die met geld recht kan kopen’*. Recht is op dit eiland te koop en je kunt met vele advocaten, dure rapporten en vele artikelen, wat natuurlijk allemaal geld kost, je vrijheid kopen. We zagen dat gegeven steeds meer opkomen en het werd duidelijker dat recht werkelijk krom is. Door zaken verder uit te diepen zie je dat er vreemde uitspraken zijn in grote zaken en alsmaar zie je dat de ‘machtigen’ van het eiland het rechte eind hebben. Het gaat diep en ver en ik kan duidelijk stellen dat ons rechtssysteem gebaseerd is op macht en geld, niet op een eerlijkheid en een oprecht oordeel. We hebben dat aan den levende lijve enkele malen mogen meemaken en het is triest hoe op die manier geprobeerd wordt om de burger in de tang te houden.

Rechtszaken vliegen hier als zoete broodjes over de toonbank. Mensen kunnen niets meer zelf oplossen en mogen zelf ook niets meer oplossen. Bij het minste of geringste en na vele leugens sta je alweer voor een rechter om zo jou compleet te laten vernederen en uit te kleden. De rechter kan niets anders dan meegaan in dit geheel puur omdat hij totaal gebonden is aan wat door hogerhand wordt opgelegd. We horen er nog maar weinig over maar enkele geluiden hebben we hierover mogen vernemen van ex rechters en ex-juristen die niet meer gebonden zijn met dit eiland. Een oude Procureur Generaal en enkele juristen kwamen met verhalen waar we de bevestigingen kregen waar we werkelijk tegen aan het vechten zijn. Het was niet voor het recht maar uiteindelijk waren we tegen het recht bezig. Mijn laatste gesprek over dit alles werd me bij één van deze mensen duidelijk; *We vechten tegen een systeem wat in handen is van de maffia*. Als dat dan uit de monden komt van oud rechters en mensen die in deze wereld gezeten hebben, dan kunt u nagaan onder welke druk deze mensen gezeten hebben en nu nog zitten.

We zijn in het maffiaverleden gaan duiken want zelfs na dat laatste gesprek over ons werk waren we benieuwd waar de link dan werkelijk ligt. We kwamen achter informatie dat inderdaad zeer machtige maffiamensen achter de meest grote projecten zitten op dit eiland. Toen sloot ik dat boek en zat te huilen als een klein kind. Want wetende dat wij op dit eiland bestuurd worden door de maffia en waar we dagelijks mensen vergiften, uitmoorden en

kinderen vertrappen is hard om te accepteren en pijnlijk te weten. Ook dat je eigen leven niet meer veilig is zoals de laatste persoon me ook waarschuwde. *'John, je staat op de lijst en het is niet voor niets dat jij stilgehouden wordt en zelfs met politici mocht komen praten. Watch out, you are on their list, believe me!'*

Bang ben ik niet uitgevallen en ik zal om die reden zeker niet mijn mond houden. Maar wel werd me wat anders duidelijk. Bepaalde gedragingen van mensen, maar ook vanuit het publiek werden herkenbaar. Waarom kwamen we niet verder? Waarom werd er geprobeerd mij te isoleren en waarom waren er mensen die steeds afvielen zonder een duidelijke reden? De antwoorden op deze vragen werden duidelijk na dat ene gesprek. Die persoon liet me weten om mijn tijd niet meer te spenderen aan het signaleren en rapporteren, maar puur om alle gegevens die wereldwijd op vele plaatsen staan, te gaan vastleggen in boeken en in documenten die ooit een keer naar buiten gaan komen.

Met dat gegeven heb ik dagen lopen spoken. Stoppen met mensen te helpen en alleen maar gegevens op een rijtje zetten voor later, was voor mij een vreemd uitgangspunt. Net in die dagen kreeg ik van een andere persoon een vrijwel identiek verhaal te horen waar het me duidelijk werd dat er echt iets gaande was. Een kleine korte discussie met heer Schotte, onze huidige minister president, bevestigde wat deze mensen me al aangaven. We leven met de maffia. Dat zult u later lezen in dit boek.

De gegevens in dit boek zijn maar een deeltje van wat nog eens komen gaat. De rest staat in mijn laatste boek dat zal uitkomen na mijn dood en waar er bijna dagelijks aangewekt wordt, namelijk ‘Dagboek van een eilandsgek’. Daarin ben ik bezig om alle namen, alle gevallen en alles te publiceren wat dan gaat opengooien wie de werkelijke machthebbers zijn van dit eilandje. Helaas zal ik dat pas na mijn dood uit gaan brengen via buitenlandse kanalen, daar ik geen zin heb in nog meer doodsbedreigingen vanuit diverse hoeken. Het heeft ook geen nut om dit nu naar buiten te brengen daar vele van deze ‘machtshebbers’ nu nog de touwtjes in handen hebben en het huidige juridisch systeem weten te onderdrukken. Momenteel verdwijnen en worden vele zaken verzwegen via veel geld en macht. Tijd is geduldig en er zou nu niets veranderen als dat alles nu naar buiten zou komen. Wel is het belangrijk dit boek goed te lezen want een persoon die zaken werkelijk op een rijtje kan zetten zal kunnen achterhalen waar onze ellende vandaan komt. In het verleden hebben we vele zaken al aangekaart. De burger en de maatschappij zijn er nog niet klaar voor om de grote veranderingen aan te durven en aan te gaan. Zo zullen vele mensen blijven zwoegen tegen het onrecht en vele kinderen nog verloren gaan totdat we bewust worden wat er werkelijk met hen gebeurt. Na dat bewustzijn zal er zeker een ommekeer komen. Als dat is gebeurd, lees dan mijn allerlaatste boek maar.

Zoals ik al eerder aanhaalde, er zijn mensen die als een stier op een rode doek reageren op zaken die we naar buiten brengen. Mensen zijn hier geen tegenspraak gewend en zeker geen ideeën

en zaken die niet te pakken zijn. Mensen die menen midden in de wereld te staan maar ook denken de wereld te zijn. Wel met hun zienswijze die sterk aan een maatschappij gekoppeld is. Het is triest dat men lokaal zo kortzichtig is en zeker voor weinig zaken open staat. Laatst onttaarde een discussie over de 80/20 regeling die men aan wil nemen. De discussie ontpopte zich weer in persoonlijke aanvallen en ik wil een deel daaruit met u delen:

Jacob Gelt Dekker

Beste John, ben je alweer stoned, of een zonnensteek vandaag?

Jeroen Verdonk

Het was een zeer leerzame discussie tot dat ene Baselmans zich er mee moest bemoeien. Die 'djis pa hode' drang kunnen we maar niet uit onze samenleving krijgen. Jammer want het zijn wel interessante topics. Misschien het nieuwe credo op onze evt. nieuwe landsvlag ' DJIS PA HODE !'

Els Langenfeld

"Ik werk als vrijwilliger bij de Mongui Maduro bibliotheek en heb diverse van je boeken in handen gehad en stukjes uit gelezen, maar het is steeds hetzelfde refrein: een hoop vage beschuldigingen links en rechts, complottheorien en vooral veel galspuiten. je snijdt jezelf daarmee in de vingers, steeds hetzelfde refrein zingen doet mensen afstompen en steeds minder naar je luisteren of serieus nemen. dat leidt natuurlijk weer tot meer frustratie van jouw kant waardoor het refrein nog vaker en luider en valser wordt herhaald en er nog meer mensen afhaken..."

(Dit stuk werd snel van Facebook afgehaald nadat ik mevrouw Dankmeijer van de bibliotheek had geschreven).

Het is duidelijk dat diverse mensen geen mening dulden of zelf geen raad mee weten. Ze zien elke passage die je schrijft als een persoonlijke aanval. Juist omdat er mensen een spiegel voorgehouden wordt ontploffen er nog wel eens wat mensen en dan is er op een eiland een zwarte bladzijde waar je dan voorgoed in vernoemd staat.

Het is onderhand dagelijks dat er wel weer een of ander door het lint gaat en dan weer ontploft als die spiegel weer voor hem gehouden wordt. Toch is het tekenend voor dit eilandje waar mensen zich hebben verheven tot goden en waar geld en macht wonderen moeten doen. Dan is er een simpele ziel die alsmaar boeken schrijft en documentaires maakt en zo in de wereld die mensen weet te bereiken die nodig zijn, of dat het de Paus, politieke spelers of internationale organisatie zijn. Zo maak je Kamervragen mee en bezoek je personen waar men niet weet wat er allemaal naar boven komt.

Don Quichot blijft zich nu concentreren op de opdracht die er door meerdere mensen duidelijk is gemaakt. Wel merk ik dat eerlijkheid, openheid en een spiegel veel problemen geven in de huidige maatschappij. Nogmaals, de bittere waarheid is pijnlijk en zeker niet het beeld waar vele mensen op dit eiland in leven. In dit boek zullen aardig wat gordijnen verschoven worden en spiegels getoond worden en dat zal zeker niet allemaal in dank afgenomen worden. Maar wil men een werkelijke geschiedenis schrijven van een land dan moeten wel alle kaarten op tafel liggen.

Hoofdstuk 1

Ingezonden stukken

Ter kennisgeving

Hierbij wil ik, John.H.Baselmans, aangeven dat de namen vernoemd in deze ingezonden stukken, niet altijd een connectie hebben met de maffia. Desalniettemin heb ik met deze stukken wel aan willen tonen dat er vele mensen handelen naar de gebruiken van een maffia, gewild of ongewild, bewust of onbewust.

Lees deze stukken met de eventuele aanvullingen en ik laat aan u over waar u bepaalde situaties en personen wilt plaatsen.

Verder staan deze stukken niet op datum maar op zaak of voorval.

Deel 1

Politiek

Wie is nu een werkelijke yu di Kòrsou

Inleidend commentaar

Het volgende stuk plaatste ik om de frustratie van een van onze politici op ons eiland vast te leggen. Later heeft de partij deze heer Rosalia langs de kant gezet want buiten de frustratie dat hij meende dat alles donker moest zijn was het blijkbaar ook dat hij nog andere kwaliteiten bezit die het vrouwelijke personeel niet erg op prijs stelde. 10 dames verklaarden zijn handel en wandel naar vrouwen toe. Doch dit alles werd ontkend omdat op een later tijdstip de dames niet voor de rechtbank durfden te getuigen. U mag raden wat er met deze dames gebeurd is in die tussentijd. Buiten dat was je kennelijk of vriendje van hem als een ‘yu di Kòrsou’ (kind van het eiland) of vijand wat merendeels blanke en zogenaamd niet ‘yu di Kòrsou’ (lees makamba) waren.

Nederlandse namen moesten verdwijnen van gebouwen en plaatsen op het eiland maar werkelijke problemen werden door hem niet aangepakt. Trouwens is dat een huidig tendens in de politiek. Men verandert een naam van een instituut naar een naam die meer lokaal klinkt en het instituut draait dan ook meteen veel beter! Een waanidee wat veelal vanuit de hoek van heer Wiels

en zijn aanhangers komt. Deze heer Wiels (zelf van Belgische komaf volgens zijn stamboom) en zijn partij veranderen verder niets aan de corruptie en vele misstanden wat vele instanties mee te maken hebben. Het bleef bij een lokale naam en dan moest alles opgelost zijn! We zien wel dat er ook massaal mensen aan de kant worden gezet. Zodra dat is gebeurd komen er ‘vriendjes’ uit eigen gelederen en natuurlijk rasechte ‘yu di Kòrsou’ voor in de plaats. Er werd me eens gevraagd of we niet kijken naar opleiding en kwaliteiten? Nee, er wordt gekeken wie je bent en welke connectie je hebt met de huidige regeerders. We zien dat ook gebeuren onder zijn ministers dat het een ware komen en gaan is. Ieder maal wordt er een andere minister op de post gezet van bijvoorbeeld sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn en alsmaar verdwijnt die omdat hij/zij niet naar de pijpen danst van heer Wiels en ook niet de werkelijke know-how heeft om minister te zijn.

We zien dat ook op andere plaatsen zoals de commissarissen of directieschappen. Opvallend is dat het dan weer mensen zijn die wel connectie/familie zijn van een of andere minister. Even gekeken naar de naam Asjes, van der Dijns, Dos Santos, Correga, Wiels? Familienamen die door mevrouw Leeftang zo mooi één voor één belicht werden. We vragen ons niet af en we praten niet over de kwaliteiten van de personen, laat staan hun opleidingen of achtergronden! Wat zijn kwaliteiten, opleiding of achtergronden? Het gaat erom hoe kunnen we het kartel vormen? Een werkelijk probleem van de huidige regering Schotte is ‘know-how’ en kunde. Trouwens dat speelde niet alleen bij deze regering maar ook bij

de vorige regeringen waar er vele mensen waren die zich via vuile praktijken wisten te nestelen in de partijen en op de hoge plaatsen. Daarom zien we nu de grote verschuivingen bij het wisselen van de macht bij 10-10-10.

Op dit eiland wordt niet gekeken wat het volk heeft gekozen. Dat blijkt uit een minister die met weinig stemmen heerlijk op een plaats kan blijven zitten. Ook een minister zonder kwaliteiten of geen inzicht kan gemakkelijk op zo'n stoel zitten. Iets wat we zien in de gezondheid of cultuur, maar ook in de financiën waar kennis ver te zoeken is. We rommelen maar raak en duidelijk is te zien dat er een 'hogere macht' is die deze piassen bestuurt. Onze minister van economie met, naar verluidt een verleden, kan wel een slimme zakenman zijn maar politiek voeren is een andere zaak. En ook hij vervalt van de ene naar de andere fout. Dat omdat zijn opdracht van boven niet te rijmen is met het politieke geheel en de manier waarop misschien nog met vele Nederlandse invloeden geregeerd zou moeten worden.

We zitten nu met een minister van financiën, ook al met een verleden, die niet weet zijn antwoorden te geven op wat kennelijk te moeilijke vragen voor hem. Kennis van zaken en interesse noemen ze dat. Er blijkt tot op heden geen adviseurs te zijn met kwaliteiten maar ook niet met kennis van zaken! Alles moet alsmaar uitgesteld worden, want simpel gezegd, ze weten niet waar het over gaat.

Hetzelfde overkwam onze premier, een man ook met een duidelijk verleden wat hij zelf aangaf, die met de mond vol tanden kwam te zitten want ook hij had niet die kundige adviseurs achter hem staan die hem konden ondersteunen. Allemaal tekenen en aanwijzingen dat het geheel door hogerhand bestuurd wordt en dat deze ministers niet kunnen werken zonder de input van de werkelijke gasten die dit land besturen.

Je kunt een snelle babbel hebben en meent 'het' te zijn. Maar wil je politiek voeren zul je medewerkers om je heen moeten hebben die ook weten wat politiek voeren is en kennis van zaken hebben! Helaas, we missen dat tot op de dag van vandaag en dat is al vele jaren gaande. Kennis van zaken is hier een vreemd woord. Woorden verdwijnen hier als sneeuw voor de zon. Maar woorden hebben totaal geen betekenis hier omdat de politiek zoveel praat maar totaal niet handelt. Een probleem wat we al ruim 25 jaren kennen en waaruit je kunt concluderen dat de maffia dus steeds sterker in het zadel is komen te zitten. Zelfs toen we stuurloos waren met Mirna Godeth, die totaal geen weet had van wat ze deed, geen talen beheerste laat staan enig opleiding had gehad, bleek dat alles doorging. Toen was het duidelijk dat alles in handen was van personen achter de schermen. Maar hetzelfde zagen we tot de dag van vandaag ook vanuit de PAR hoek die na heer Pourier ook totaal stuurloos is en duidelijk gedreven en geleid wordt, zoals men regelmatig aanhaalt, door een andere zeer machtige maffiagroep.

We zien dus zeer duidelijk dat de huidige regering totaal niets verschilt met de vorige regeringen. Even ging ik twijfelen toen er zelfs contacten waren tussen de regering en mij. Overigens veelal tussen heer Schotte en mij, want de andere regeerders durfden geen confrontatie aan daar ze wisten welke informatie en onderwerpen naar boven gehaald zouden worden. Heer Schotte kwam met beloften, toezeggingen en zelfs een soort samenwerking die er zou komen. Al snel bleken deze loze beloften te zijn die ook met andere zogenaamde instanties of mensen werden gedaan om zo ons stil te houden. Gelukkig kregen we het snel door en na een gesprek met die instantie die voor de bevolking op gaat komen, bleek duidelijk wat er achter zat. Mond snoeren en inbinden. Zelfs de projectleider durfde me al niet meer onder ogen te zien omdat hij ook wist dat er een vuil spel gespeeld wordt. Een zaak namen ze wel van me aan en dat kennelijk vanuit een al eerder ingeleverd rapport en dat was de naam van het project 'kas di bario'. Die naam zie je nu overal, al hadden die onze centrale wijkpunten moeten worden die er nooit zullen komen omdat men niet werkelijk voor het volk is.

Er worden nu buurten omgekocht, sociaal economisch plan noemen we dat, om wat lantaarnpalen te zetten, een speeltuin en wat asfalt. Misschien een likje verf voor een gebouw en dan is het weer over en een werkelijke structuur en reorganisatie in de totale organisatie is er niet omdat dat te moeilijke zaken zijn. In het rapport 'Kinderleed verleden tijd' wat ik presenteerde, was alles ingedekt om de minderbedeelden en de vele kinderen te helpen.

Dat, door te signaleren en eraan te gaan werken. Maar ook bij dit zogenaamd vooruitstrevende kabinet blijkt dat de bevolking alleen een politieke speelbal is om zo te manipuleren en om te kopen via overheidsgelden om zo weer stemmen veilig te stellen.

Hier dan even de kortzichtige definitie waaraan een werkelijk ‘yu di Kòrsou’ aan moet voldoen.

Definitie yu di Kòrsou (Kranten artikel)

Vertaling in het Nederlands van dat cultureelbeleids- en actieplan van dr. Rosalia:

- Yu di Kòrsou is diegene die op of buiten Curaçao woonachtig is en voldoet aan de volgende criteria:
- Hij/zij spreekt of verstaat de Papiamentse taal
 - Hij/zij is bereid zich in te zetten voor de vooruitgang van Curaçao
 - Hij/zij kan tegen de buitenwereld verkondigen een yu di Kòrsou te zijn en accepteert haar cultuur en historie zonder enig schaamte
 - Hij/zij accepteert en weet te leven met de multiculturaliteit van Curaçao en accepteert de culturele diversiteit
 - Hij/zij beschouwt de culturele elementen van zijn/haar eigen etnische groepering niet als de cultuur van Curaçao, maar als een onderdeel van de cultuur van Curaçao

- Hij/zij accepteert dat afro-Curaçaose elementen het meest dominant aanwezig zijn in de Curaçaose cultuur en nieuwe culturele politiek van Curaçao heeft als doel om te komen tot een nieuwe yu di Kòrsou. Deze yu di Kòrsou moet de volgende karakteristieken bezitten. Hij/zij moet:
 - Het leven van mensen respecteren
 - Respect hebben voor personen met een andere religie, andere afkomst, ander ras of met andere levensvormen als dan die van hem-/haarzelf
 - Culturele diversiteit zien als een rijkdom en bron om eenheid te smeden
 - De belangrijkheid inzien om in harmonie te leven met de natuur en milieu
 - Waardering hebben voor familie en familierelaties
 - Waarden als respect en samenwerking adopteren als centrale waarden in zijn familieleven, in groepsverband, in de wijken en in organisaties
 - Respect en waardering hebben voor ouderen als degenen die over historische wijsheid beschikken
 - Ouderen zien als degenen die vandaag de dag nog steeds een bijdrage kunnen leveren op basis van hun kennis en ervaring om tot een betere samenleving te komen
 - Respect hebben voor culturele erfgoederen en natuur, geloofsovertuigingen en gewoontes
 - Een kritische, analytische en open geest hebben
 - Zich bewust zijn van zijn Curaçaos-Caribische identiteit

- Over eigenwaarde beschikken
- Vertrouwen hebben in zichzelf, zijn land en zijn toekomst

Aanvullend commentaar

Het enige wat men niet durfde te schrijven is dat je, als je blank bent veel geld moet schuiven wil je maatschappelijk geaccepteerd worden anders ben je als blanke geen 'yu di Kòrsou'! Men praat over respect, iets wat ook al niet in deze regels tot uiting komt! Een vreemde zaak dat een regering dit naar buiten durft te brengen.

Als verder commentaar wil ik de laatste zin even aanhalen: 'Vertrouwen hebben in zichzelf, zijn land en zijn toekomst'. Mijn vraag is hoe kunnen we vertrouwen in een land hebben wat bewust door de politiek en de 'hogere macht' afgebroken wordt en totaal vernietigd? Deze laatste zin is werkelijk het toppunt van hypocritisme want:

- Ik heb geen vertrouwen in een land als deze bewust afgebroken wordt!
- Ik kan geen vertrouwen hebben in mensen die dagelijks andere mensen onrecht aandoen en een vuil systeem hanteren.
- Ik kan geen vertrouwen hebben in mensen die zeggen een zogenaamd nieuwe weg te gaan terwijl ze dezelfde weg bewandelen als hun voorgangers.
- Hoe kun je vertrouwen hebben als je ziet dat je belazerd wordt en zelfs de neigingen laat zien van een

communistisch systeem en dat alles, samenhangend met indoctrinaties en hersenspoelen.

Vertrouwen kun je niet opleggen, dat verdien je en moet je zien te winnen! Vertrouwen verspeel je als je er zelf niet achter staat en kan nooit in een artikel staan dat bepaalt hoe een 'yu di Kòrsou' te zijn. Zo is het bovenstaande artikel een duidelijk voorbeeld wie hier achter zit.

Het frappante was dat dit ook ter sprake kwam bij een gesprek wat ik had met onze minister president de heer Schotte. Hij had een totaal andere definitie van de term yu di Kòrsou. Hij vertelde ons;

Een yu di Kòrsou is iemand die zijn belastingverplichtingen voldoet jegens het land en zich inzet voor dat land! http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/Yu_di_korsou.mp3

Toch even een andere beschrijving van de term yu di Kòrsou. We hebben hem dit nooit meer verder horen zeggen omdat heer Schotte duidelijk heer Wiels blijft volgen om maar op de stoel te mogen blijven zitten.

Zijn nu alle politici corrupt (Ingezonden)

Het bewijs dat al onze politici corrupt zijn en ons burgers bestelen is nu wel geleverd.

Kort voordat het corrupte zootje gaat verdwijnen, gaan onze politici voor de derde maal proberen om voor henzelf een riant pensioen toe te bedelen. De Gouverneur heeft al tot twee maal toe zich hiermee bemoeid en deze beslissing nietig verklaard maar nu weer gaat dit stelen van de oude garde op de valreep door!

Lees even goed want de volgende partijen scharen zich achter deze corrupte handeling. PAR, MAN, FOL, PNP, NPA, PS, FK en heer George als onafhankelijk lid! Mensen die in het verleden al eens voor deze regeling waren! Gaan ze dat nu weer doen?

Allemaal stuk voor stuk zich een goed pensioen aanmetend terwijl de bevolking alsmaar in de diepe ellende zit van geen goede scholing, geen fatsoenlijke zieken- en bejaardenzorg heeft, waar kinderen misbruikt worden en geen eten op de plank voor velen.

Het is triest dat beslissingen van een Gouverneur naast zich wordt neergelegd en dit snel in het geheim voor de derde maal er doorheen gedrukt wordt. Maar triester is, dat niet EEN partij zich tot op heden hierover uitsprekt en/of het pensioen zich aanmeet volgens de manier zoals ook wij, burgers, behandeld worden. Nee, ALLE partijen scharen zich achter het geld en zelfs hardroepers als heer Wiels en George en een MAN (inclusief heer Schotte in het verleden MAN, nu MKF) die nu zich voordoen voor het volk te zijn, hebben tot op heden meegedaan aan deze corruptie.

De bewijzen zijn er, Curaçao wordt geregeerd door een grote corrupte bende die één doel voor ogen heeft 'Het volk arm en dom houden en zelf alles inpikken wat in een korte tijd mogelijk is'.

Schandelijk, terwijl er zoveel leed en pijn is op dit eiland. Wat kan een ego ver gaan.

TRIEST.

Aanvullend commentaar

Het was triest te zien dat de toenmalige PAR regering weer probeerde voor zichzelf nog snel een riant pensioen toe te eigenen. Meteen na de bekendmaking heb ik wederom een verzoek ingediend bij de Gouverneur tot vernietiging van dit besluit (zie brief hieronder geplaatst).

Wel bleek later dat de heer George zich teruggetrokken en tegengestemd had. De andere politici waren het wederom allemaal met elkaar eens. De politiek blijft zich verrijken en ondanks dat we een totaal nieuwe opzet hebben van het politieke klimaat na 10-10-10, is er duidelijk niets veranderd.

Brief Gouverneur

Aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
De Heer mr. F.M. de los Santos Goedgedrag

Fort Amsterdam 2
Curaçao, Nederlandse Antillen

Betreft: Eilandsraad goedgekeurde salaris- en pensioen-
regeling voor Eilandsraadsleden en Gedeputeerden

Zijne Excellentie

Als burgers van de Nederlandse Antillen nemen ondergetekenden mevrouw E. L. en heer J.H.Baselmans, beiden wonende op Curaçao, de vrijheid om een verzoek in te dienen, dat u als Gouverneur de door de Eilandsraad goedgekeurde salaris- en pensioenregeling voor Eilandsraadsleden en Gedeputeerden (d.d. 3 september 2010) wil toetsen op grond van het overtreden van de normale regels van deugdelijkheid van bestuur. Wat vreemd voor ons burgers is dat u als Gouverneur reeds eerder eenmaal deze regeling vernietigd heeft verklaard (2007). Daarna was er een onderzoek wat uitwees dat de regeling er wel moest komen maar niet zo buitensporig en passend in de huidige fiscale- arbeidswetgeving die voor iedere burger geldt. De tweede poging om dit pensioen door te drukken werd niet bekrachtigd door de gezaghebber en dat door uw tussenkomst (2008). Maar dit maal hebben de oude eilandsraadsleden zich nog beter bedeed en zelfs een salaris voor langere tijd (t/m Aug 2011) toegemeten tegen zowel de wettelijke- als de fiscale regels in!

Wij verzoeken u hierover de juiste juridische adviezen aan te vragen en ons te beschermen voor deze wanpraktijken. Ons rechtsgevoel is in ieder geval duidelijk aangetast en het blijkt wel dat recht niet meer van toepassing is in de Nederlandse Antillen. We vragen ons dan nu ook af of wij burgers ook dit fiscaal en arbeidstechnisch deze voordelen mogen aanmeten?

In onze ogen valt deze buitensporige verhogingen niet te rijmen met de armoede van vele burgers en de zeer slechte omstandigheden waar kinderen onderwijs in moeten volgen. De vele scheve verhoudingen tussen de lokale arme bevolking en deze zelfverrijking door deze politici zijn niet te tolereren door ons burgers!

In de hoop dat u als onze vertegenwoordiger en toezicht-houder op dit soort onwettige handelingen maatregelen zal en kan nemen, tekenen wij met de meeste hoogachting;

J.H.Baselmans

Aanvullend commentaar

Zoals we al in het vorige stuk hebben kunnen lezen hadden onze oude regeerders nog snel bekonkeld dat er een fikse vergoeding en hun oude dag veilig gesteld moesten worden. De anderen hadden dit al en ook zij hadden er recht op. In het verleden had ik al op de eerdere beslissingen over dit onderwerp

een protest ingediend en zo ook nu. De Gouverneur greep in en ook ditmaal ging het feest niet door voor onze zakkenvullers. Zou er dan toch gerechtigheid zijn op het eiland?

Ik heb hierboven de brief geplaatst zoals hij naar de Gouverneur gegaan is en kreeg kort daarna een nette bevestiging binnen dat hij in behandeling was genomen. Ook een vorm van respect naar de burgers toe die we niet kennen van de vele regeringen en politici. Vanuit die hoek zul je zeer zelden een bevestiging ontvangen laat staan een antwoord! Een uitzondering bij deze regering lijkt de heer Wilsoe te zijn die zijn zaken doet maar kennelijk ook nog fatsoen naar andere mensen toe heeft meegekregen van zijn ouders. De rest van de regering is gewoon niet beter en is te zien waar hun komaf is. Ze laten duidelijk zien hoe het niet moet in een maatschappij waar de jongeren zich spiegelen aan de ouderen. Het is schandalig hoe de politiek met zijn burgers omgaat en laat alsmaar zien dat ze geen respect hebben voor hun burgers en medemensen.

Het is triest als je ziet dat je op officiële brieven aangekend en wel, niets terug ontvangt. Ook het huidige kabinet Schotte weet zich daar zeker niet in te gedragen. We hebben een minster Constantia die ik al eerder aanhaalde en die zelfs een stap verder durfde te gaan en keihard beweerde niets ontvangen te hebben terwijl een volledig rapport persoonlijk in haar handen gegeven is. Zo'n leugen deed ze later ook met het zogenaamd niet ontvangen van een brief van een protestmars. Later praatte ze daar overheen en wilde ze van die mars geen politieke issue maken terwijl zij aan alle kanten tot de dag van vandaag faalde

in haar beleid ten opzichte van de vervuiling van de ISLA. Liegen schijnt al zeer vroeg bij haar een probleem te zijn gezien de vervalsingen waar ze op gepakt is in het verleden.

Daar zult u later ook nog meer over lezen want dat is al een hoofdstuk apart om over te schrijven.

Het is in en in triest dat je alsmaar de meldingen moet maken bij de Gouverneur omdat de lokale politiek en instanties niet het fatsoen hebben om mensen als mensen te behandelen. Laat staan te handelen, wat zeker op dit eiland niet het geval is. De politiek is in mijn ogen niets anders dan een bende mensen die tijdelijk probeert zoveel mogelijk profijt te trekken voor zichzelf. Ook het gaan naar een Openbaar Ministerie heeft geen nut want ook daar is kennelijk de 'la der verdwijningen' nog niet gevuld. We zullen ook hier later nog verder op terugkomen.

Ondertussen kwam in deze wrange en oneerlijke strijd het volgende verhaaltje in me op want kinderen en minderbedeelden hebben nog steeds een speciale plaats in mijn hart.

Alles is geld, alles is materialisme en we vergeten al geruime tijd dat we als mensen afgedaald zijn naar het niveau van dieren en zelfs nog lager. Want wat er dan ook in de dierenwereld gebeurt, er is nog steeds respect naar elkaar toe. Iets wat helaas niet te vinden is in onze huidige politiek en zijn leiders maar jammer genoeg ook steeds meer onderling.

No tin sèn (Ingezonden)

Mama, yùfrou a pidi mi pa kumpra un pen i skref.
Mi yu, nos no tin sèn.

Mama, un hòmber a dal mi pa mi duna e sèn, e ta mi
tata el a bisa mi.
Mi yu, bisa bo tata, nos no tin sèn.

Mama, mi ta malu, mi kabes i barika ta hopi doló.
Mi yu nos no tin sèn pa paga doktor di kas.

Mama, mi tin hamber.
Mi yu nos no tin sèn pa kumpra kuminda.

Mama, pakiko nos no tin sèn?
Mi yu, mi ta paga hopi sèn na gobièrnu i
polítikonan, pasobra nan ta hopi goloso.

Behandeling brief Tweede Kamer

Beste redactie

Vanmorgen kreeg ik het bericht vanuit de tweede kamer in Nederland dat de brief die ik gestuurd heb (zie hier beneden) naar de ruim 125 kamer leden vandaag behandeld gaat worden in de procedurevergadering. Er zullen vele vragen gesteld worden over het kinderleed op al onze zes de eilanden. Laten we hopen voor de kinderen dat Nederland eens gaat ontwaken.

Helaas slaapt de pers en slapen alle instanties op ons eiland en worden we misleid door een 'Plan Nashonal' (PNdB) wat alleen maar naar buiten komt met wat materialistische zaken! Helaas blijkt dat NIET EEN sociale probleem aan bod komt en ook niet aangepakt zal worden. Helaas waren de gesprekken die ik had met heer Schotte en de PNdB puur misleidend. Het is duidelijk dat ook deze regering materialisme ver boven het menselijke plaatst.

Brief aan alle kamerleden van Nederland

Betreft: verantwoordelijkheid van Nederland ten opzichte van onze kinderen.

Geachte heer/mevrouw

Langs deze weg wil ondergetekende John H. Baselmans u het volgende onder ogen brengen.

Ondergetekende leeft samen met zijn vrouw vanaf 1982 op het eiland Curaçao en heeft tot de sterfdag van zijn vrouw (2004) over de 50 kinderen opgevangen die in acute nood waren. Dit alles zonder enige geldelijke bijdrage of subsidies. Na het wegvallen van zijn vrouw is ondergetekende doorgegaan in het signaleren van onrecht wat lokale kinderen dagelijks meemaken door toedoen van volwassenen. Incest, kinderhandel, kinderporno en kinderleed zijn de normaalste zaken op dit eiland.

Nu weet ondergetekende uit het verleden dat als hij de politici aanschreef in Nederland er al te gemakkelijk een briefje gestuurd wordt met als conclusie 'dat het een interne aangelegenheid is'. Uit meerdere bronnen uit het Europese Parlement, Europees Hof en de organisatie Unicef blijkt dat het juist Nederland is die al deze overeenkomsten getekend heeft, ook namens de toenmalige Antillen, nu de afzonderlijke eilanden! Het is Nederland die de eindverantwoordelijkheid heeft volgens een statuut waar duidelijk in paraaf 1 maar ook paraaf 43 staat dat wij als burgers maar ook onze kinderen bescherming genieten van de staat der Nederlanden en onze Koningin. Helaas merken onze kinderen daar niets van en blijft Nederland angstvallig ver weg van deze verantwoordelijkheid.

Door enkele miljoenen te deponeren bij USONA /AMFO/ Samenwerkende fondsen en Prins Bernhard Fonds meent Nederland zich aan de verplichtingen te kunnen ontdoen. Met wat handjes schudden en mooie woorden moeten onze kinderen het maar verder uitzoeken. Helaas, het geld verdwijnt bij vele vechtende stichtingen die er een spel van gemaakt hebben hoeveel geld ze van deze fondsen kunnen ontfutselen. Er is nauwelijks controle en het is algemeen bekend op dit eiland dat het geld verdwijnt, maar niet naar de kinderen en gezinnen in nood, maar op de vele bankrekeningen ver van alles weg. Er is gewoonweg geen adequate controle door instanties en subsidie verstrekkers en het maakt kennelijk niets uit als het geld maar verdeeld is.

Het is vreemd dat Nederland niet durft in te grijpen. ‘Durft’, schrijft ondergetekende omdat we dat weer afgelopen week zagen waarbij weer ruim 1000 kinderen geen school konden volgen omdat Nederland niet durft in te grijpen in het geval ISLA. Nederland stuurt wat geld en daar is de kous mee afgedaan! Verder bestaan er complete netwerken van kinderporno op de verschillende free zones en is kinderhandel ook normaal. Praten we nog niet over het dagelijks mishandelen en gebruiken van zeer jonge kinderen op dit eiland.

Ondergetekende voegt hierbij de file van een Nederlandstalig boekje ‘Geboren voor één cent’ door hem geschreven met persoonlijke ervaringen samen met zijn vrouw. Het boekje is ook uitgebracht in zowel Papiaments als Engels en is gratis de down-

loaden en gaat zo de wereld rond. Verder stuurt hij hierbij een korte video opname als noodroep vanuit ons eiland betreffende onze kinderen waarvan Nederland meent dat alles een interne aangelegenheid is! Gelukkig denken internationale organisaties anders over dit geval en zal er eens ingegrepen worden.

Hopende dat u even tijd kunt en wil maken voor onze kinderen in nood om het gestuurde boekje en de video door te nemen en te luisteren. Wij, kinderen in nood, hopen dat u eens in gaat zien dat het aan de andere kant van die grote plas goed mis is. Wij burgers wonend onder de vlag van Nederland op enkele eilanden die geen rechten hebben laat staan een humaan leven.

Met een zonnige groet,

Aanvullend commentaar

Door deze brief is er veel losgekomen in Den Haag. Politiek Den Haag heeft eindelijk door dat het goed mis is. Niet dat de antwoorden van heer Donner iets betekenden want deze man is een kei in het afschuiven van verantwoordelijkheid. Maar het begin is gemaakt. Leden van de Kamer zagen en hoorden wat er gaande is hier op dit eiland. Naast de boekjes was er ook een video over kinderleed op Curaçao gelanceerd. Titel; Child Abuse: <http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm> Hiermee werd de wereld duidelijk gemaakt dat er wel degelijk wat gaande is. De film wordt nu nog veel bekeken en doordat we hem zowel in het Nederlands als in het Engels hebben gelanceerd was het

niet alleen lokaal en uit Nederland vanwaar de reacties via mails binnen kwamen. De film vervolgde zijn weg en Den Haag begon te begrijpen dat ze toch in 'the picture' stonden. Kort daarna kwam VN ook met een verpletterend rapport naar Nederland toe. Een oordeel wat heer Donner afschoof naar deze eilanden en het daarbij liet maar waar hij later toch kennelijk antwoorden op moest geven. Ook Unicef is begonnen met cijfermateriaal en zo was er de grote doorbraak dat Nederland in moest zien dat het hier mis is, zeker onder onze kinderen.

Op een later tijdstip zou er ook nog meer vragen gesteld gaan worden over Curaçao en die kun je lezen verder in dit boek.

Bon Dia FB vriend en vijanden (Facebook vraag)

Ik heb een vraag aan jullie. Waar kunnen wij als burgers van Curaçao terecht om een drugs (coke) test voor onze politici aan te vragen? Want we houden toch niet van duistere verhalen en valse beschuldigingen naar wie dan ook.

Aanvullend commentaar

Dit stukje wat op enkele plaatsen later opdook op internet maakte wel wat los maar vele mensen waren erg voorzichtig. Het vermoeden is er al zeer lang dat drugs iets normaal is in de politiek. Ook nu zijn er meldingen en verklaringen die ten ronde gaan op het eiland over drugs bij de huidige politici.

Drugs is normaal in deze tak van de maatschappij, zo ook de drugs bij hoog geplaatsten en zakenlui. Vele kunnen niet zonder om die prestatie te kunnen leveren die verwacht wordt en zo zijn er pillen, alcohol maar ook pepmiddelen en zwaardere drugssoorten zoals cocaïne en andere middelen om door te kunnen gaan.

Om zaken uit te sluiten zou de politiek zich goed aan doen om allemaal een test te laten doen dat ze clean zijn. Natuurlijk zijn er dan die afvallen en je zou hen nu al zo kunnen aanwijzen. Want verbergen van een automatisme, van bijvoorbeeld snuiven is niet mogelijk. Maar als hoog geplaatste ben je wel een voorbeeld en je bent wel diegene die een land vertegenwoordigt. Zelf denk ik dat een volk het recht heeft om niet het voorbeeld aan te moeten zien van zware drugsgebruikers die wereldwijd hun mannetjes meenemen om garantie te hebben dat zij aan hun trekken komen.

In de hogere kringen is door elkaar het meeste drugsgebruik en zoals ik al schreef daar behoren alcohol, medicijnen, pepillen ook onder. Ergens moet een grens zijn en als je te zware middelen moet nemen om te kunnen functioneren moet je wel inzien dat het niet jouw werk is en dat je niet met het juiste bezig bent. Vreemde uitlatingen, vreemde gedragingen, opvliegen, wegvallen, uitstraling en de manier van overkomen zijn de duidelijke symptomen en je ziet deze en hoort deze dagelijks lokaal op radio en TV.

We zullen zeker vele zaken nu meemaken waarbij je denkt hoe kunnen deze mensen deze uitspraken doen en geloof me,

er zit altijd dan een middel achter die deze verstandsverbijstering teweeg heeft gebracht.

Tijdelijke afsluiting van dit gedeelte politiek

Politiek is dus een werkelijk ziekelijke manier om mensen te manipuleren, wil op te leggen en te domineren. We hadden het even over de verrijking van de vorige regeringen. Regeringen met nog vele oud corrupte leden die snel wel weer ergens een heerlijk baantje wisten te bemachtigen in de nieuwe structuur. Het is alsmaar een verschuiving geweest van macht van de ene naar de andere partij maar verbeteringen waren er nooit duidelijk te zien, ook niet met de nieuwe regering die nu met de botte bijl hakt om weer hun eigen mensen te kunnen plaatsen. We hebben alsmaar vechtende en niet werkende politici. Bij elke machtswisseling worden vele mensen ontslagen onder de vele hoofden van diensten, directeuren en overheids personeel. Die gasten die allemaal zichzelf een goede baan hadden toegemeten moeten weer vertrekken maar wat kwam er voor in de plaats? Een oude garde die ook al zijn strepen heeft verdiend in corruptie land. Dan weer een die het personeel intimideert en gebruikt, dan een schijnheilige die op kosten van de staat naar Nederland gaat met Jan en alleman om haar heen. Buiten dat zien we nu duidelijk dat er een blokvorming is van enkele families die alle touwtjes in handen hebben.

Maar ook een bedenkelijke groep is wel die gasten in de gezondheid waar werkelijk het intellect vanaf druipt. Ik vraag me wel eens af of er met opzet juist deze onkundige gasten op deze posten gezet worden? Want ook nu weer is het een dame die zelfs liegt tegen haar eigen minister president maar ook niet weet te onderhandelen met de zware partijen die werkelijk haar overal in weten om te praten. Dat was duidelijk te zien aan het reisje Cuba met heer Schotte waar ze met een medicijnpotje terugkwam die de suikerpatiënten gouden bergen beloofde! Maar ook de duistere reis waarbij medische gouden eieren beloofd worden, omgekocht door de farmaceutische wereld. Bij dat alles zet je toch wel vraagtekens als je als minister een presentatie meemaakt van een multinational en dan als minister dat een geweldig product vindt! Kennelijk was deze minister de expert en daarom laten we die gifrommel maar binnen komen want ze heeft zoveel beloften gekregen dat het zo goed werkt!

Nog niet veel later ging deze minister weer in de fout en gaan we ook onze kinderen nog extra vergiffigen door nog eens meer rommel in de standaard prikken te zetten. Onze kinderen worden extra vergiftigd door de onkunde en slecht laten informeren door experts. Dan zie je werkelijk de kortzichtigheid van deze mensen. Je bent minister maar dat wil niet zeggen dat je ergens iets vanaf weet en beslissingen kunt nemen. We hebben experts en er moeten onderzoeken komen en dan pas mag een pijs wat de politiek is een handtekening zetten. Maar het past allemaal in waar de maffia mee bezig is. Het creëren van een dom en ziek volk om zo wel werkvolk te hebben wat zelf niet meer kan denken.

Over het gif en chemicaliën die we dagelijks innemen via het drinkwater zal ik nog zeer uitgebreid op terugkomen en waar ook de ministers duidelijk een rol innemen om mensen bewust in gevaar te brengen en bewust ziekten in hun lichamen te laten creëren.

De corruptie in de politiek blijft, welke partij we ook aan de macht hebben. Dat is ook alsmaar duidelijk omdat bijvoorbeeld heer Wiels maar geen mensen geplaatst krijgt die naar zijn pijpen dansen. Geen wonder, want de meeste mensen waar deze man mee komt hebben veelal stuk voor stuk, naar verluidt, wel een verleden. Zelfs zijn er gasten bij waarvan men mogelijk al van weet dat het niet pluis was. Maar die gouden stoel is heerlijk, zeker het salaris en alle extra faciliteiten om deze heerlijke stoel.

Het is frappant te zien hoe drie groepen elkaar weten te verdragen en niemand die echt weet wat deze drie verschillende groepen nu werkelijk bindt. Nu kan ik dat hier al naar buiten brengen, maar dan zal het toch niet aangenomen worden en daarom gaan we eerst even door met onze ingezonden stukken en zult u later begrijpen waarom de drie 'vriendjes' van elkaar er alles aan doen om door te gaan in deze vorm.

De corruptie in de oude politiek maar ook in de huidige politiek is alsmaar duidelijk naar buiten aan het komen. De vreemde besluitvormingen, de vele rechtszaken maar ook de vreemde omkopen door die persoon een baan te bieden in een of andere commissie of groep blijkt effecten te hebben. Vele

familieleden krijgen duistere plaatsen aangeboden en er zijn belangrijke blokvormingen gaande. Kijk maar eens in die wereld waar een familie wel erg veel in voorkomt! Zelfs politiek Den Haag begint in te zien dat er wel veel overheids nv's komen te vallen onder maar een klein groepje mensen. Mogelijke blokvorming? Nou, mijn vermoeden is dat deze blokvorming al lang bestaat en alleen van eigenaren aan het veranderen zijn.

Maar ze gaan verder in hun 'gezamenlijk' doel. Een zogenaamde schreeuwer voor het volk, zoals bijvoorbeeld heer George is na zijn aangeboden posten bij deze regering poeslief en hoor je nauwelijks nog iets van. Het volk is kennelijk vergeten en kan geen kwaad woord meer zeggen over zijn superieuren. Oppervlakkige meningen zijn nu de thema's die nog aangesneden worden door de verschillende ex 'goed voor hebbbers'. Zijn eigen mening is ingedamd en zo zijn zogenaamde wilde haren. En zo worden stuk voor stuk de hardschreeuwers of misschien politieke stoelementen ingepalmd door een huidige maffiapolitiek. Een huidige politiek die dan deze mensen monddood maakt en hen zo in de tang heeft. Heer George is niet de enige, velen werden al voor hem maar ook na hem ingedamd.

Wat denk je van alle journalisten, pers en vele andere misschien 'lastige mensen'? Ook zij worden gewoon gekocht met een baantje om zo verplicht hun mond te houden. Maar ook auto's, Black Berries en vele vrijkaartjes worden gegeven als de pers maar positief blijft schrijven over bepaalde zaken. Voor wat hoort wat toch?

Vele hardschreeuwers verdwenen, afgekocht, in een vergeethoekje. Eindeloze commissies duiken op en iedereen heeft onderhand wel een of ander baantje aangeboden gekregen. De een valt onder de ander en als je vraagt wat ze nu precies doen hoor je dat ze nog niet eens werkelijk weten wat hun functie is. Maar dat geeft niet want ze krijgen in ieder geval een ruime vergoeding.

Het gaat ver momenteel

Deel 2

Sociaal

Nationale wijkplan (Brief)

Waarom is er kinderleed?

- Alleenstaande moeders
- Weinig vaders
- Incest
- Drugs
- Kind is status
- Te weinig verantwoordelijkheid van de ouders
- Maatschappij geeft onvoldoende mogelijkheden
- Naast kinderopvang ook oorzaak oppakken.

Mogelijke oplossingen

- Controle door overheid op zowel overheidsorganen maar ook stichtingen.
- Duidelijke straffen en consequenties voor de dader

Overdracht

- Symposia
- Kennis overdracht onder de professionele mensen
- Stichtingen, instanties, wijkverpleging en organisaties samen werken door bovengenoemde activiteiten.

- Gezamenlijke kennis – gezamenlijk doel.
- Daarnaast
- Bijscholing in signaleren en handelen.
 - Juiste omgang bieden
 - Zorg over juiste overdracht van dossier en vastleggingen

Grootste probleem

- Mensen niet aanspreken in het openbaar omdat ze zich dan schamen. Mensen zullen persoonlijk aangesproken moeten worden (vertrouwensrelatie).

Uitgaan van

- Een overkoepelend orgaan dat zowel de rapportage als gevallen onder ogen krijgen en dat er dan binnen 2 maal 24 uur of zelfs sneller gehandeld kan worden.
- Dit orgaan krijgt de bevoegdheid om ook te handelen naar die organisatie die niet voldoet aan de nationale eisen ter bescherming van het kind/de burger.
- Dit orgaan moet ook maatschappelijke gelden kunnen terugvorderen en/of stopzetten als er twijfelachtige besteding is van gemeenschapsgelden.

Daarin verweven een maatschappelijke werkster of zelfs 2 om zo ten aller tijde professionele hulp op die plaats te hebben waar het nodig is.

- Meldingen, signaleren en ingrijpen, moeten direct mogelijk zijn.
- Deze personen gaan de wijken in, praten, maken contacten en signaleren wat en waar de problemen liggen.
- Gezinnen met tieners waar ma /pa geen vat meer op hebben
- Signaleren van sociale maar ook financiële en mentale problemen van de buurtbewoners.
- Signaleren van onvrede met de daaraan gekoppelde mogelijkheid van stress en criminele acties.

Kortom deze personen zijn de 'lifeline' van elke buurt tussen openbare instanties en burgers.

Een protocol voor alle instanties die met de wijk te maken hebben in welke vorm dan ook

* Bij het opstellen van prioriteiten in elke buurt laat de buurtbewoner kiezen wat probleem nummer 1-2-3 is. Zo motiveren SAMEN wat en waarom we met die zaken beginnen in die buurt. Dit kan in de voorlichtingsdagen dan per buurt duidelijk vastgesteld worden.

* Opknappen van buurthuizen:

Samen = goed

Samen het buurthuis behouden = nog beter

* Start het project

- Bij het de wijk in gaan wacht niet te lang met actie.
- Mensen vergeten en worden ongeduldig.
- Als men de bepaalde wijk in gaat zorg voor een snelle start en snelle beslissingen. Burgers hebben al veel plannen als sneeuw zien smelten.
- Betrek de mensen in de plannen en zo geef je hen het gevoel dat ze voor hun wijk, hun kinderen en hun gezin iets betekenen.
- Zien werken doet werken en ze gaan het zien als hun eigendom, hun kindje en zijn er dan zuiniger op als er wat mis is. Dat voorkomt dat het geen aandacht meer krijgt omdat de staat het maar als geschenken plaatst!

Aanvullend commentaar

Het nationale wijkplan is een vernieuwde opzet van al een bestaand wijkplan wat klakkeloos overgenomen werd uit Nederland en niet werkte. De mensen in de eerste wijken raakten verloren en onbelangrijke zaken werden aangesneden en veelal zonder samenwerking.

Het nieuwe wijkplan klonk te mooi om waar te zijn en er zou zelfs aandacht voor de kinderen komen. Daar zou ons rapport 'Kinderleed verleden tijd' in verweven worden. Maar wat bleek, het rapport verdween in de la en de mensen leken afgescheept te worden met een lantaarnpaal en een speeltuintje. Zo kwam

heer Schotte weer om de hoek kijken toen de eerste 'schenkingen' gedaan werden. Daar stonden dan enkele kinderen met wat moeders te kijken naar een schommel en een wipwap!

Dat was zo'n grote teleurstelling want wat blijkt, dit alles is een politieke stunt om stemmen te winnen. Dat werd later bevestigd in een gesprek waar duidelijk werd dat er niet van alle departementen mensen aan het project mee deden! 2 mensen stonden er alleen voor. Later kwamen er wat mensen bij maar het was ongeïnteresseerd en zo te zien de onkunde van de projectleider die het project zeker niet tot slagen kon brengen. Hij met de enkele medewerkers schenen te weten dat zij een verlengde reclame campagne zijn om stemmen te winnen voor heer Schotte en de lieden om hem heen.

Dat bleek ook toen we zagen dat er niets was meegenomen in het gehele project om kinderleed aan te pakken. Terwijl heer Schotte zelf in 2 gesprekken ons duidelijk vertelde dat het wel mooi zou zijn om ons rapport te integreren met zijn zogenaamde plannen! Niets werd er vermeld en pas later toen ik daarover aanmerkingen plaatste, werd alleen in het plan van onze wijk, uit ons rapport enkele punten genomen!

De politiek heeft duidelijk met dit plan laten zien dat ze geen goede bedoelingen hebben met de bevolking. Komen we later daarop terug.

Gelijke kansen? (Ingezonden)

Even geleden was ik in discussie met een van onze grootste projectontwikkelaars van ons eiland. Een man die geweldig weet te toveren met cijfers en vertelde dat volgens de vele projecten er 13.500 mensen extra werk hebben gekregen op dit eiland. Loze gemanipuleerde cijfers want de bevolking is niet toegenomen en we hebben in al die jaren van de vele projecten nog steeds een hoge werkeloosheid. Maar tja, wie kijkt op een nulletje? De werkeloosheid is er zeker onder de jongeren. Je weet wel; die personen, die nietsnutten die niet te vertrouwen en zwak zijn. Jongeren die niet willen werken en liever lui zijn. Maar ook die jongeren die nergens voor deugen!

Maar als ik alleen kijk wat in onze omgeving van Bandabou gaande is dan trek je, je tenen krom. Vele van deze jongeren krijgen geen eerlijke kans. Ze moeten naar bouwvallen van scholen en de lessen zijn van voor de oorlog met oud versleten lesmateriaal. Kinderen die veelal thuis in moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven waar in een compleet gezin, regelmaat en eten een zeldzaamheid zijn. Buiten deze beslommeringen proberen ze in deze omgeving de zeldzame cursussen te volgen die aangeboden worden om een plaats te krijgen in de maatschappij. Tijdens de cursus worden er gouden bergen beloofd en zelfs werk, maar als ze hun certificaat hebben is er geen plaatsing mogelijk en geen bedrijf die hen aanneemt. Weer volgen ze een cursus en blijven ze hopen om eens ergens aan de slag te kunnen.

Met veel doorzettingsvermogen krijgen deze jongeren een kans. Maar de achterstand van het belabberde onderwijs wat op Bandabou heerst en met de sociale achterstand die ze hebben is het zwaar om dan eindelijk bij een baas te kunnen gaan werken. Ze deugen niet voor een maatschappij en het zijn nietsnutten! Uitspraken die we veel horen uit die snelle, beter wetende, hoog opgeleide betweters van bazen/ projectontwikkelaars en investeerders. Eruit! Ze kosten ons alleen geld.

Als ik ga kijken hoe onzeker ik was toen ik van school kwam, dan heb ik respect voor die bazen die ik gehad heb. Mensen die het geduld hadden om mij de weg in de maatschappij te wijzen. Het geduld dat ik de eerste tijd bij hen kreeg en dat ik hen geld kostte en geen geld opleverde. De tijd dat ze over hadden om me wegwijs te maken in een systeem wat ze hanteerden en ga zo maar door. Ik kreeg de kans ondanks dat ik hen geld kostte en zelfs een salaris kreeg voor wat klungelen als een tiener.

Vele van onze projectleiders, ondernemers en snelle mensen willen geen geld verliezen en worden er veelal buitenlandse krachten binnengehaald met een minimum aan loon die meteen geld opleveren. Er is geen geduld meer, geen aanleren en een inwerken en uitleggen. Nee, daar is je werk en zoek het uit als het maar voor je baas geld opbrengt, is de mentaliteit op dit eiland. Onze onervaren jongeren met al een valse start en moeilijke weg, worden dagelijks verstoten en krijgen geen eerlijke kans. Nee, zij

maken nog niet het grote geld en er is geen geduld om hen dat bij te brengen.

Ik erger me als er dan weer een van die zweverige projecten gelanceerd wordt die dan zegt dat er weer zoveel banen vrijkomen, zoveel inkomsten en de gouden koetsen die gaan rijden! Ja, ja, niet voor onze lokale mensen maar wel voor diegenen die meteen geld op kunnen leveren. Ga simpel in welk hotel, project dan ook zitten en pak een servetje en turf af; lokaal/buitenlander en u zult verschieten wat voor waanideeën alsmaar onze projectleiders, zakenmensen met misleidende cijfers komen om zo hun bloed miljoenen veilig te stellen. Onze burgers hebben geen eerlijke kansen maar onze jongeren hier op Bandabou zijn al bij voorbaat veroordeeld en hebben geen eerlijke kans om te bewijzen dat ze wel willen werken. Ze hebben daarbij wel gewoon wat extra aandacht en begeleiding nodig. Maar geld, veel geld, daar draait het om! Er worden heus geen honderden miljoenen hier op dit eiland neergezet om enkele lokalen op weg te helpen. Een eerlijke kans? Nee, en daarom blijft de werkloosheid stijgen en wordt het steeds onzekerder in deze lokale maatschappij.

Aanvullend commentaar

Eigenlijk is bij dit stuk weinig aan toe te voegen daar het duidelijk past in een bedorven maatschappij die beheerd wordt door een maffia die duidelijk plannen heeft om een volk dom en ziek te houden.

Neem dit stuk wel goed in je op want we zullen zeker meerdere voorbeelden gaan lezen hoe de huidige maffia te werk gaat.

Zijn onze regeringen wel werkelijk sociaal (brief Nederland)

Wijkplan Bandabou, district 3 (2005)

Stichting:

“Mi baranka i salbashon”

Leden:

Heer H. Melfor Voorzitter

Mevrouw C. Melfor Penningmeester

Mevrouw V. Monte Secretaresse

Voorzitter oprichter heer H. Melfor kwam terug naar Curaçao in 2005 nadat hij vanaf 1993 woonachtig was in Nederland. Zijn opzet was om hier een totaal wijkplan op te zetten voor het derde district wat in de volksmond Bandabou heet.

Het totale masterplan werd in 2009 gepresenteerd en omvatte de volgende doelen:

- Een klein ziekenhuis voor deze regio
- Bejaardentehuis

- Kinderopvang
- Multifunctioneel wijkgebouw
- Sport accommodaties

Wat staat voor district 3 Bandabou genaamd?

Bandabou omvat zeker de helft van het gehele eiland Curaçao wat zeer landelijk is met diverse dorpjes en enkele gesloten woongemeenschappen. Vanaf het begin was Bandabou een achtergesteld gebied. De kinderen zijn gedoemd tot mislukken want de scholen zijn ver beneden peil. Afgelopen jaar was er niet één kind dat de Mavo/Havo haalde laat staan hoger, uitgaande van het systeem wat in Nederland gehanteerd wordt en hier wat aangepast is. Er is een corrupte politie die zelf in de drugs zitten en de vele drugsbendes beschermen. We hebben zelfs een drugsbus die dagelijks de nodige drugs komt afleveren aan huis! Drug is bij de Chinees te halen maar ook onder de boom bij Soto. Ben je ernstig ziek dan is de rit met de ziekenwagen al verschillende malen te lang gebleken en zijn er verschillende burgers gestorven tijdens deze rit. Er is geen fatsoenlijke apotheek, geen goede dokters en alleen Aqualectra (water/electra) heeft een klein kantoor in Barber. Alle handelingen moeten in de stad gebeuren. Voor alles moeten de mensen de bus nemen naar de stad en dat wil zeggen minimaal een gehele morgen of middag kwijt voor enkele simpele zaken.

Vele malen zijn er in het verleden door de politiek sportvelden, zwembaden, wijkgebouwen en sociale voorzieningen

beloofd. Na de verkiezingsstrijd was er niet één politicus die zich nog iets kon herinneren! Nooit is er een belofte naar dit district nagekomen!

De bewoners hebben geen wijkgebouwen, geen goedgekeurde sportvelden, geen accommodaties om te leren, ontspannen of waar levensmiddelen gekocht kunnen worden voor de prijs zoals ze in Willemstad gelden. Zelfs de gezondheidszorg is op een zeer laag peil. En de vorige regeringen en de huidige regering willen geen cent steken in dit district.

Het project even nader belicht:

- Klein ziekenhuis: Dit zou in Tera Cora komen en was er al met Stichting Thuiszorg Bandabou een overeenkomst afgesloten dat zij het terrein ter beschikking zouden stellen en al in bezit hebben met ook als doel een eerste hulp/ klein ziekenhuis. De toenmalige politiek had dit terrein deze bestemming reeds gegeven! Daar is het bij gebleven en is er nooit iets gebeurd.
- Bejaardentehuis: Hebben we niet één in deze regio.
- Kinderopvang: Ook deze is niet werkelijk te vinden in deze regio en die er zijn, zijn particuliere kleine initiatieven.
- Multifunctioneel wijkgebouw: Deze zou alle overheidskantoren bevatten, utiliteitskantoren (Aqualectra-UTS-Selikor-Giro), vergaderzalen, theater, wijkclubjes en

mogelijke kantoren waar zowel jong als oud zich kan vermaken en bijeenkomen. Daarnaast zouden om financieel het gebouw te bekostigen, bepaalde winkels zich kunnen vestigen. Ook is het mogelijk daar een muziek school te starten waar men de lokale instrumenten maar ook andere instrumenten kan leren bespelen.

- Sport accommodaties: Deze zouden goedgekeurde sport velden moeten bevatten, een sporthal, stadion en zwembad. Een plaats waar de jeugd zich kan uitleven. Nu hebben we nauwelijks iets waar de jeugd bijeen kan komen.

Daarnaast was er sprake van een project waar jongeren kunnen komen om meer met landbouw vertrouwd te raken en waar jongeren de kneepjes geleerd worden van landbouw daar we wel in een landbouwgebied wonen en vele grond hebben die daar voor geschikt is.

Het verloop

- Er werd contact opgenomen met Sedreko (Mevrouw Elhage) maar die konden niets doen.
- Er werd contact opgenomen met USONA en die bevestigde dat het eiland Curaçao alleen maar gemachtigd is om bij hen subsidie aan te vragen, wat niet waar is daar USONA vele particuliere projecten bijstaat.
- Er werd contact opgenomen met AMFO en het project zou in 2011 als eerste op de lijst staan! Helaas heeft

AMFO geen gelden meer ontvangen van Nederland voor “Algemene ontwikkeling”. Dat werd als reden gegeven waarom er maar niets loskwam.

In 2003 was er al een goedkeuring voor het project gegeven door stichting GMA groep door de heer R.M. Krykofsky die voor minimaal 200 miljoen dit project wilde voorschieten en financieren. Met deze goedkeuring ging heer H. Melfor naar mevrouw Alkala -Wallé de toenmalige gedeputeerde en zij stond zeer positief tegenover het project. Door de verkiezingen was er een wisseling van de wacht en werd zij opgevolgd

door heer H. Koeiman. Deze hoorde het project aan en beloofde nog contact op te nemen wat tot heden niet is gebeurd. Het ging erom dat er een handtekening nodig was en goedkeuring van het toenmalige bestuurscollege wat nu de regering van Curaçao is. Helaas is die handtekening er nooit gekomen en staat het gehele project ‘on hold’!

Conclusie

Door het niet akkoord gaan van het grote project staan we totaal stil op Bandabou, al is stichting GMA groep willend zelfs meer te financieren als de regering maar achter het project staat. Zelf heb ik een sterk vermoeden dat, zoals het in de stadse projecten eraan toe gaat, er niet genoeg geld blijft hangen bij bepaalde personen! Misschien niet mooi dat dit hier staat maar zo werkt het hier wel. Uit ervaring vanuit het verleden weet ik dat

die personen die moeten tekenen meestal veelal 5% vragen van de kosten van het project. Dat gaat naar eigen bankrekeningen. Het is duidelijk dat aan deze zaken niet meegedaan wordt en zo krijgt Bandabou geen goedkeuring.

Bandabou is duidelijk een sterk achtergesteld gebied. Wat er ook opvalt is dat Bandabou zelden ergens bij betrokken wordt en dat buitenlandse regeerders of belangrijke mensen weggehouden worden van dit gebied. Dagelijks gebeurt er hier zeer veel daar er geen politie is die ingrijpt maar ook sterven hier meer mensen dan in de stad door nalatigheid van de vele instanties. Laatst is een jongeman die verslaafd was aan drugs en aids had, gestorven achter in een schuur op wat kartonnen dozen omdat het ziekenhuis hem niet wilde hebben en ook de Capriles kliniek (kliniek voor geestelijke gestoorden) weigerde hem op te nemen. Zo zijn de verkrachtingen van kinderen hier normaal en zijn de drop-outs aantallen verontrustend hoog. Helaas zijn de mensen hier veelal passief en houden al hun ellende binnenshuis. Zowel de lokale als internationale politiek laat zich hier bewust niet zien.

Bij dit project, wat ondertussen ook op de tekentafel ligt, heeft de huidige politiek geen oor naar omdat zij het niet zijn die dit hebben gelanceerd. Ondertussen weten onze kinderen niet waar heen te gaan, hebben niets anders te doen dan hangen op een straat en maar wat drugs nemen. Hun ouders werken de gehele dag in de stad. Ze zijn genoodzaakt om 's morgens 5 uur te vertrekken en

komen 's avonds 8 uur thuis. Dat is de toekomst van onze kinderen hier in dit district, Bandabou genaamd.

Eindconclusie

Het is duidelijk dat het derde district genaamd Bandabou nauwelijks valt onder de hoede van de politiek in Willemstad. Zelfs het huidige 'Plan nashonal pa desaroyá' wordt gebruikt om politiek te bedrijven waar de heer Koeiman 15 minuten van de 2 uren, die de bewoners hadden, afnam om een politieke toespraak te houden. Bandabou ligt ruim 50 jaren achter in ontwikkeling. Zelden worden subsidiegelden, uit het verleden gestuurd vanuit Nederland, besteed in dit derde district! Nederland zwijgt en stemt toe. Maar de vraag is; Zijn er dan geen mensenrechten in dit district?

Aanvullend commentaar

Dit was een verslag wat naar vele mensen is gegaan en waar enkele mensen hard voor gewerkt hebben en tegengehouden worden door de oude en de nieuwe politiek. Het mag niet zo zijn dat je met goede bedoelingen mensen wilt gaan helpen. Het is altijd een regel dat je er beter van moet worden.

Ook dit plan, waarbij het over meer dan 200 miljoen gaat, waar de meeste financieringen al geregeld waren en terreinen al waren besproken, kon niet doorgaan omdat het kennelijk gaat om

de bewuste 15% regeling voor diegenen die de handtekeningen moeten zetten.

In het verleden weet ik via mijn zaken dat, wil je iets bereiken dat er geld onder de tafel gegeven moet worden. Zelf maakte ik mee in presentaties van mijn werk dat het veelal gaat om 15 % van het bedrag wat het project kost. Dat word je veelal gevraagd in een klein kamertje hoe je dat over moet maken of hoe dat te regelen. Zelf kreeg ik toen te horen dat ik dat geld gewoon boven op het totale bedrag moest zetten als zijnde 'extra kosten' of 'onvoorziene posten'! Niets nieuws en kennelijk een gewone algemene regel in dit eiland. Het is nu eenmaal zo en je hoort daaraan mee te doen! NEE dus, en zo viel ik regelmatig buiten de selectie en dus ook deze mensen met hun goede bedoelingen.

Behalve dat is het ook nog de naam die belangrijk is want het moet wel minister zus of zo zijn die dit project bedacht en begeleid heeft. Doe je dat niet, vergeet het maar. Zo moesten nog snel enkele namen veranderd worden in de aanvraag voor een sporthal op Barber zodat niet die oude politicus weg gaat lopen met de eer!

Omkopen en delen is een vaste regel en je kunt ongeveer uitrekenen per project wat er aan de strijkstok blijft hangen. Het wordt ook allemaal goedgekeurd door de geldschieters want ook zij zullen daar nog aan verdienen. Doe je niet mee, nogmaals, heb je pech en zal het altijd een waardeloos vodge papier blijven en niets zal er uitkomen zoals in dit geval.

Later bleek uit een brief die ik ontvangen heb vanuit de Tweedek Kamer in Nederland dat er in september van 2011 in een procedurevergadering in de kamer deze brief besproken is.

Wat moeten we ermee (Ingezonden)

Na veel spuurwerk zijn we in de MCB Barber enkele foldertjes tegengekomen van de vergadering as woensdag op Barber. Ze lagen verscholen en niemand keek ernaar. Toen we er enkele uitdeelden op de bank werd ons al meteen gezegd; ‘O gobiernu, nan ta priminti hopi i no ta hasi nada.’ Daar sta je dan. Toen zijn we enkele winkels nagelopen met de vraag aan de eigenaren of ze de folder gehad hadden. ‘Ja, hebben we uitgedeeld maar wat moeten we ermee?’ waren de antwoorden!

Mensen, wie is jullie PR man? Is dat eentje die niet weet een bevolking warm te maken voor hun land? Of is het toch zo dat het maar een geldverkwistende hobby is van enkele politici? Met wat folders dumpen bij wat winkels en een bank bereik je niet de mensen van Bandabou. Je zult uit je luie stoel moeten komen en persoonlijk de folders rond moeten gaan brengen! Zelfs met af en toe een praatje.

De meest trieste opmerking was, ‘Zodadelijk gaat de gobiernu wel zeggen, zie je, de mensen hebben geen interesse in hun wijk’.

John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
<http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm>
The published books are:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Eiland-je bewoner Deel 1 | ISBN 978-1-4092-1856-2 |
| Eiland-je bewoner Deel 2 | ISBN 978-0-557-00613-7 |
| Eilandje bewoner - Luxe edition | ISBN 978-1-4092-2102-9 |
| Eiland-je bewoner Bundel | ISBN 978-0-557-01281-7 |
| John Baselmans Drawing Course | ISBN 978-0-557-01154-4 |
| The secrets behind my drawings | ISBN 978-0-557-01156-8 |
| The world of human drawings | ISBN 978-0-557-02754-5 |
| Drawing humans in black and white | ISBN 978-1-4092-5186-6 |
| Leren tekenen met gevoel | ISBN 978-1-4092-7859-7 |
| Ingezonden | ISBN 978-1-4092-1936-1 |
| Moderne slavernij in het systeem | ISBN 978-1-4092-5909-1 |
| Help, de Antillen verzuipen | ISBN 978-1-4092-7972-3 |
| Geboren voor één cent | ISBN 978-1-4452-6787-6 |
| Pech gehad | ISBN 978-1-4457-6170-1 |
| Zwartboek | ISBN 978-1-4461-8058-7 |
| Mi bida no bal niun sèn | ISBN 978-1-4467-2954-0 |
| John Baselmans' Lifework part 1 | ISBN 978-1-4092-8941-8 |
| John Baselmans' Lifework part 2 | ISBN 978-1-4092-8959-3 |
| John Baselmans' Lifework part 3 | ISBN 978-1-4092-8974-6 |
| John Baselmans' Lifework part 4 | ISBN 978-1-4092-8937-1 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Mañan | ISBN 978-1-4092-8949-4 |
| He oudje leef je nog? | ISBN 978-1-4092-8482-6 |
| De wijsheden van onze oudjes | ISBN 978-1-4092-9516-7 |
| Makamba | ISBN 978-1-4461-3036-0 |
| Onze Cultuur | ISBN 978-1-4475-2701-5 |
| | |
| The world of positive energy | ISBN 978-0-557-02542-8 |
| Words of wisdom (part 1) | ISBN 978-1-4452-6789-0 |
| Words of wisdom (part 2) | ISBN 978-1-4452-6791-3 |
| Words of wisdom (part 3) | ISBN 978-1-4461-3035-3 |
| Het energieniale leven | ISBN 978-1-4457-2953-4 |
| Dood is dood | ISBN 978-1-4476-7213-5 |
| Zelfgenezing | ISBN 978-1-4709-3332-6 |
| | |
| NU deel 1 | ISBN 978-1-4092-7691-3 |
| NU deel 2 | ISBN 978-1-4092-7736-1 |
| NU deel 3 | ISBN 978-1-4092-7747-7 |
| NU deel 4 | ISBN 978-1-4092-7787-3 |
| NU deel 5 | ISBN 978-1-4092-7720-0 |
| NU deel 6 | ISBN 978-1-4092-7742-2 |
| NU deel 7 | ISBN 978-1-4092-7775-0 |
| NU deel 8 | ISBN 978-1-4092-7738-5 |
| NU deel 9 | ISBN 978-1-4092-7768-2 |
| NU deel 10 | ISBN 978-1-4092-7708-8 |
| NU deel 11 | ISBN 978-1-4092-7759-0 |
| NU deel 12 | ISBN 978-1-4092-7661-6 |

Voor deel 2 klik op de link
[www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Maffia_eiland_portable2.pdf](http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_portable2.pdf)



Curaçao maffia eiland, een titel die voordat er maar een letter van dit boek gedrukt was al veel los maakte op internet. De wilde verhalen vlogen over en weer en conclusies waren al getrokken. Wat doe ik nog op dit eiland?

Wonend sinds 1982 en actief bezig voor dit eiland kwamen we met kinderleed niet veel verder. Corruptie scheen overal normaal te zijn. Na het oprichten van MKK (Movimentu Kontra Korupshon) stroomden de meldingen binnen. De ene nog erger dan de andere. De mensen waar we mee samenwerkten kwamen na een tijd met de volgende conclusie. John, kinderleed en corruptie worden hier in stand gehouden en mogen niet verdwijnen. We gingen door terwijl één persoon in een keer afviel. Reden; te link en we komen alsmaar uit op een maffia. We lachten en dachten dat hij een slechte dag had. Doch na verloop van tijd en na enkele evaluaties bleek dat deze persoon gelijk had. Inderdaad, de politiek staat gelijk met criminaliteit en corruptie. Hoogstaande mensen bleven alsmaar onberoerd. We besloten om alle informatie te bundelen en die wereldwijd veilig te stellen. Daarna werd me gevraagd om een boek te schrijven om zo de mensen zelf te laten oordelen wat hier speelt. Het is aan u wat u wilt geloven, wilt zien. Na jaren in de beerput te hebben gewroet is duidelijk dat zaken niet mogen veranderen op dit eiland ter wille van de maffia.

John Baselmans